

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΤΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ**

**Επίτιμης Προέδρου του Παγκύπριου
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού στη
Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την έναρξη της
Εβδομάδας Εθελοντισμού 1-8/12/2017
ΤΡΙΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 11 πμ**

Αγαπητές Κυρίες και Κύριοι,

Για ακόμη μια χρονιά αποτίουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής προς τις χιλιάδες των εθελοντών μας που είναι ταγμένοι στην υπηρεσία των πιο αδυνάτων από τους συνανθρώπους μας, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της χώρας μας.

Και το κάνουμε αυτό φέτος, με διάφορες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εβδομάδας Εθελοντισμού 2017, από την 1^η μέχρι την 8^η Δεκεμβρίου, με επίκεντρο την 5^η Δεκεμβρίου η οποία καθιερώθηκε το 1985 ως Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη, με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στα εκατομμύρια των εθελοντών, που είναι ταγμένοι στην υπηρεσία του ανθρώπου, συχνά με κίνδυνο της ζωής τους.

Η Εβδομάδα Εθελοντισμού καθιερώθηκε από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού με στόχο τη διάδοση και επέκταση του εθελοντισμού στο νησί μας, μέσω της προώθησης διαφόρων δράσεων και προγραμμάτων με τη συνεργασία κρατικών και άλλων φορέων.

Όπως θα ακούσετε στη συνέχεια από τον πολύ αγαπητό Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού κ Σταύρο Ολύμπιο, στο πλαίσιο της εβδομάδας προγραμματίστηκαν σημαντικές δράσεις που έχουν ως επίκεντρο τον αλtruισμό προς τον συνάνθρωπο, καθώς και ειδικές άλλες εκδηλώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την προαγωγή του πολιτισμού, την ανάπτυξη του αθλητισμού και άλλες.

Βασικό σύνθημα: «Οι εθελοντές ενεργούν πρώτοι. Εδώ και παντού»

Αυτό, όπως ανέφερα και άλλοτε, το έχω διαπιστώσει και προσωπικά σε πολλές περιπτώσεις, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των προηγούμενων

χρόνων για την ανακούφιση των πιο ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μας συνεπεία της οικονομικής κρίσης που είχαμε.

Με μεγάλη συγκίνηση είδα πολλές φορές συμπολίτες μας να προσφέρουν ακόμα και από το υστέρημα τους προκειμένου να δώσουν στήριξη σε άλλους που δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν ακόμα και τις πιο βασικές από τις ανάγκες τους. Με την ίδια συγκίνηση είδα το βλέμμα της καλοσύνης και της ανθρωπιάς στα πρόσωπα εκείνων που πρόσφεραν, και το χαμόγελο της ανακούφισης και ικανοποίησης στα πρόσωπα εκείνων που δέχονταν τη βοήθεια, όσο μεγάλη ή μικρή και να ήταν. Είδα και διαπίστωσα τη μεγάλη κινητοποίηση των χιλιάδων εθελοντών μας που πρόσφεραν ή έψαχναν για λύσεις για το κάθε πρόβλημα.

Βλέπω δε ακόμα και σήμερα, που ξεπεράσαμε την κρίση, πόσο αναπτυγμένο είναι το αίσθημα της εθελοντικής προσφοράς και της αλληλεγγύης προς τους πιο αδυνάτους από τους συνανθρώπους μας.

Όλα αυτά με κάνουν να πιστεύω πως η Κύπρος δικαιούται να εορτάσει με αίσθημα υπερηφάνειας τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, σαν μια μέρα η οποία είναι αφιερωμένη σε ένα από τα πιο υψηλά ιδανικά του ανθρώπου που τάσσεται στις δύσκολες στιγμές αλληλέγγυος προς τον πλησίον του που δοκιμάζεται.

Στη σύγχρονη εποχή ο εθελοντισμός έχει καθιερωθεί ως θεσμός που συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων και καλείται να συμπληρώσει τα κενά ή να εμπλουτίσει τις προσφερόμενες από το κράτος υπηρεσίες.

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής μας ζωής.

Μας αφορά όλους, ανεξάρτητα από κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις. Προάγει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, με κοινή αφετηρία και αποδέκτη τον άνθρωπο. Λέχθηκε, και καταγράφηκε, πως «ο εθελοντισμός συνδυάζει τον έρωτα του ερασιτέχνη, τη συνέπεια του επαγγελματία, την πειθαρχία του στρατιώτη και την ανιδιοτέλεια του ανώτερου ανθρώπου».

Κατά τα τελευταία χρόνια, είναι ιδιαίτερα σημαντική η προσφορά των διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων οι οποίες αναπτύσσουν πληθώρα εθελοντικών δράσεων με κύρια πεδία εφαρμογής τις κοινωνικές υπηρεσίες, το περιβάλλον, τον πολιτισμό.

Το έργο που επιτελούν είναι αξιόλογο και πολυδιάστατο και αξίζουν κάθε επαίνου και αναγνώρισης. Η έμπνευση που δίνουν, το παράδειγμα και η καθοδήγηση για τις διάφορες δράσεις του εθελοντικού κινήματος είναι πράγματι αξιοθαύμαστες.

Σε όλες τις σύγχρονες χώρες, ο εθελοντισμός αναγνωρίζεται ότι είναι ένα μέσο για επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής ολοκλήρωσης. Συμβάλλει στη συνοχή της κοινωνίας, δημιουργώντας δεσμούς εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών, αναπτύσσοντας μεταξύ τους τον αλtruισμό, την αγαθοεργία, τη συνεργασία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Ιδιαίτερα στην Ευρώπη ο ρόλος του εθελοντικού κινήματος έχει αποδειχθεί καταλυτικός σε πολλές περιπτώσεις. Οι εθελοντές συμβάλλουν στη θετική εξέλιξη και αλλαγή και στην εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι για όλους αυτούς τους λόγους που η ενθάρρυνση και η περαιτέρω προώθηση του εθελοντισμού κατέχει σημαντική θέση στην κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης, όπως εκφράστηκε με τη δημιουργία του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Βασικός στόχος είναι η στήριξη των πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, σε ζητήματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού και άλλα, με σεβασμό πάντα στην αυτονομία και την ανεξαρτησία των εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, των οποίων η προσφορά στον τόπο είναι τεράστια.

Θα ήθελα και με τη σημερινή ευκαιρία να συγχαρώ θερμά τον κάθε Κύπριο εθελοντή για τη δράση του. Μαζί, την ηγεσία και τα στελέχη του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, με την ευχή κάθε πρόγραμμα και στόχος τους να ευοδώνεται για το καλό του κάθε συμπολίτη μας που υποφέρει, όπως και για το καλό της κοινωνίας μας στο σύνολο της.

Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι, με την ευκαιρία των εορτών που έρχονται, καλά Χριστούγεννα και κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

A.M/Πρ.

28.11.2017