



ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΦΟΥ

23^ο Ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο ΠΣΣΕ

**Τρόποι εξοικονόμησης πόρων και
συνεργασία δράσεων στον εθελοντικό
τομέα**

Υπό την αιγίδα της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κας Ζέτας Αιμιλιανίδου

7 Ιουνίου 2014
Πάφος

ΕΚΔΟΤΗΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Δεκέμβριος 2014

**23^ο Ετήσιο
Παγκύπριο Συνέδριο
ΠΣΣΕ**

**Τρόποι εξοικονόμησης πόρων και
συνεργασία δράσεων στον εθελοντικό
τομέα**

Συνέδριο

«Τρόποι εξοικονόμησης πόρων και συνεργασία δράσεων στον εθελοντικό τομέα»

Επιμέλεια Έκδοσης:

Σταύρος Ολύμπιος
Ανδρούλα Πασχαλίδου
Κλαίλια Σουρμελή-Σκοτεινού
Ολίβια Πατσαλίδου
Χρυστάλλα Τοπουζή

ISBN 978-9963-2922-7-1 (on line)

Εκδότης © Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση της έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε μέσο χωρίς τη σχετική άδεια του Εκδότη

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ανδρέα Αβρααμίδη 9, 3ος όροφος, διαμ. 301, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία
Τ.Θ: 24649, 1302 Λευκωσία | Τηλ: 22 514 786 | Τηλεομοιότυπο: 22 514 788



www.volunteerism-cc.org.cy



info@volunteerism-cc.org.cy



Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πύλη Εθελοντισμού: www.ethelontis.net

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Εγγραφή Συνέδρων

Προσφώνηση από τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου
Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Πάφου **κ. Κωστάκη Μιχαήλ**

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) **κ. Σταύρο Ολύμπιο**

Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Πάφου **κ. Σάββα Βέργα**

Χαιρετισμός από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου **κ. κ. Γεώργιο**

Χαιρετισμός και κήρυξη εργασιών του Συνεδρίου από την Έντιμη Υπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων **κα Ζέτα Αιμιλιανίδου**

Απονομή τιμητικών πλακετών σε μαθητές που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό της
Έκθεσης Ιδεών 2013 στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης με θέμα: « Η συμβολή του
εθελοντισμού στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης »

Εισηγήσεις για ανάλυση των πτυχών του θέματος του συνεδρίου

κ. Γιάννης Γιαννάκη
Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Δρ Θεόδωρος Παναγιώτου
Διευθυντής / καθηγητής CIIM και καθηγητής Harvard University

Δρ Μιχαελίνα Σιακαλλή
Ακαδημαϊκός

Συζήτηση (Συντονίστρια : **κα Τζούλη Χρίστου**, δημοσιογράφος)

Λήξη εργασιών Συνεδρίου



Η κα Τζούλη Χρίστου, συντονίστρια του συνεδρίου καλωσόρισε, εκ μέρους του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, τους συνέδρους στο 23^ο ετήσιο συνέδριό του το οποίο συνδιοργανώνεται με το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Πάφου με θέμα:

«Τρόποι Εξοικονόμησης πόρων και συνεργασία δράσεων στον εθελοντικό τομέα».

Στη συνέχεια κάλεσε τον Πρόεδρο του ΕΣΣΕ Πάφου κ. Κωστάκη Μιχαήλ να προσφωνήσει το συνέδριο.

Προσφώνηση από τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου
Εθελοντισμού Πάφου κ. Κωστάκη Μιχαήλ



Πανοσιολογιότατε, κύριοι Βουλευτές, κύριοι Δήμαρχοι, κύριε Έπαρχε, Επίτροπε Εθελοντισμού και ΜΚΟ, Γενική Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κύριοι εισηγητές, Πρόεδρε ΠΣΣΕ, Πρόεδροι και μέλη ΔΣ εθελοντικών οργανώσεων, φίλες και φίλοι εθελόντριες και εθελοντές, αγαπητά παιδιά, είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στο 23ο παγκύπριο συνέδριο του ΠΣΣΕ που φέτος οργανώνεται σε συνεργασία με το ΕΣΣΕ Πάφου με θέμα: «Τρόποι εξοικονόμησης πόρων και συνεργασία δράσεων στον εθελοντικό τομέα».

Το θέμα μας όπως αντιλαμβάνεστε είναι επίκαιρο λόγω και των συνθηκών της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας οι οποίες κατ' επέκταση επηρεάζουν και τις δράσεις του εθελοντικού τομέα. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο στο θέμα του συνεδρίου. Αυτό θα το αναλύσουν οι αξιολογοί εισηγητές μας, τους οποίους ευχαριστώ θερμά, που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας και είναι σήμερα μαζί μας.

Οι εθελοντές και οι εθελοντικές οργανώσεις με τα προγράμματα που λειτουργούν και τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν συμπληρώνουν σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική πολιτική του κράτους σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας.

Η παρουσία του εθελοντικού κινήματος της Κύπρου, είναι έντονα αισθητή στην κυπριακή κοινωνία και η συμβολή του στην αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών, στην επίτευξη υψηλότερου επιπέδου διαβίωσης για όλους τους πολίτες και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στον τόπο μας είναι αδιαμφισβήτητα πολύ σημαντική.

Ο οργανωμένος εθελοντισμός αποτελεί την κινητήρια δύναμη της κάθε κοινωνικής αλλαγής προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Στην εποχή μας οι εθελοντές είναι ένα λαμπρό παράδειγμα ανθρωπισμού και κοινωνικής ευαισθησίας για προσφορά και είναι χρέος όλων μας, αλλά κυρίως της πολιτείας να προωθήσει την αξία τους.

Στο σημείο αυτό τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Πάφου κ. Σάββα Βέργα για τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας, την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που έθεσε το συνέδριο υπό την αιγίδα της και που λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων απουσιάζει στο εξωτερικό, όλους όσους θα απευθύνουν χαιρετισμούς, τη συντονίστρια του συνεδρίου μας δημοσιογράφο κα Τζούλη Χρίστου, τις λειτουργούς του ΠΣΣΕ και του ΕΣΣΕ Πάφου για την άψογη συνεργασία τους στην όλη διοργάνωση του Συνεδρίου, καθώς και όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ και μας τιμάτε με την παρουσία σας και που με την προσέλευσή σας προεξοφλείτε την επιτυχία του Συνεδρίου μας.

Ευχαριστώ.

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού κ. Σταύρο Ολύμπιο

Απομαγνητοφώνηση του προφορικού λόγου



Θεωρώ ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι το συνέδριο μας φέτος οργανώνεται σ' αυτές τις μέρες του κατακλυσμού, όχι μόνο γιατί μας συνδέουν με την ελληνορθόδοξη παράδοσή μας που σφύζει από ανθρωπιά από ήθος αλλά γιατί με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, όταν δηλαδή ο Θεός έστειλε στους απλούς εκείνους ψαράδες της Γαλιλαίας τους μαθητές του το Άγιο Πνεύμα που τους κατέκλυσε, εξ ου και κατακλυσμός, τότε αυτοί οι άγνωστοι και άσημοι και ολιγογράμματοι άνθρωποι με αυτό τον κατακλυσμό έγιναν διαπρύσιοι κήρυκες της αλήθειας και της ομορφιάς που έφερε ο θεός όταν έγινε άνθρωπος και περπάτησε στη λασπωμένη γη μας αλλά την ίδια ώρα έγιναν οι κεντρικοί άξονες μιας αλλαγής, του τρόπου ζωής, σκέψης και συμπεριφοράς των ανθρώπων σε όλα τα πλάτη και μήκη της τότε γνωστής ανθρωπότητας.

Ποια η σχέση μας με τον κατακλυσμό, ποια η συνάφεια του συνεδρίου μας με αυτό το γεγονός; Υπάρχει ένα βαθύς συμβολισμός, γιατί και ο εθελοντής όταν κατακλυστεί και η σκέψη και η καρδιά του με την αγάπη στο συνάνθρωπο όχι την αγάπη σαν ωραιολογία ή σύνθημα αλλά με την αγάπη σαν έμπρακτη προσφορά, την αγάπη σαν καθημερινό βίωμα, τότε αυτός ο άνθρωπος μεταβάλλεται σε διαπρύσιο κήρυκα αλλά και κοινωνικό εργάτη των αξιών της ζωής όπως διαμορφώθηκαν μέσα από την παράδοση μας που στην κορυφή αυτής της πυραμίδας βρίσκεται η αγάπη στο συνάνθρωπο.

Είναι παρήγορο το γεγονός σε αυτή την εποχή, με την οικονομική κρίση όπως και πολλών άλλων θεσμών και αξιών, οι εθελοντές έχουν ανασυντάξει και διαθέτουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση.

Θέλω να διαβεβαιώσω από μέρους όλων των χιλιάδων εθελοντών, από μέρους των 400 και πλέον εθελοντικών οργανώσεων, σωματείων και ιδρυμάτων, που υπηρετούν ανιδιοτελώς και αφειδώλευτα τον άνθρωπο και τον τόπο μας, ότι οι εθελοντές δεν θα δώσουν «ύπνο τοις κροτάφοις τους, ουδέ τοις βλεφάροις τους νυσταγμό» δηλαδή δεν θα αδρανήσουν με κανένα τρόπο προκειμένου να μεταβληθεί αυτή η κρίση σε μια **ευκαιρία**. Έλεγαν οι πρόγονοί μας «ουδέν κακόν αμιγές καλού». Η κρίση είναι το κακό, η ευαισθησία του λαού μας όπως φάνηκε αυτό τον καιρό, η ευαισθητοποίηση των εθελοντών, η ανασύνταξη των δυνάμεών τους είναι το καλό και είμαι βέβαιος ότι με τη σκέψη μας, με την καρδιά μας, με τα έργα μας θα βοηθήσουμε ώστε ο εθελοντισμός προαγόμενος από μέρα σε μέρα, αυξανόμενος ποσοτικά και βελτιωνόμενος ποιοτικά θα μπορέσει να επιτελέσει το χρέος του σε αυτό τον τόπο. Ο εθελοντισμός έχει προβλήματα, όλοι οι εργαζόμενοι για το κοινό καλό άνθρωποι, έχουν πάντοτε τα προβλήματα τους και σήμερα θα μελετήσουμε με τη βοήθεια των εκλεκτών εισηγητών μας αυτά τα προβλήματα.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Εθελοντισμού που στέκεται πάντα δίπλα στους εθελοντές και σήμερα είναι και πάλι παρών ως εισηγητής. Τον κ. Θεόδωρο Παναγιώτου που σε άλλη περίπτωση έχει δηλώσει «εγώ είμαι πάνω από όλα εθελοντής» και την κα Μιχαηλίνα Σιακαλλή, ακαδημαϊκό, που με την επιστημοσύνη και την εμπειρία τους σε πολλά θέματα θα μας βοηθήσουν ώστε να αντιμετωπίσουμε τα σημερινά προβλήματα που εστιάζονται σε δύο άξονες πρώτον στην εξοικονόμηση πόρων για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και δεύτερο πως αναπτύσσουμε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων ακόμα και των σωματίων εθελοντών ώστε η παρουσία και η προσφορά των εθελοντών να είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Θέλω θερμά να ευχαριστήσω το ΕΣΣΕ Πάφου και τον αγαπητό μου Πρόεδρο για τους κόπους που κατέβαλαν για να έχουμε το σημερινό συνέδριο. Να ευχηθώ ο Θεός να ευλογήσει τις εργασίες αυτού του Συνεδρίου και να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Ευχαριστώ πολύ.

Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Πάφου κ. Σάββα Βέργα



Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σε αυτό το βήμα για να χαιρετίσω μία εκδήλωση με ένα τόσο πυκνό περιεχόμενο.

Το ετήσιο συνέδριο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, πέρα από την πολύτιμη πρακτική του διάσταση, προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία προβληματισμού και ενδοσκοπήσης για την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού στο σύγχρονο κόσμο και στην κυπριακή κοινωνία ειδικότερα. Η φύση

και η πεμππουσία του εθελοντισμού τον καθιστούν διαχρονικό και καθημερινά επίκαιρο και τον αναδεικνύουν σε βασική συνιστώσα μιας κοινωνίας που λειτουργεί με αρχές και αξίες και παράγει πολιτισμό ικανό να αντέξει στο χρόνο.

Μέσα σ' αυτό το πνεύμα, είναι πραγματικά ενθαρρυντικό για μένα, ως Δήμαρχος της πόλης, να βλέπω τη δραστηριότητα των εθελοντών, μια δραστηριότητα που τιμά και εξυψώνει τους συντελεστές της αλλά και ολόκληρη την κοινωνία μας.

Ιδιαίτερα στη δύσκολη εποχή που ζούμε, στην εποχή της οικονομικής κρίσης και της κοινωνικής ανέχειας, ο τόπος μας έχει μεγάλη ανάγκη το πνεύμα του εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς και κάθε προσπάθεια που καλλιεργεί και διαδίδει αυτό το πνεύμα ενδυναμώνει τον κοινωνικό ιστό και θερμαίνει την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Στον σύντομο αυτό χαιρετισμό μου, δεν προτίθεμαι βέβαια να εισέλθω στις λεπτομέρειες του θέματος του φετινού σας συνεδρίου που αφορά τους τρόπους εξοικονόμησης πόρων και τη συνεργασία δράσεων στον εθελοντικό τομέα.

Θέλω μόνο να τονίσω ότι, σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, η κοινωνία μας έχει ανάγκη από συντονισμένες δράσεις και κοινές προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών.

Ως κράτος και ως πολιτεία, ως οργανωμένα σύνολα και ως συνειδητοποιημένοι πολίτες, πρέπει να εμπνευστούμε από τις αξίες του εθελοντισμού και στη βάση αυτή, να δράσουμε και να αντιδράσουμε με πνεύμα ανιδιοτελούς προσφοράς, προσωπικής ευαισθησίας, συλλογικής ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Με τις σκέψεις αυτές θέλω να καλωσορίσω στην Πάφο την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου, που είναι μαζί μας στη σημαντική αυτή εκδήλωση, εκφράζοντας έτσι το έμπρακτο ενδιαφέρον της κυβέρνησης που εκπροσωπεί, αλλά και της ίδιας προσωπικά, για το μεγάλο και επίκαιρο αυτό ζήτημα.

Θερμό καλωσόρισμα απευθύνω επίσης στον Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννη Γιαννάκη, στον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού κ. Σταύρο Ολύμπιο, καθώς και στους διακεκριμένους ακαδημαϊκούς Δρ. Θεόδωρο Παναγιώτου και Δρ. Μιχαηλίνα Σιακαλλή, οι οποίοι θα εμπλουτίσουν με τις πολύτιμες επιστημονικές τους γνώσεις το σημερινό συνέδριο.

Με τα θερμά μου συγχαρητήρια προς το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, αλλά και προς τον κάθε εθελοντή ξεχωριστά, για το όμορφο έργο που επιτελεί, εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας και καλή συνέχεια.

Σας ευχαριστώ.

Χαιρετισμός από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Πάφου κ.κ. Γεώργιο

Διαβάστηκε από τον οικονόμο π. Κυριάκο Θεμιστοκλέους



Χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά το 23^ο ετήσιο παγκύπριο συνέδριο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, που γίνεται φέτος στην Πάφο, με το πολύ ενδιαφέρον θέμα «Τρόποι εξοικονόμησης πόρων και συνεργασία δράσεων στον εθελοντικό τομέα».

Το θέμα ασφαλώς είναι πολυδιάστατο και σ' αυτό θα αναφερθούν οι διακεκριμένοι εισηγητές, τους οποίους και καλωσορίζω στην πόλη μας. Η εξοικονόμηση πόρων, όμως, τόσο στην περίπτωση χρησιμοποιούμενων αγαθών, όσο και αποθεμάτων παντός είδους και δυνάμεων, αποτελεί διαχρονική Χριστιανική διδασκαλία και εκκλησιαστική πεποίθηση.

Αναφέρω απλώς ένα παράδειγμα από το Ευαγγέλιο, γνωστό σ' όλους: Όταν ο Χριστός ευλόγησε τα πέντε ψωμιά και τα δυο ψάρια στην έρημο και χόρτασε πέντε χιλιάδες άνδρες, και πολύ περισσότερα γυναικόπαιδα, μετά το τέλος του χορτασμού έδωσε την εντολή: «συναγάγετε τα περισσεύματα, ίνα μή τι απόληται». Μαζέψτε δηλαδή ό,τι περισσεύει, να μη χαθεί ούτε το ελάχιστο. Και όπως είναι γνωστόν, «ήραν το περισσεύον των κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις». Γέμισαν από τα περισσεύματα δώδεκα κοφίνια. Μπορούσε από το μηδέν ο Χριστός να ξανακάμει τροφές. Δίνει όμως εντολή να μαζευτούν τα περισσεύματα γιατί θέλει να διδάξει τη λελογισμένη οικονομία. Οι άνθρωποι θα πρέπει να αποφεύγουν τις σπατάλες και να διαθέτουν και προς τους άλλους κατά τις δυνάμεις τους.

Εξ άλλου βασική διδασκαλία της Αγίας Γραφής είναι ότι η γη με τους διάφορους πόρους της δεν ανήκει σε κανέναν άνθρωπο ή ομάδα ανθρώπων, ούτε σε μια γενεά. «του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής». Η γη και όλοι οι πόροι της ανήκουν στον Θεό και κατ' επέκταση σ' όλους τους ανθρώπους που πέρασαν και θα περάσουν από αυτή. Δεν νοείται υπερεκμετάλλευση ενεργειακών ή άλλων πόρων (μεταλλευμάτων,

ορυκτών κ.ά.) από μια γενεά ανθρώπων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη και οι μελλοντικές γενιές.

Η πρακτική της Εκκλησίας που ξεκίνησε από τους αποστολικούς χρόνους και συνεχίζει μέχρι τις μέρες μας για ορισμό τομέων ευθύνης και κατανομή αρμοδιοτήτων σε άτομα και φορείς, κινείται πάλιν στα πλαίσια της συνεργασίας δράσεων που θέλει να αναδείξει το σημερινό συνέδριο. Οι απόστολοι, τότε, ανέλαβαν το κήρυγμα. Όρισαν μίαν ομάδα «διακονείν τραπέζαις». Κι άλλη ομάδα, ιδίως γυναίκες, ασχολείτο με τις άλλες «χρείες» των πρώτων Χριστιανών. Θέλω να πω, πως στην Εκκλησία δεν είναι ούτε ξένο ούτε άγνωστο το θέμα του συνεδρίου. Κι ακόμα αφού πλείστοι όσοι τομείς στην εκκλησιαστική ζωή εργάζονται εθελοντικά, οι άνθρωποι της εκκλησίας, νοιώθουμε οικείοι και με τη θεματολογία και με τους ανθρώπους του συνεδρίου.

Εύχομαι, λοιπόν, κάθε επιτυχία. Θα αναμένουμε με ενδιαφέρον, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουμε, τα πορίσματα του συνεδρίου.

Χαιρετισμός και κήρυξη εργασιών του Συνεδρίου από την Έντιμη Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου

Διαβάστηκε από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου κ. Ανδρέα Ασιώτη



Είναι με ιδιαίτερη χαρά, που δέχτηκα την πρόσκληση των Προέδρων του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Πάφου για να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, να χαιρετήσω και να θέσω υπό την αιγίδα μου το συνέδριο που διοργανώνετε. Είμαι σίγουρη ότι σήμερα θα ακουστούν πολύ σημαντικές εισηγήσεις, θα γίνει εποικοδομητική συζήτηση και θα μοιραστούμε εμπειρίες και καλές

πρακτικές.

Η πατρίδα μας δυστυχώς βιώνει τα τελευταία χρόνια τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, οι οποίες έχουν αγγίξει την κοινωνία μας, γενικότερα. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες για χρόνια προσέφεραν προγράμματα, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με σοβαρά οικονομικά διλήμματα και αναγκάστηκαν, ειδικά κατά το προηγούμενο έτος, να προβούν σε εξορθολογισμό δαπανών στο πλαίσιο μεταρρύθμισης του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, έχει συστήσει τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα το 2013, στους Μη Κυβερνητικούς Φορείς, όπως καταβάλουν προσπάθειες για καλύτερη επαγγελματική διαχείριση των οικονομικών τους. Όπως σας έχουμε ενημερώσει ξανά, σε προηγούμενες συναντήσεις μας, με βάση τους νέους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις θεωρούνται Φορείς που παρέχουν Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ). Συστήνεται να γίνει επαναξιολόγηση των αναγκών που καλύπτει το κάθε πρόγραμμα καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρει. Η επιλογή των συμπράξεων με άλλους φορείς σε επαρχιακό επίπεδο πρέπει να θεωρηθεί ως μια πιθανότητα και δυνατότητα.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συνεχίσει, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα του κράτους, να παρέχει Κρατικές Ενισχύσεις για οικονομική ενίσχυση των προγραμμάτων που λειτουργούν από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και εμπίπτουν στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας. Θα προχωρούμε στη δίκαιη και εξορθολογισμένη κατανομή των Χορηγιών, στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων, και λαμβανομένων υπόψη στοιχείων όπως οι προϋπολογισμοί του κάθε φορέα, οι Ελεγμένοι Λογαριασμοί, τυχόν αποθεματικά ή πλεονάσματα έτους, υψηλά δάνεια, χορηγίες από άλλους φορείς, εκκρεμότητες στη λειτουργία των προγραμμάτων σε σχέση με τις Νομοθεσίες που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους, τον αριθμό εξυπηρετούμενων, η μηνιαία δαπάνη κατά εξυπηρετούμενο κατά είδος προγράμματος και άλλα.

Με αυτά τα λίγα λόγια κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας.

Απονομή τιμητικών πλακετών σε μαθητές που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό της Έκθεσης Ιδεών 2013 στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης με θέμα: «Η συμβολή του εθελοντισμού στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης»



Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ανδρέας Ασιώτης, ο Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ. Γιάννης Γιαννάκη και ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύρος Ολύμπιος επέδωσαν τις τιμητικές πλακέτες στους μαθητές που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό Έκθεσης Ιδεών 2013 στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Μεταξύ των Γυμνασίων: 1^ο βραβείο στον Κυριάκο Σπανούδη από την Ιδιωτική Ελληνική Σχολή Φόρουμ, 2^ο βραβείο στην Ευανθία Τουμπή από το Γυμνάσιο Λατσιών Λευκωσίας και 3^ο βραβείο στο Γιώργο Τακούση από το Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθερίας Αμμοχώστου.

Μεταξύ των Λυκείων: 1^ο βραβείο στην Ηλέκτρα – Μαρία Αργυροπούλου από το Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού, 2^ο βραβείο στην Κριστίνα Μαυραγγελίδου από το Λύκειο Α' Εθνάρχη Μακαρίου Γ', Πάφος και 3^ο βραβείο στο Μιχάλη Λοϊζου από το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας.

Εισηγήσεις
για ανάλυση πτυχών του θέματος του συνεδρίου

Εισήγηση κ. Γιάννη Γιαννάκη

Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων



Όπως πολύ σωστά έχει αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, οι εθελοντικές οργανώσεις έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν και αποτελεί ευθύνη της πολιτείας να εξεύρει εκείνους τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες του κράτους για στήριξη, όχι μόνο οικονομική, των εθελοντικών οργανώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά το κράτος αποφάσισε να έχει μια ολοκληρωμένη πολιτική για το πώς στηρίζεται το εθελοντικό κίνημα και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) ή ο τρίτος τομέας όπως λέγεται. Ο πρώτος τομέας είναι η δημόσια υπηρεσία, ο δεύτερος τομέας είναι ο ιδιωτικός και ο τρίτος τομέας είναι όλες οι εθελοντικές οργανώσεις και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ). Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει ο τόπος μας, ο εθελοντισμός έχει αυξημένη συνεισφορά, όπως και η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και η εκκλησία, η συνεισφορά της οποίας είναι διαχρονική. Η εξεύρεση κοινών τρόπων συνεργασίας όλων των προαναφερθέντων μερών είναι σημαντική και προς όφελος της πολιτείας.

Τα δεδομένα που έχουμε σήμερα ενώπιον μας αφορούν στη δραστηριοποίηση 4800 Οργανώσεων (Λέσχες, Σωματεία, Σύνδεσμοι, κλπ) και 330 Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών, στη νομοθεσία που χρήζει εκσυγχρονισμό, και στη μη ύπαρξη στοχευμένων πολιτικών αναφορικά με τις χορηγίες. Όπως είναι αντιληπτό, όλα αυτά επηρεάζουν αρνητικά τόσο οικονομικά όσο και λειτουργικά όλες τις εθελοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ. Δεδομένης της κατάστασης αυτής κρίνεται αναγκαία:

- α) η συγγραφή νέας νομοθεσίας ή/και αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας εγγραφής και πιστοποίησης, ώστε να διασαφηνιστεί ο τρόπος λειτουργίας των προαναφερθέντων οργανώσεων (ποιες οργανώσεις λειτουργούν ορθολογιστικά ή όχι),

β) η υιοθέτηση μιας διαδικασίας η οποία θα ενισχύσει τις προσπάθειες του κράτους να στηρίξει το έργο των υπό αναφορά οργανώσεων με τρόπο ώστε οι χορηγίες να είναι και στοχευμένες, και να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια,

γ) η παροχή εργαλείων ενθάρρυνσης του ενεργού πολίτη και ιδιαίτερα των νέων με σκοπό την αύξηση των εθελοντών που συνεργάζονται με τις εθελοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ,

δ) η παροχή στις εθελοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ υποδομών,

ε) η αξιοποίηση των υφιστάμενων μέσων για άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Ένα σημαντικό εργαλείο όλων των οργανώσεων, είναι οι εθελοντές και το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχει άμεση σχέση με την οικονομική βιωσιμότητά της κάθε οργάνωσης, αφού χωρίς εθελοντές δεν μπορεί να υλοποιηθεί το έργο της κάθε οργάνωσης. Ως εκ τούτου είναι πολύ σημαντικό να εξεταστούν τρόποι προσέλκυσης τόσο νέων εθελοντών και κυρίως νεαρής ηλικίας, όσο και διατήρησης των υφιστάμενων. Επιπρόσθετα θα πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση και κατάρτιση των εθελοντών ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν. Στη Διακήρυξη « Δικαιώματα και Ευθύνες των Εθελοντών » η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τονίζεται ότι ο εθελοντής έχει το δικαίωμα της κατάρτισης και ενημέρωσης. Πρόσθετα η στήριξη του εθελοντή καθ' όλη την διάρκεια διεκπεραίωσης της εργασίας που αναλαμβάνει είναι εξίσου σημαντική.

Αναφορικά με το θέμα των υποδομών που είτε αποτελούν ασύμφορο οικονομικό κόστος για τις εθελοντικές οργανώσεις είτε λειτουργικό πρόβλημα για όσες αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης, το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων προέβηκε στις πιο κάτω ενέργειες:

α) ζητήθηκε από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων η καταγραφή όλων των κυβερνητικών κτηρίων ώστε να διαφανεί ο αριθμός των κτιρίων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τόσο από τις εθελοντικές οργανώσεις αλλά και γενικότερα, και

β) αποφασίστηκε η δημιουργία σε κάθε Επαρχία κτιριακής υποδομής γνωστής ως «Το Σπίτι του Εθελοντή» που θα αποτελείται από μικρά γραφεία με βασικό εξοπλισμό και

κοινόχρηστους χώρους- χώροι πολλαπλών χρήσεων. Το εν λόγω σπίτι θα στηρίζει γραφειακά την λειτουργία των Εθελοντικών Οργανώσεων και ΜΚΟς. Στην Λάρνακα «Το Σπίτι του Εθελοντή» θα είναι σύντομα έτοιμο, ενώ στην Λευκωσία έχει ήδη βρεθεί κατάλληλος χώρος με τη συνδρομή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, ο οποίος θα διαμορφωθεί ανάλογα. Ανάλογο έργο θα προγραμματιστεί και στις υπόλοιπες επαρχίες.

Δράσεις και Δραστηριότητες:

Οι δράσεις και δραστηριότητες της κάθε οργάνωσης είναι τόσο το συνολικό έργο που παράγει όσο και το έργο που βλέπει ο πολίτης, αφού ο εθελοντισμός έχει επικοινωνιακό ρόλο και λόγο. Παρατηρείται ότι οι εθελοντικές οργανώσεις υστερούν στον τομέα της επικοινωνίας γεγονός που δεν επιτρέπει την προβολή προς τα έξω του έργου και των δράσεων τους. Το θέμα αυτό θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα δεδομένου ότι στην εποχή που ζούμε η επικοινωνία και η πληροφόρηση συμβάλλουν σημαντικά στην προβολή του έργου που επιτελείται, στη βελτίωση της αξιοπιστίας καθώς και στην προσέλκυση πρόσθετων εθελοντών και ειδικότερα νέων.

Τρόποι διοίκησης:

Ο τρόπος λειτουργίας και διοίκησης των οργανώσεων (είτε μέσω Προέδρου, Διοικητικού Συμβουλίου ή έμμισθου προσωπικού) είναι σημαντικός, και πρέπει να στηρίζεται σε μια ομοιογενή βάση για όλες τις οργανώσεις. Η Διακήρυξη «Δικαιώματα και Ευθύνες των Εθελοντών» μπορεί να συμβάλει προς τον σκοπό αυτό αφού λειτουργεί και ως κώδικας δεοντολογίας, δίνοντας βασικές αρχές στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι εθελοντές και καθορίζοντας τις υποχρεώσεις τους.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο ορισμένες εθελοντικές οργανώσεις να δραστηριοποιούνται σε πανομοιότυπα προγράμματα και σε ίδιο τομέα παρόλο που ο τελικός σκοπός είναι κοινός. Επίσης παρατηρείται η δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους γεγονός που οδηγεί, και στις δύο περιπτώσεις, σε διάσπαση των εθελοντών, των διαθέσιμων χορηγιών, και των εταιρειών που θέλουν να συνεισφέρουν, ενώ παράλληλα δημιουργείται ανταγωνιστικό κλίμα μεταξύ τους με όλες τις συνεπαγόμενες αρνητικές επιπτώσεις – δημιουργία αρνητικής εικόνας προς το κοινό. Προς αντιμετώπιση του προαναφερόμενου φαινομένου, το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων προωθεί τη δημιουργία άτυπων δικτύων με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και

της σύμπραξης εκείνων των Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένο και κοινό τομέα. Διευκρινίζεται ότι δεν επιδιώκεται η απώλεια της αυτονομίας της κάθε οργάνωσης αλλά η σύμπραξη τους που αναμένεται να βοηθήσει στην εξοικονόμηση πόρων (αξιοποίηση ίδιου έμμισθου προσωπικού, κοινών υποδομών και δράσεων). Νοείται ότι ο καλύτερος συντονισμός, η πληροφόρηση και διαφάνεια, είναι στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν τόσο στην εξοικονόμηση πόρων (περιλαμβανομένου των ανθρώπινων) αλλά και να βελτιώσει την εικόνα των εθελοντικών οργανώσεων.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην καθιέρωση του θεσμού των δημόσιων διαβουλεύσεων με σκοπό την προσέγγιση του πολίτη δίνοντας του την ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις και εισηγήσεις του επί συγκεκριμένων ζητημάτων και μέτρων, έτσι ώστε το κράτος να διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη για τη χάραξη των Πολιτικών του. Η πρώτη δημόσια διαβούλευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν με το εθελοντικό κίνημα όπου συμμετείχαν πάνω από 100 εθελοντικές οργανώσεις και ΜΚΟς, δείχνοντας έμπρακτα την ιδιαίτερη έμφαση που δίδει η Κυβέρνηση στις εθελοντικές οργανώσεις.

Σε σχέση με τη δημιουργία κτιριακής υποδομής στην Λάρνακα, αναφέρεται ότι «Στο Σπίτι του Εθελοντή» αναμένεται να στεγαστούν 17 εθελοντικές οργανώσεις στις οποίες θα παρασχεθεί όλος ο βασικός γραφειακός εξοπλισμός. Η συντήρηση του κτιρίου έγινε αποκλειστικά από το Τμήμα Δημοσίων Έργων ενώ τα έπιπλα και άλλος εξοπλισμός είναι από διάφορες δωρεές ιδιωτικών και μη οργανισμών. Ένεκα του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου θα χρειαστεί σε ένα γραφείο να συστεγαστούν μέχρι και τρεις οργανώσεις. Επομένως η συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων είναι αναγκαία για εξοικονόμηση κόστους και μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας.

Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για άντληση κονδυλίων πρέπει να αποτελέσει κύριο μέλημα όλων των οργανώσεων. Μπορεί να μην υπάρχουν προγράμματα εξειδικευμένα για τον εθελοντισμό υπάρχουν όμως προγράμματα όπου σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση ή με άλλους φορείς παρέχεται η δυνατότητα έμμεσα και για συγκεκριμένες δράσεις κυρίως σε θέματα κοινωνικής συνοχής ή / και ευημερίας να απορροφηθούν κάποια κονδύλια. Ως εκ τούτου, η δημιουργία συμπράξεων δήμων και εθελοντικών οργανώσεων δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο, αλλά να εκτείνεται και στο θέμα της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα

ευρωπαϊκά κονδύλια παρά την οικονομική κρίση διατίθενται από το 2014-2020 και παραμένουν στα ίδια οικονομικά επίπεδα.

Σημαντικό στοιχείο στην προσέλκυση εθελοντών και ειδικότερα νέων είναι η αναγνώριση της άτυπης μάθησης και η αναγνώριση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να γίνει κάποιος εθελοντής, κάτι που δεν μπορεί να προσφέρει η επίσημη μάθηση αλλά μπορεί να το μεταδώσει το εθελοντικό κίνημα. Από προσωπική εμπειρία μπορώ να διαβεβαιώσω ότι μέσα από τη δράση μου ως μέλος του εθελοντικού κινήματος απέκτησα πολλές εμπειρίες και ικανότητες που η επίσημη εκπαίδευση δεν ήταν δυνατό να μου προσφέρει. Η ώθηση των νέων να ενταχθούν στο εθελοντικό κίνημα είναι σημαντική με πολλά οφέλη για τον ίδιο τον εθελοντή αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Ένα από αυτά τα οφέλη είναι η πρόληψη ενάντια στα ναρκωτικά, το αλκοόλ και την παραβατικότητα.

Επίσης ένας νέος τομέας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχεδιάζει ένα πρόγραμμα το οποίο θα προωθήσει την κοινωνική οικονομία. Αποτελεί ένα νέο τομέα που σαν σκοπό έχει το κοινό όφελος. Στον εν λόγω τομέα θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν οι διάφορες εθελοντικές οργανώσεις.

Όπως προαναφέρθηκε είναι πολύ σημαντική η ενθάρρυνση της συμμετοχής, η αναγνώριση της άτυπης μάθησης, και η καλλιέργεια του εθελοντισμού στα σχολεία και στην κοινωνία γενικότερα. Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής επομένως η καλλιέργεια του στα σχολεία από τα πρώτα στάδια, πρέπει να γίνεται μέσω βιωματικών δράσεων.

Καταληκτικά αναφέρεται ότι ο συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των εθελοντικών οργανώσεων και ΜΚΟ, η ορθολογιστική διαχείριση των χορηγιών με τη βοήθεια της πολιτείας και η συνεργασία των εθελοντικών οργανώσεων και ΜΚΟ με την τοπική αυτοδιοίκηση και την Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης σε σχέση με την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι τα κλειδιά για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του εθελοντικού κινήματος στο τόπο μας.

Ευχαριστώ πολύ.

Εισήγηση Δρ Θεόδωρου Παναγιώτου
Διευθυντής / καθηγητής CIIM και καθηγητής Harvard University

Απομαγνητοφώνηση του προφορικού λόγου



Αγαπητοί εθελοντές, ξέρω ότι ο κάθε ένας που είναι εδώ πέρα είναι εθελοντής, διότι τέτοια μέρα, το Σάββατο ενός τριημέρου, για να έρθετε εδώ σημαίνει ότι είστε πραγματικοί εθελοντές και το αποδεικνύετε με την παρουσία σας. Δεν έχω κανένα καλύτερο τίτλο που μπορώ να δώσω σε κανένα, ούτε και στον Πάπα της Ρώμης από τον τίτλο του εθελοντή. Εάν κάποιος είναι εθελοντής και κάνει πράγματα αφιλοκερδώς είναι το ανώτερο της τελειότητας που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Να κάνει πράγματα όχι για το κέρδος,

όχι για τα λεφτά, αλλά πραγματικά να δημιουργήσει αξία για τους συνανθρώπους του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος τίτλος και καλύτερη καταξίωση από τον εθελοντισμό. Τελεία και παύλα.

Πάμε απευθείας στο θέμα, ειδικά σε ένα μέρος του όλου θέματος, της σημερινής μας συνάντησης. Ως τίτλο της ομιλίας μου θα έλεγα, την απεριόριστη δυνατότητα του εθελοντισμού αλλά και του γεγονότος ότι οι εθελοντές και όταν ακόμα είναι εντελώς αφιλοκερδείς, δεν έρχονται χωρίς κόστος. Υπάρχει κόστος στον εθελοντισμό και πρέπει να εκτιμήσουμε τον εθελοντισμό αλλά να υπολογίσουμε και το κόστος, ώστε να αξιοποιήσουμε σωστά τον εθελοντισμό και να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα. Οπότε το πρώτο θέμα είναι οι εκρήξεις στις απεριόριστες δυνατότητες του εθελοντισμού και το ευρύ φάσμα εθελοντών, ένα φάσμα δυνατοτήτων που προσφέρονται για κοινωνική προσφορά.

Το δεύτερο είναι, αν και οι εθελοντές δεν μειώνονται, ο εθελοντισμός δεν είναι χωρίς κόστος. Για να αξιοποιηθεί σωστά ο εθελοντισμός και να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα του, θα πρέπει να επενδυθούν πόροι, χρόνος και ενέργεια στην

διαχείριση για αξιολόγηση και αναγνώριση του εθελοντισμού. Μελέτες, έρευνες που έχουν γίνει, έχουν βρει ότι όσο περισσότεροι πόροι τόσο περισσότερο εθελοντισμός. Είναι χιλιάδες αυτοί που έχουν τεράστια εμπειρία, δυνατότητες και διακαή επιθυμία να προσφέρουν που δυστυχώς τους έχουμε βάλει στην «πάντα» και επειδή πολλοί από αυτούς δεν χρησιμοποιούν διαδίκτυο, ipad, iphone, facebook, έχει δυστυχώς περιθωριοποιηθεί τεράστιος ανθρώπινος «ντόρος» με τεράστια εμπειρία, άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει χρόνια και χρόνια, με πτυχία χωρίς αυτά να τα αξιοποιούν κατάλληλα. Για όνομα του Θεού. Αυτός όλος ο κόσμος θα έπρεπε να είναι μέρος του εθελοντισμού. Όπως θα μπορούσε να είναι και ο στρατός που κοιμάται κάτω από τους ευκαλύπτους και οι μαθητές των σχολείων και πολλοί άλλοι και βεβαίως όσοι άλλοι ανέφερα. Επομένως, αυτό είναι πολύ ισχυρό μεταξύ των ανθρώπων και στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Το τρίτο είναι ότι ο κόσμος σήμερα έχει απομονωθεί και αισθάνεται μοναξιά και θέλει να ανήκει κάπου, να είναι μέλος μιας ομάδας. Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε κάνει. Να δημιουργήσουμε τέτοιες ομάδες. Ο εθελοντισμός είναι κάτι άλλο. Ο κόσμος να αισθάνεται ότι ανήκει και βρίσκεται κάπου. Να είναι μέλος μιας ομάδας. Σήμερα ξέρετε τι κάνουμε; Υπάρχει ένα πρόγραμμα στο διαδίκτυο που ονομάζεται social airways. Ξέρετε τι είναι αυτό; Είναι μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο που δηλώνεις ποια είναι τα ενδιαφέροντα σου και όποτε θέλεις κανονίζεις να «παξιδέψεις». Σε βάζουν με άτομα ανά το παγκόσμιο που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με τα δικά σου. Έτσι είναι. Ο κόσμος θέλει να ανήκει κάπου όπως είναι και το facebook.

Οι εταιρείες είναι υπεύθυνες να προάγουν περισσότερη εταιρική κοινωνική ευθύνη και ψάχνονται και δεν βρίσκουν ευκαιρίες πώς να την κάνουν. Θα μπορούσαμε και ο Επίτροπος Εθελοντισμού και εσείς, που είστε σε διάφορους οργανισμούς κλπ, να πάτε σε αυτές τις εταιρίες και να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες, ώστε οι εταιρείες να δείξουν ότι πράγματι κάνουν εταιρική κοινωνική ευθύνη και να προσφέρουν στην κοινωνία.

Κάτι που δεν το έχουμε προσέξει εδώ πέρα στην Κύπρο αλλά στην Αμερική το έχουν προσέξει πάρα πολύ είναι όταν κάποιος πάρει σύνταξη στα εξήντα του και έχει να ζηήσει ακόμα περίπου δεκαπέντε, είκοσι, τριάντα χρόνια και αισθάνεται ότι είναι βάρος στην κοινωνία. Τα πανεπιστήμια έχουν διαπιστώσει ότι αυτό σχετίζεται με το Alzheimer και το Parkinson. Δηλαδή εάν σταματήσεις να ασχολείσαι, και να σκέφτεσαι και να

δημιουργείς τότε τα συστήματα σου κλείνουν και καταλήγεις σε άνοια. Γι' αυτό στην Αμερική το μεγαλύτερο φάρμακο που χρησιμοποιούν στα γηροκομεία είναι το Sudoku. Μια ολόκληρη βιομηχανία που φτιάχνει αυτό το παιχνίδι, για την απασχόληση του κόσμου μετά την συνταξιοδότηση του.

Εμείς γιατί να μην αξιοποιήσουμε τον εθελοντισμό αντί Sudoku; Είναι τόσα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όπως κοινωνική και περιβαλλοντική εργασία. Θα έλεγα ότι είναι πολλοί που θέλουν να κάνουν εθελοντισμό διότι χρειάζονται να αποκτήσουν δεξιότητες. Υπάρχουν πολλοί απόφοιτοι πανεπιστημίων που είναι άνεργοι και δεν μπορούν να βρουν δουλειά λόγω οικονομικής κρίσης και διαφορετικών δεξιοτήτων, φτάνουν στον πολύ μεγάλο αριθμό των τριάντα χιλιάδων ατόμων. Αυτό είναι μια τεράστια πηγή εθελοντισμού διότι μπορείς να βάλεις αυτά τα παιδιά να πάρουν δεξιότητες σε διάφορους άλλους τομείς, πράγματα που μπορούν να κάνουν και με τα χέρια τους αλλά και με το μυαλό τους.

Επίσης ο εθελοντισμός είναι ως μέσο κοινωνικής ευθύνης, ως μέσο ανταπόδοσης, ως μέσο έκφρασης και πατριωτισμού ή και θρησκείας αφού είναι η πατρίδα μου. Μια έκφραση πατριωτισμού είναι ο εθελοντισμός. Ο καλός χριστιανός δεν είναι γιατί πηγαίνει μόνο εκκλησία αλλά γιατί πράττει το καλό, βοηθά τον συνάνθρωπο του. Ο κόσμος θα ήθελε να βοηθήσει αλλά πολλές φορές δεν βρίσκει τον τρόπο να το κάνει. Επίσης ο εθελοντισμός είναι ένα μέσο έκφρασης φιλοσοφίας, συναισθημάτων, στάσεων ζωής, αρχών και αξιών και ένας τρόπος ηθικής καταξίωσης. Να αισθάνεται κάποιος ότι πραγματικά κάνει το καλό.

Το άλλο θέμα που θέλω να θέσω είναι το γεγονός ότι όπως είπα στην αρχή πρέπει να συντρέξουμε αυτά τα κίνητρα. Δηλαδή να καταλάβουμε στην κάθε περίπτωση και όσον αφορά την επιστράτευση και την προσέγγιση εθελοντών. Πρέπει να καταλάβουμε και τα κίνητρα των μικρών ομάδων για να μπορέσουμε να τους προσελκύσουμε αλλά και όταν τους προσελκύσουμε να μπορούμε με τις κατάλληλες ευκαιρίες και με τα κατάλληλα προγράμματα να έχουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα για καλύτερη εξοικονόμηση πόρων.

Επίσης πολύ μεγάλο θέμα είναι η διαχείριση των εθελοντών. Ένα θέμα που πολλές φορές δεν το βλέπουμε. Εφόσον είμαστε στο σωστό δρόμο θα μπορούμε να είμαστε

όλοι σημαντικοί και δημιουργικοί. Επειδή είναι κάποιος εθελοντής δεν πρέπει να ξέρει τι πρέπει να κάνει; Τι είναι η δουλειά; Ποια είναι τα διάφορα βήματα; Σε ποιον λογοδοτεί ο εθελοντής; Πόσο χρόνο πρέπει να διαθέσει; Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα; Πότε πρέπει να τελειώσει μια εργασία; Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα χαρακτηριστικά.

Το άλλο που ήθελα να αναφέρω είναι η εμπλοκή. Αυτό σχετίζεται και με την εμπειρία που έχει ο εθελοντής. Η ικανοποίηση του εθελοντή είναι πολύ σημαντικό, να κάνει σωστά τη δουλειά του, αφού έχει αναγνωρίσει τα κίνητρα και τις δεξιότητες του, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να τον εμπλέξεις βιωματικά σε αυτό που κάνει και να είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει το μυαλό του με σωστή σκέψη για καλυτέρευση του ίδιου αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αξιολογήσουμε πόρους αλλά και να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα στην αξιοποίησή τους. Επίσης η εμπειρία των εθελοντών είναι σημαντική για να μπορούν να δουλέψουν μαζί σου και να συνεχίσουν να είναι εθελοντές.

Θα ήθελα να τελειώσω με ακόμη δύο θέματα. Είναι το θέμα της αναγνώρισης και της αξιολόγησης. Στο θέμα της αξιολόγησης θα έλεγα ότι ο θεσμός δεν είναι διαφορετικός από οποιαδήποτε επιχείρηση ή ενεργό δύναμη. Όπως είπε προηγουμένως ο κύριος Γιαννάκης είναι ο εθελοντικός τομέας. Σωστά το είπε και οι τρεις τομείς όμως έχουν και διαχείριση, και παρακολούθηση και αξιολόγηση και όλα τα άλλα που χρειάζονται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Παραδείγματος χάριν, όταν τελειώσει ένα πρόγραμμα πρέπει να κάνεις και αργότερα μίαν αξιολόγηση. Πόσοι εθελοντές έχουν αναμιχτεί σε αυτό το πρόγραμμα, πόσες δομές, πόσοι «πελάτες» έχουν εξυπηρετηθεί; Δεύτερο, ποια είναι η εμπειρία των εθελοντών; Να δούμε τις εισηγήσεις τους, τις εντυπώσεις τους, τα αισθήματα τους. Και το τρίτον είναι το χρηματοοικονομικό αν θέλετε κόστος το οποίο έχει να κάνει με λεφτά.

Τέλος έχουμε την αναγνώριση όπου έχω να πω 2-3 πράγματα και να αφήσουμε τα υπόλοιπα για συζήτηση. Για την αναγνώριση βεβαίως πρέπει πρώτα να υπάρχει μια εκτίμηση της αξίας των προσπαθειών των εθελοντών. Ξέρετε δεν είναι εύκολο όταν οι άλλοι όλοι πληρώνουν και ο άλλος έρθει και δουλεύει εθελοντικά, φανταστείτε ακόμη και αυτούς που πληρώνει η κυβέρνηση κανονικό μισθό. Ο ψηλά αμειβόμενος και αυτός περιμένει από τον διευθυντή του είτε από τους συναδέλφους του ή από αυτούς που εξυπηρετεί, να πάρει ένα μπράβο ή ένα ευχαριστώ για τη δουλειά του, οπότε επέρχεται

και η αναγνώριση. Αυτός παίρνει μισθό και μπορεί να παίρνει και άλλα φιλοδωρήματα και δεν ξέρω και ποιαν άλλη αμοιβή αλλά χρειάζεται να υπάρχει αυτή η ανατροφοδότηση. Φανταστείτε ο εθελοντής ο οποίος το κάνει εντελώς εθελοντικά και χρησιμοποιεί το χρόνο, την ενέργεια του, είναι πολύ σημαντική η αναγνώριση. Αυτό που είπα προηγουμένως η εμπειρία των εθελοντών να είναι στην ουσία και θετική, γιατί εάν είναι αρνητική στο τέλος θα λιγοστέψουμε.

Επίσης άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι να τους δίνουμε πόρους, να μην φαίνεται ότι τους εκμεταλλευόμαστε, δηλαδή εκτιμούμε και την γνώμη τους, ρωτούμε «πι νομίζεις ότι θα χρειάζεται να γίνει, πως θα ήταν καλύτερα στο μέλλον». Ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε τους εθελοντές να αισθάνονται ειδικοί, ότι ανήκουν κάπου, ότι είναι μέρος μιας ομάδας οι οποίοι έχουν βάλει κάποιο στόχο τον οποίο πρέπει να υλοποιήσουν.

Εμείς είμαστε άνθρωποι που βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο καθαρά, δεν πάμε απλώς για να λέμε ότι πάμε αλλά για να πάρουμε κάποια αξία μέσα μας. Θέλω να σταματήσω εδώ αν και είχα πολλά άλλα πράγματα να πω, να τα καλύψουμε μιαν άλλη μέρα για να μη σας κουράζω. Άλλο θα έλεγα εν κατακλείδι ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε ο κ. Γιαννάκη για την οικονομία και θα έλεγα και είναι μια εισηγήση μου και στον κ. Ασισιώτη και στον κ. Γιαννάκη, επειδή η κοινωνία περιμένει πολλά, θέλω όλοι μας να κάνουμε αρκετά πράγματα. Σήμερα υπό τις περιστάσεις τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα και οι προσδοκίες του κόσμου είναι τόσο μεγάλες που πρέπει να δουν ότι κάτι γίνεται, ότι από κάπου «βγαίνει καπνός». Γι' αυτό οι εισηγήσεις μου είναι κύριε Ασισιώτη και κύριε Γιαννάκη και κύριε Ολύμπιε και όποιοι άλλοι εδώ πέρα από εσάς και εκτός από εδώ πέρα άλλοι, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να συνεργαστούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προσδοκίες του κόσμου με χειροπιαστά πράγματα, επί του εδάφους, να βλέπουμε ότι επιτυγχάνονται πέντε πράγματα ή τρία πράγματα τα οποία πραγματικά τα βλέπει ο κόσμος και λέει «μπράβο αυτοί το έκαναν».

Επειδή και εμείς είμαστε εθελοντές, εντάξει θέλουμε και την αναγνώριση της δουλειάς μας, νομίζω συνεργαζόμενοι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα παρά ατομικά. Λοιπόν ας συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε αξίες για την κοινωνία μας, για το νησί μας, για να ικανοποιήσουμε έστω και μέρος των προσδοκιών του κόσμου. Ευχαριστώ.

Εισήγηση Δρ Μιχαλίνας Σιακαλλή Ακαδημαϊκός



Κανένας αδιαμφισβήτητα δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει την αξία του εθελοντισμού σε μια κοινωνία καθώς αποτελεί μια από τις βασικές διαστάσεις της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη στη κοινωνία, στη Δημοκρατία και τις ευρωπαϊκές αξίες.

Ο εθελοντισμός πρέπει να γίνει στάση ζωής αφού αναπτύσσει αξίες όπως της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής συμμετοχής.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός κοινωνικού κράτους, ενός κράτους βάση των ευρωπαϊκών αρχών και ιδεωδών που έχει πρωταρχικό στόχο την ευημερία των πολιτών. Από διεθνείς μελέτες προκύπτουν ότι το μέγεθος του εθελοντισμού είναι ανάλογο και του επιπέδου ανάπτυξης της χώρας.

Η οικονομική κρίση επηρέασε πάρα πολλούς τομείς δραστηριότητας των Κυπρίων (ανεργία, μείωση εισοδήματος, υποβάθμιση του τρόπου ζωής, αβεβαιότητα για το μέλλον) και δυστυχώς δεν άφησε άθικτο ούτε το τομέα του εθελοντισμού, για να είμαι και πιο συγκεκριμένη, τους πόρους που θα καθιστούν τις εθελοντικές οργανώσεις βιώσιμες.

Παρ' όλες τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης, σε μια περίοδο όπου το κοινωνικό κράτος βάλλεται, η κοινωνική συνοχή κλονίζεται, ο κοινωνικός ρατσισμός αναπτύσσεται, υπάρχει ένα αντίρροπο ρεύμα που αναπτύσσεται στην κυπριακή κοινωνία. Νομίζω ότι όλοι το Μάρτη του 2013 παρατηρήσαμε ότι αυξήθηκαν οι πρωτοβουλίες πολιτών και οι δράσεις εθελοντικών οργανώσεων, ο κύπριος πολίτης ευαισθητοποιήθηκε απέναντι στα προβλήματα και τις ανάγκες των συμπολιτών του για την κοινωνική δικαιοσύνη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Όμως στην πραγματικότητα η αυξανόμενη τάση δραστηριοποίησης εθελοντικών οργανώσεων είναι αποτέλεσμα αδυναμίας τόσο του κράτους, όσο και των μηχανισμών

αγοράς να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά πιο σύνθετα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.

Η έννοια του εθελοντισμού και των εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων πραγματικά αποκτά άλλες διαστάσεις στις μέρες μας. Δυστυχώς όμως οι πόροι έχουν μειωθεί και υπάρχει επιτακτική ανάγκη να προστατευθούν οι φορείς αυτοί και να εξευρεθούν άμεσα λύσεις για αυτές τις εθελοντικές/ Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Για την επίλυση των προβλημάτων πρέπει να υπάρχει μια δραστική συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της παιδείας, της εκκλησίας ακόμα και ολόκληρης της Ευρώπης.

Από πλευράς κράτους (πρέπει να στηρίξει και να αναβαθμίσει τον εθελοντισμό), όσο αφορά τα επιδόματα και τις κρατικές χορηγίες, πρέπει να υπάρχει αυστηρότερος έλεγχος, διαφάνεια και αξιοκρατία για την παροχή των επιδομάτων, να δίνεται προτεραιότητα σε άτομα ευπαθών ομάδων και κυρίως στα άτομα με πραγματικές ανάγκες. Υπάρχει επιβεβλημένη ανάγκη να υπάρχει στόχευση των κοινωνικών παροχών και θέσπιση νέου θεσμικού πλαισίου (χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει και περισσότερη γραφειοκρατία) έτσι ώστε να αποκλείουν αυτούς που δεν έχουν ανάγκη αλλά ταυτόχρονα να μην αποκλείουν και αυτούς που τις έχουν ανάγκη. Οι κρατικές χορηγίες πρέπει να δίνονται στοχευόμενα και ιδιαίτερα σε οργανώσεις που γίνεται η βέλτιστη και καταλληλότερη χρήση των κονδυλίων. Με αυτό τον τρόπο ίσως εξοικονομηθούν πόροι για τις οργανωμένες εθελοντικές οργανώσεις που βοηθούν συγκεκριμένες ομάδες πολιτών. Επίσης από πλευράς πολιτών επιβάλλεται να υπάρχει ευαισθητοποίηση σε θέματα κρατικών χορηγιών και να επωφελούνται μόνο όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη την κρατική αρωγή χωρίς να εξαπατούν το κράτος. Οι πολίτες πρέπει να ευαισθητοποιηθούν στα προβλήματα του κράτους και στα μειωμένα κονδύλια του.

Επίσης επιβάλλεται να υπάρχει άμεση καθοδήγηση από τις κρατικές υπηρεσίες και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις στους εθελοντικούς/Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς για την εκμετάλλευση οποιασδήποτε χρηματοδότησης ευρωπαϊκής ή μη έτσι ώστε να γίνεται η εν δυνάμει εκμετάλλευση όλων των πιθανών πόρων.

Οι κρατικές χορηγίες λόγω των καιρών αναγκαστικά θα μειωθούν. Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια από τους εθελοντικούς/ΜΚΟ για εύρεση

χορηγιών όχι μόνο μέσω των κρατικών χορηγιών αλλά μέσω μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Επιβάλλεται η συνεργασία του ιδιωτικού με δημόσιου τομέα.

Για παράδειγμα ο ιδιωτικός τομέας και ιδιαίτερα οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον εταιρικό εθελοντισμό σαν μια μορφή διαφήμισης και marketing. Μια έρευνα του Sato Stodder, 1998 έδειξε ότι το 86% των καταναλωτών δήλωσαν ότι μεταξύ δυο προϊόντων της ίδιας τιμής και ίδιας ποιότητας θα προτιμούσαν εκείνο που συνδέεται με κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό. Επίσης άλλες ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα εθελοντικά προγράμματα σε μια επιχείρηση μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητες της επιχείρησης και να την διαφοροποιήσουν από τον ανταγωνισμό. Επίσης και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι προτιμούν να εργάζονται σε εταιρείες που εμφανίζουν κοινωνικό ρόλο. Μπορεί να φαίνεται δύσκολο όμως η κάθε εταιρεία μπορεί να εφαρμόσει προγράμματα εθελοντισμού φτάνει να υπάρχει η θέληση. Ο εθελοντισμός στο εργασιακό χώρο επιτυγχάνει το σκοπό του μόνο όταν η εταιρεία και η κοινωνία επωφελούνται. Αυτού του είδους τα προγράμματα έχουν ήδη εφαρμοστεί σε Αγγλία και Αμερική όπου η κάθε εταιρεία παρέχει ένα χ αριθμό από τις πληρωμένες ώρες του υπαλλήλου σε εθελοντική εργασία. Στην Αμερική περίπου το 1/3 των εταιρειών χρησιμοποιεί τα εθελοντικά προγράμματα ως μέρος της στρατηγικής τους. Επίσης εταιρείες που θα εφαρμόσουν τέτοια προγράμματα αναγνωρίζουν τον εθελοντισμό ως σημαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση των εργαζομένων και δίνουν ελεύθερο χρόνο στους εργαζόμενους εθελοντές. Με αυτό τον τρόπο δίνονται κίνητρα στους εργαζόμενους για να συνεισφέρουν στον εθελοντισμό.

Πιο είναι όμως τελικά το κέρδος από την ενθάρρυνση του εθελοντισμού στις εταιρείες; Πως εξοικονομούνται πόροι;

Οι εργαζόμενοι έχουν:

- ✓ αυξημένη παραγωγικότητα
- ✓ μεγαλύτερη εκτίμηση των εργαζομένων προς τους εργοδότες
- ✓ μεγαλύτερη ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους

Για τις επιχειρήσεις: Είναι μια μορφή μάρκετινγκ και διαφήμισης χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Με αυτό τον τρόπο φαίνεται η αφοσίωση των επιχειρήσεων στην κοινωνία και

αντίστοιχα η ίδια η κοινωνία εφαρμόζει μια θετική στάση και άποψη για τις επιχειρήσεις αυτές. Επιδεικνύεται η κοινωνική της υπευθυνότητα και ενδυναμώνεται η εικόνα της εταιρείας στην αγορά.

Για την πολιτεία/κράτος: η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να λειτουργήσει ως συμπληρωματική πηγή υπηρεσιών που να ενδυναμώνει τις περιορισμένες δυνατότητες του κράτους για την επίλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων. Θα μπορούσε αντίστοιχα το ίδιο το κράτος να επιβραβεύει τέτοιες πρωτοβουλίες ιδιωτικών επιχειρήσεων με διάφορες εκδηλώσεις όπου προφανώς το ίδιο το κράτος βοηθά την βελτίωση της δημόσιας εικόνας της εταιρείας. Κάτι αντίθετο του name and shame. Θα μπορούσε επίσης σε τέτοιες εταιρείες που εφαρμόζουν τον εταιρικό εθελοντισμό να δοθούν και κάποιες επιπλέον φοροαπαλλαγές.

Για την κοινωνία: μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας των εταιρειών μπορούν διάφοροι κοινωνικοί φορείς να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Σαν εκπαιδευτικός δεν θα ήθελα να μην αναφερθώ και στη συμβολή της παιδείας στην καλλιέργεια των αξιών του εθελοντισμού. Από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να ενταχθούν στα αναλυτικά προγράμματα μαθήματα/δραστηριότητες που να καλλιεργούν την υψηλή αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης, να καλλιεργούν το ανθρωπιστικό πνεύμα χωρίς το ίχνος της ελεημοσύνης και του οίκτου. Η παιδεία και η μόρφωση δημιουργούν καλλιεργημένους ανθρώπους που αναλαμβάνουν άνευ όρων την εθελοντική δράση και βοηθούν τους συνανθρώπους τους αποτελεσματικά. Είναι καθήκον όλων μας να δημιουργήσουμε νέους ευαισθητοποιημένους στον εθελοντισμό.

Άλλο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι επιβάλλεται να υπάρχει μεγαλύτερη προβολή των εθελοντικών/ΜΚΟ στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κυρίως των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Μετά λύπης μου παρατηρώ ότι η προβολή των δράσεων των εθελοντικών οργανώσεων είναι πολύ περιορισμένη. Θα μπορούσε όμως να ήταν ένας τρόπος για να αυξηθεί η εθελοντική δραστηριοποίηση του κοινού όπως και οι συνδρομές τους στις διάφορες εθελοντικές οργανώσεις. Ο Κύπριος πολίτης είναι ευαισθητοποιημένος και είμαι σίγουρη ότι με την προβολή θα είναι και μεγαλύτερη η συμμετοχή των πολιτών στον εθελοντισμό.

Νιώθω ότι ιδιαίτερα η νέα γενιά, και κυρίως οι άνεργοι μας μπορούμε να στηρίξουμε τις εθελοντικές οργανώσεις με την παροχή διαφόρων υπηρεσιών και κυρίως σε

εξειδικευμένους τομείς (όπως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) έτσι ώστε να μην υπάρχει υπό στελέχωση των προγραμμάτων και υπηρεσιών των εθελοντικών οργανώσεων προς τις ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα οι άνεργοι αποκτούν εμπειρία σημαντικό στοιχείο για την επαγγελματική τους ανέλιξη.

Από πλευράς εθελοντικών οργανώσεων μπορούν να γίνουν συμπράξεις σε μεγαλύτερα σχήματα έτσι ώστε να μειωθούν τα διάφορα λειτουργικά έξοδα. Η εκκλησία θα μπορούσε να έχει πιο στενή επαφή με τις μεγάλες εθελοντικές οργανώσεις και επίσης να συνεχίσει την χρηματοδότησή της.

Τελειώνοντας θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου ως πολίτης αυτού του τόπου, να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν την οργάνωση και στήριξη όλων των εθελοντικών οργανώσεων διότι το έργο τους είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Εν κατακλείδι θέλω να καταλήξω με ένα αισιόδοξο μήνυμα: οι πολίτες αυτού του τόπου παρ' όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν πάντοτε βρίσκουν τρόπους για να αντεπεξέλθουν στους δύσκολους καιρούς.



Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)

Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα Εθελοντικής Προσφοράς

Το ΠΣΣΕ συστάθηκε το 1973, με την επωνυμία Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας, όταν διαπιστώθηκε η ανάγκη για συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων, χάραξη πολιτικής στον τομέα της εθελοντικής κοινωνικής πρόνοιας και για υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Η ουσιαστική συμβολή του ΠΣΕ σε θέματα της αρμοδιότητας του, οδήγησε το κράτος να του προσφέρει με την ψήφιση του 'Περί Παγκυπρίου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμου' (152/89) την αναγκαία νομική υπόσταση για να ασκεί πιο αποτελεσματικά το ρόλο του. Η συνεχής επιτυχημένη πορεία του ΠΣΕ και το όραμα του για τη συνεχή αναβάθμιση της λειτουργίας του εθελοντικού τομέα υπέδειξαν την ανάγκη για την περαιτέρω αναβάθμιση του για να μπορεί να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στο ρόλο και τις ευθύνες του. Για αυτό το 2006 ψηφίστηκε ο 'Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμος 61(Ι)/2006' με τον οποίο το Συμβούλιο μετονομάστηκε σε Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και απόκτησε καινούρια διάσταση και νέο πλαίσιο λειτουργίας.

Μέλη του ΠΣΣΕ είναι: 6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ), 59 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ και 364 εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ σε τοπικό επίπεδο (επαρχιακές εθελοντικές οργανώσεις, Συμβούλια και Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού).

Στοιχεία επικοινωνίας

Ανδρέα Αβρααμίδη 9, 3ος όροφος, διαμ. 301, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία
Τ.Θ: 24649, 1302 Λευκωσία | Τηλ: 22 514 786 | Τηλεομοιότυπο: 22 514 788
www.volunteerism-cc.org.cy | info@volunteerism-cc.org.cy | www.ethelontis.net