



## Να προστατεύσουμε τον εθελοντισμό

**Σε ανασύνταξη ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων καλεί ο πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, Σταύρος Ολύμπιος.**

Οι χιλιάδες εθελοντές που υπηρετούν στις 437 περίπου οργανώσεις-μέλη του ΠΣΣΕ και τα Σώματα Εθελοντών με τις χιλιάδες μέλη τους που συγκροτούν το ΠΣΣΕ αποτελούν την κορυφογραμμή της οριοθέτησης του πολιτισμού μας. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο η αναπτυγμένη οικονομία, η επιστήμη, ή η τεχνολογία, αλλά προπαντός η υπέρβαση του ατομισμού, της ιδιοτέλειας και της χρησιμοθηρίας μας και η συνάντησή μας με τον άνθρωπο που έχει ανάγκη συμπαράστασης και βοήθειας, αλλά και η επίδειξη δημόσιου πνεύματος για την προαγωγή του πολιτισμού, την προστασία του περιβάλλοντος και γενικά την πρόοδο και ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

Δεν χρειάζεται να αναφέρω ότι ο αληθινός εθελοντής πρέπει να έχει μέσα του το σύστημα των αξιών με τη σωστή τους ιεράρχηση και να αντιμετωπίζει όλους χωρίς διάκριση, με αγάπη, ανοχή, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και ισότητα, αρετές που μαρτυρούν την εσωτερική ποιότητα του ανθρώπου.

Τον εθελοντισμό μας που παραλάβαμε από τους προγόνους μας και που στον τόπο μας ανθεί τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, σας παρακαλώ θερμά να τον διατηρήσουμε καθαρό και αμόλυντο από οτιδήποτε μπορεί να αμαυρώσει την ακτινοβολία και την τεράστια συμβολή του στη διαμόρφωση μιας σωστής κοινωνίας. Η διαφάνεια, η στενή συνεργασία, η αρμονική συνύπαρξη του συναισθηματισμού με την ορθολογιστική αντιμετώπιση των πραγμάτων είναι στοιχεία που διασφαλίζουν την πρόοδο και την ανάπτυξη του εθελοντισμού μας. Έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε τον εθελοντισμό μας από την εμπορικοποίηση, από τη στασιμότητα, τη ρουτίνα και την επανάληψη και να του προσδίδουμε καθημερινά νέα δυναμική για να επιτελεί τον αναντικατάστατο προορισμό του.

Γι' αυτό καλούμαστε όλοι μας να ανασυντάξουμε τις ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις μας, να διατηρήσουμε τον ζήλο μας και να αυξήσουμε την προσφορά μας, ώστε να συνεχίσει ο εθελοντισμός μας να είναι ο σταθερός συνεργάτης του κράτους στην προαγωγή των διαφόρων κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και άλλων πολιτικών του.

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι σε όλες και όλους τον φωτισμό και την ενίσχυση του Θεού στην επίτευξη του υψηλού έργου που ο καθένας έχει επιλέξει και προσφέρει εθελοντικά και αφειδώλευτα.