

**Ομιλία του Προέδρου του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού κ.
Σταύρου Ολύμπιου στην 6^η Σύνοδο της Κοινωνίας των Πολιτών με θέμα:**

***“Η εμπλοκή των Νέων στις ΜΚΟ»
8 Φεβρουαρίου 2017***

Η Σύνοδος της Κοινωνίας των Πολιτών, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι Υπουργείων, αγαπητέ Επίτροπε Εθελοντισμού, κύριοι εκπρόσωποι άλλων φορέων, αγαπητοί και αγαπητές βουλευτές της Συνόδου της Κοινωνίας των Πολιτών, αυτή η Σύνοδος την οποία καθιέρωσε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και έχουμε σήμερα την 6η Σύνοδο, αναβιώνει σ' ένα βαθμό τη δημοκρατία του λαού, όπως τη θεμελίωσαν και τη βίωσαν οι Αθηναίοι πριν τόσους αιώνες, όταν μαζεύονταν όλοι στο λόφο της Πνύκας και εκεί με το διάλογο και την πειθώ, ακόμα με τη σύζευξη αντίθετων απόψεων, αντιμετώπιζαν τα πολλά προβλήματα στο «*κλεινόν της Παλλάδος άστυ*», όπως έλεγαν τότε την Αθήνα.

Έτσι και σήμερα, λόγω χώρου, εδώ είναι οι εκπρόσωποι του λαού και συγκεκριμένα των εθελοντικών/μη κυβερνητικών οργανώσεων, για να συσχεφθούν και να δουν πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία μας και πώς μπορούμε να βγούμε μέσα από αυτή την καταχνιά, μέσα από αυτή την ανασφάλεια, μέσα από αυτή την αβεβαιότητα, μέσα ακόμα από αυτή την απαξίωση και προσώπων και θεσμών και πώς οι εκπρόσωποι των εθελοντικών οργανώσεων από το χώρο της κοινωνικής πρόνοιας, από το χώρο του περιβάλλοντος, από το χώρο του πολιτισμού, μπορούν παρά τα αισθήματα οργής και απογοήτευσης που τους διακατέχουν, πώς είναι δυνατόν να συνεχίσουν να βοηθούν το κράτος, ώστε κράτος και εθελοντικές οργανώσεις να υφαίνουν τον κοινωνικό ιστό και να ομορφαίνουν το κοινωνικό πρόσωπο της πατρίδας μας.

Όλοι σήμερα μιλούν για μια συνεχιζόμενη κρίση. Όλοι ομολογούμε ότι αυτή η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική αλλά είναι κρίση αξιών, είναι ηθική, πνευματική και πολιτιστική κρίση και επιτρέψτε μου να αναφέρω ενώπιον αυτής της συνόδου και όλων αυτών των παρατηρητών που βρίσκονται σήμερα εδώ, ότι αυτή η κρίση θα μας κρίνει. Και όχι με γενικότητες, όχι αφηρημένα αλλά σε προσωπικό επίπεδο. Αυτή η κρίση θα κρίνει τον καθένα μας. Πώς θα μας κρίνει; Θα κρίνει πρώτα κατά πόσο εμείς, ο καθένας μας, όχι θεωρητικά αλλά πρακτικά έχουμε υπερβεί τον άκρατο ατομισμό και τον ακράτητο ευδαιμονισμό μας ή τον καταναλωτισμό μας, πώς εμείς και σε ποιο βαθμό έχουμε επαναφέρει την κλίμακα των αξιών της κοινωνίας που έχει ανατραπεί επικίνδυνα, πώς εμείς οι ίδιοι έχουμε αντισταθεί ή αντιστεκόμαστε στο εσωτερικό μας κατεστημένο, που μας ανάγκασε σε ένα τρόπο ζωής που δεν ήταν αυτός που έχουμε κληρονομήσει από τους πατέρες μας και τους παππούδες μας, πώς δηλαδή εμείς έχουμε συμβάλει ώστε αυτή η κρίση να βοηθήσει στον επαναπροσανατολισμό και των προσώπων και των ομάδων και της κοινωνίας γενικότερα, ώστε να μπορούμε να χαράξουμε ένα μέλλον με πιο ευοίωνες και ελπιδοφόρες προοπτικές.

Σε αυτή την προσπάθεια έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ο εθελοντισμός. Γιατί ο εθελοντισμός δεν είναι ούτε επιστήμη, ούτε φιλοσοφία, ούτε θεωρία, ούτε ιδεολογία. Ο εθελοντισμός είναι το πύρωμα της καρδιάς. Ο εθελοντισμός είναι τρόπος ζωής. Και επιτρέψτε μου να πω ακόμα ότι ο εθελοντισμός, αυτό αφορά τους νέους αλλά και τους ανθρώπους και τους πολίτες όλων των ηλικιών, ο εθελοντισμός είναι συνεχής αγωγή, γιατί καλλιεργεί τον έσω άνθρωπο και διαμορφώνει την εσωτερική ποιότητα του ανθρώπου. Γι' αυτό, οι εθελοντές είναι μια υπόσχεση ότι όπως οι αρχαίοι μας έλεγαν **«ταχ' αύριον έσεται άμεινον»**, αύριο τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Γι' αυτό και μέσα σε αυτή την πλημμυρίδα των αισθημάτων και των εξωτερικών και εσωτερικών προβλημάτων που έχει ο καθένας, ως εθελοντές πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και προσωπικά και οργανωμένα όπως είμαστε σ' αυτήν όλη τη δομή που εκπροσωπεί το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες και του κράτους και των πολιτών.

Ο δεύτερος τομέας στον οποίο θα μας κρίνει αυτή η κρίση είναι κατά πόσο μας έχει οδηγήσει σε μια νοοτροπία αλληλεγγύης και προσφοράς του ενός προς τον άλλο. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, καλά είναι τα νομοθετήματα της Βουλής των Αντιπροσώπων, κύριοι αξιωματούχοι του κράτους, καλές είναι οι αποφάσεις του κράτους, αλλά πέραν αυτών, αυτό που χρειάζεται η Κοινωνία των Πολιτών είναι το αίσθημα της αλληλεγγύης. Το να υπερβαίνει δηλαδή κανένας τον εαυτό του, να διασπά αυτό το κέλυφος των προσωπικών αναγκών του και των προσωπικών σχεδιασμών του και να κοιτάζει το συνάνθρωπό του και το κοινωνικό σύνολο. Από την ώρα που αυτό το πνεύμα, αυτό το κλίμα θα καλλιεργηθεί μέσα στην κοινωνία μας, τότε θα αλλάξουν πραγματικά πολλά πράγματα και θα μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον.

Το θέμα της φετινής Συνόδου είναι όπως όλοι γνωρίζετε **«Η εμπλοκή των νέων στις ΜΚΟ»**. Όταν μιλούμε για τη νεότητα μιλούμε για την ομορφιά, μιλούμε για την Άνοιξη, μιλούμε για το λουλούδι που θα δέσει αύριο σε καρπό. Η νεολαία η ελπίδα του Θεού όπως την ονόμασε ένας μεγάλος παιδαγωγός, είναι η ελπίδα μας για μια κοινωνία καλύτερη από τη σημερινή, μια κοινωνία χωρίς μικρότητες και απογοητεύσεις, χωρίς διακρίσεις, μια κοινωνία ανθρωπιάς, ισότητας, δικαιοσύνης και αγάπης.

Ο εμπλουτισμός των εθελοντικών οργανώσεων με νέους ανθρώπους που συνδυάζουν την ευγένεια των αισθημάτων με την επικαιροποιημένη γνώση και το δυναμισμό της ψυχής τους θα είναι γι αυτούς στοιχείο αγωγής αλλά θα αναζωογονήσει και τον εθελοντισμό μας που παρά τη μεγάλη ποσότητα και τη ζηλευτή ποιότητα έχει πάντα ανάγκη εκσυγχρονισμού και ανανέωσης. Πρέπει να σκύψουμε όλοι μας πάνω από τα προβλήματα των νέων μας, να αφουγκραστούμε τους παλμούς της καρδιάς τους, να τους εμπιστευτούμε και να τους βάλουμε μπροστά. Η πείρα των μεγαλύτερων με την ορμή των νεωτέρων επιφέρουν ζηλευτά αποτελέσματα.

Έχει επιλεγεί το φετινό θέμα γιατί είναι καιρός να αναθέσουμε στους νέους όχι μόνο συμμετοχή αλλά και ρόλο πρωταγωνιστικό γιατί δεν μπορείς να βάζεις **«οΐνον νέον εις ασκούς παλαιούς»**. Γι αυτό σήμερα θα συζητηθούν όλες οι παράμετροι του θέματος και είμαι βέβαιος ότι θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.

Για να εμπλακούν οι νέοι μας στον εθελοντισμό, οι μεγαλύτεροι έχουν την ευθύνη. Να δημιουργήσουν κίνητρα, να δώσουν στους νέους ελευθερία κινήσεων γιατί έχουμε μια νεολαία για την οποία στη συντριπτική πλειοψηφία μπορούμε να είμαστε περήφανοι.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της σημερινής Συνόδου, τον κ. Δημήτρη Συλλούρη, που παρά το φόρτο των εργασιών του είναι σήμερα μαζί μας, να ευχαριστήσω όλους τους επίσημους καλεσμένους μας, που μας τιμούν με την παρουσία τους και να ευχαριστήσω επίσης ιδιαίτερω τους λειτουργούς της Βουλής των Αντιπροσώπων, που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στη διοργάνωση αυτής της Συνόδου και για να έχουμε όλες τις διευκολύνσεις για τη σημερινή Σύνοδο. Εύχομαι, με τη βοήθεια όλων και με τη χάρη του Θεού, να έχει και αυτή η Σύνοδος τα πρακτικά και επικοινωνιακά αποτελέσματα που αναμένουμε όλοι μας.

Ευχαριστώ πολύ.