



ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Σε συνεργασία με το



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΛΕΥΚΟΣΙΑΣ

20^ο Ετήσιο Συνέδριο

Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού

Θέμα:

Εθελοντισμός στη σύγχρονη
ευρωπαϊκή κοινωνία

Σάββατο 14 Μαΐου 2011

Υπό την αιγίδα της Υπουργού Εργασίας
& Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους

ΕΚΔΟΣΗ

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Αύγουστος 2011

20^ο Ετήσιο Συνέδριο

Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού

Θέμα:

**Εθελοντισμός στη σύγχρονη
ευρωπαϊκή κοινωνία**

Σάββατο 14 Μαΐου 2011

αίθουσα CYTA «Ευ αγωνίζεσθαι»

του Ολυμπιακού Μεγάρου Λευκωσίας

Συνδιοργανωτής

Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
Λευκωσίας

Τα πρακτικά επιμελήθηκαν οι:

Σταύρος Ολύμπιος

Ηλίας Δημητρίου

Χρύσω Αργυρού

Χρυστάλλα Χαραλάμπους

ISBN 978-9963-9978-1-7 (print)

ISBN 978-9963-9978-2-4 (on line)

Εκδότης © Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ανδρέα Αβρααμίδη 9, 3ος όροφος, διαμ. 301, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία

Τ.Θ.: 24649, 1302 Λευκωσία

Τηλ.: 22 5 14 786, Τηλεομοιότυπο: 22 5 14 788

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@volunteerism-cc.org.cy

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.volunteerism-cc.org.cy

Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση της έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε μέσο χωρίς τη σχετική άδεια του Εκδότη



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Προσέλευση Συνέδρων

- Προσφώνηση από τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λευκωσίας **κ. Ανδρέα Κιτρομηλίδη**
- Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού **κ. Σταύρο Ολύμπιο**
- Χαιρετισμός από τον Υπουργό Παιδείας & Πολιτισμού **κ. Ανδρέα Δημητρίου**
- Χαιρετισμός από τον Υπουργό Υγείας **κ. Χρίστο Πατσαλίδη**
- Χαιρετισμός από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου **κ.κ. Χρυσόστομο Β΄**
- Χαιρετισμός και κήρυξη εργασιών του Συνεδρίου από την έντιμη Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων **κα Σωτηρούλα Χαραλάμπους**
- Απονομή τιμητικών πλακετών στους μαθητές που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό της Έκθεσης Ιδεών 2010 στα σχολεία με θέμα τον εθελοντισμό

Εισηγητές Συνεδρίου

- **κ. Ανδρέας Μολέσκη**
Επικεφαλής της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε
- **κ. Γιώργος Ηλιόπουλος**
Εκπρόσωπος Τύπου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο
- **κ. Ανδρέας Χατζηλοΐζου**, Δήμαρχος Αγίου Δομετίου
Εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου
- **κ. Παναγιώτης Δαμιανού**
Γραμματέας Ένωσης Κοινοτήτων
- **κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου**
Επίτροπος Περιβάλλοντος
- **δρ. Νίκος Καρτακούλλης**
Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού
- **κ. Θεόδωρος Τζιοβάνη**
Λειτουργός εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής πολιτικής της ΟΕΒ

Συζήτηση

Συντονίστρια: **κα Ανδρούλλα Γεωργιάδου** (δημοσιογράφος)

Λήξη Εργασιών Συνεδρίου

Καλωσόρισμα
από την συντονίστρια
του συνεδρίου
κ. Ανδρούλλα Γεωργιάδου



Η κα Ανδρούλλα Γεωργιάδου, συντονίστρια του συνεδρίου καλωσόρισε τους συνέδρους και πληροφόρησε ότι πριν από τους χαιρετισμούς θα προβληθούν ταινίες μικρής διάρκειας με θέμα τον εθελοντισμό τις οποίες ετοίμασε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού.

Προσφώνηση από τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λευκωσίας κ. Ανδρέα Κιτρομηλίδη



*Διαβάστηκε από τον
αντιπρόεδρο του ΕΣΣΕ
κ. Ρένο Χατζηβασίλη*

Σας καλωσορίζω με ειλικρινή αισθήματα χαράς στο 20^ο Ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού που οργανώνεται σε συνεργασία με το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λευκωσίας με θέμα «εθελοντισμός στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία», ευχαριστώντας σας για την παρουσία σας.

Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού η χρονιά αυτή. Στόχος να τονιστεί ο ρόλος καθενός στη δημιουργία μιας κοινωνίας που όλα τα μέλη της να ζουν με αξιοπρέπεια, αποδοχή, αλλά και δυνατότητα προσφοράς στο μέτρο που η φύση, ο χαρακτήρας, η μόρφωση, η θέση επιτρέπουν. Ρόλος που είναι πολύ καλά γνωστός σ' όλους εσάς τους εθελοντές που τον έχετε κάνει βίωμα και τον υπηρετείτε με κάθε τρόπο που σας δίνεται ή τον ανακαλύπτετε. Η μικρή Κύπρος, η μοιρασμένη εδώ και 37 χρόνια μπορεί να γίνει παράδειγμα για την Ευρώπη, αφού έχει βιώσει την ανάγκη της εθελοντικής προσφοράς στο πετσί της. Χωρίς του εθελοντές, λίγους το 1974, που πολλαπλασιάστηκαν σταδιακά, κανείς δεν ξέρει πως θα μπορούσαν να σπληνιστούν 200 χιλιάδες εκτοπισμένοι, πώς θα επανασυνδέονταν οικογένειες, πώς θα στεγαζόταν ο αγώνας για την εξακρίβωση της τύχης των 16 19 τότε αγνοουμένων. Με τον αγώνα για επι-

βίωση κατορθώθηκε το σύγχρονο κυπριακό οικονομικό θαύμα και η ανα-
στύλωση.

Με την ένταξή μας στην Ευρώπη και την εισροή χιλιάδων μεταναστών, βλέ-
πουμε να αυξάνεται καθημερινά η ανάγκη της εθελοντικής παρουσίας δίπλα
σε ανθρώπους που βρίσκονται τώρα στη δύσκολη θέση κι αναζητούν μια θέση
στον ζεστό κυπριακό ήλιο και στη ζεστή φιλόξενη κοινωνία μας.

Κι εδώ ο ρόλος σας διευρύνεται, οι τρόποι δράσεις ανανεώνονται. Η σύγ-
χρονη ευρωπαϊκή κοινωνία με την τεχνολογική πρόοδο, τις άπειρες δυνατό-
τητες επικοινωνίας, μπορεί να διαμορφώσει ρόλους εθελοντικής προσφοράς
σε μια κοινωνία δικαιοσύνης, αποδοχής του διαφορετικού, εμπιστοσύνης που
χτίζεται μόνο με την αγάπη που εσείς οι εθελοντές ξέρετε καλά πώς να προ-
σφέρετε. Και την κάνετε στήριγμα κι ανακούφιση.

Σας ευχαριστούμε λοιπόν φίλοι εθελοντές για την προσφορά σας. Ευχαρι-
στούμε ιδιαίτερα όλους τους εισηγητές εκπροσώπους φορέων που με τις γνώ-
σεις τους έρχονται σήμερα να ενισχύσουν το έργο του εθελοντισμού στην
Κύπρο, το μικρό μα σημαντικό αυτό κομμάτι της Ευρώπης. Ευχόμαστε κάθε
επιτυχία στην προσπάθειά σας.

Χαιρετισμός από τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού κ. Σταύρο Ολύμπιο



(απομαγνητοφώνηση
του προφορικού λόγου)

Η συγκέντρωση αυτή σήμερα, σίγουρα δεν είναι προεκλογική. Θα έλεγα μάλλον, ότι είναι μετεκλογική υπό την έννοια ότι οι πλείστοι αν όχι όλοι που είμαστε σήμερα εδώ, έχουμε ήδη κάνει την εκλογή μας, έχουμε εκλέξει εδώ και πολύ καιρό όχι πρόσωπα αλλά τρόπο ζωής. Έχουμε εκλέξει πυραμίδα αξιών και μάλιστα έχουμε τοποθετήσει και τη συγκεκριμένη αξία στην κορυφή αυτής της πυραμίδας που είναι η ζώσα αγάπη. Έχουμε, κάνει την επιλογή μας και θεωρητικά, από πλευράς τοποθέτησης αρχών, εννοιών, αξιών αλλά και βιωματικά. Για ποιους μιλώ; Ποιοι είναι αυτοί που έχουν κάνει την εκλογή τους και σήμερα είμαστε σε μετεκλογική συγκέντρωση; Είναι εξόφθαλμο. Είναι οι εθελοντές. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το δικό τους τρόπο ζωής. Είναι οι άνθρωποι που δεν ψάχνονται. Είναι οι άνθρωποι που δεν αναζητούν. Έχουν μέσα τους και βιώνουν αυτό που διάλεξαν. Τί; Να υπηρετούν το συνάνθρωπό τους. Να μην είναι ποτέ αδιάφοροι μπροστά στα προσωπικά ή κοινωνικά προβλήματα. Να είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή και να δουλεύουν κρατώντας ένα μαντίλι για να σκουπίζουν δάκρυα ή κρατώντας ένα μυστήρι για να οικοδομούν. Αυτοί είναι οι εθελοντές που φέτος έχουν τη χρονιά τους. Που φέτος πρέπει περισσότερο να δραστηριοποιηθούν, περισσότερο να ενεργοποιηθούν. Βέβαια το έτος εθελοντισμού για τους εθελοντές είναι πρώτα - πρώτα μια τιμή, μια αναγνώριση και μια κατα-

ξίωση του έργου τους και της αποστολής τους, αλλά την ίδια ώρα το έτος αυτό είναι και έτος ευθυνών. Και οι εθελοντές έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους. Δουλεύουν ήδη όπως δουλεύουν πάντα, δυναμικότερα βέβαια φέτος, για να δώσουν παντού το μήνυμα ότι πέρα από τις υλικές και οικονομικές αξίες υπάρχουν και κάποιες άλλες, πέρα από τον εαυτό μας, τα προβλήματά μας, τους οραματισμούς μας. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, είναι οι συνάνθρωποί μας, και αυτά τα τείχη που εμείς οι ίδιοι χτίζουμε ανάμεσα σε εμάς και τους άλλους είναι καιρός να κατεδαφιστούν. Και αυτό κάνουν οι εθελοντές. Προσπαθούν να κατεδαφίσουν τα τείχη ανάμεσα στον ατομισμό και την ιδιοτέλεια του καθενός και να κοιτάξουμε τον συνάνθρωπό μας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους εισηγητές μας, που με τις εισηγήσεις τους σήμερα θα μας δώσουν την τοποθέτηση των διαφόρων φορέων που εκπροσωπούν στο θέμα του εθελοντισμού. Να συγχαρώ όλους οι οποίοι βοήθησαν για να έχουμε και το φετινό συνέδριο, να ευχαριστήσω την Υπουργό μας που παρά το φόρτο των εργασιών της είναι και πάλι σήμερα μαζί μας για το χαιρετισμό της και την κήρυξη των εργασιών, τον Μακαριότατο και τους Υπουργούς Παιδείας και Υγείας που απέστειλαν το χαιρετισμό τους και όλους εσάς που τιμάτε το φετινό συνέδριο με την παρουσία σας. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του σημερινού συνεδρίου μας.

Χαιρετισμός από τον Υπουργό Παιδείας & Πολιτισμού κ. Ανδρέα Δημητρίου



*Διαβάστηκε από την
Επιθεωρήτρια Μέσης
Εκπαίδευσης κα Γεωργία Κούμα*

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω το 20ό Ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λευκωσίας, με το εύστοχο θέμα «εθελοντισμός στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία».

Σε μια εποχή όπου προτανεύει το ατομικό συμφέρον, ο ανταγωνισμός και ο ωφελιμισμός, ο εθελοντισμός προσδίδει νόημα και περιεχόμενο σε πανανθρώπινες αξίες, λιγότερο ή περισσότερο ξεχασμένες, όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, η κοινωνική προσφορά, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Ο εθελοντισμός είναι προσφορά ψυχής. Ο εθελοντής είναι ο άνθρωπος, που μέσα από μια προσωπική πορεία ανίχνευσης, αυτογνωσίας και αξιοποίησης του εσωτερικού του κόσμου, διευρύνει το χώρο του για να συμπεριλάβει και να στηρίξει με ανιδιοτέλεια τον άλλο, τον πάσχοντα συνάνθρωπο του, οποιoσδήποτε και αν είναι αυτός, υλικά, ηθικά, ψυχολογικά. Η προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας εμπεριέχει πολλές μορφές δράσεις, με τυπικές ή άτυπες μορφές, που καλύπτουν και τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο διαβιούμε.

Ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όραμα και συνειδητή προσπάθειά μας είναι μέσα από τη δημιουργία ενός δημοκρατικού και ανθρώπινου σχολείου

να δημιουργήσουμε τον μαθητή - πολίτη, που όχι μόνο θα είναι ευαισθητοποιημένος για τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, αλλά συνάμα θα συμβάλει οικειοθελώς, και ως άτομο και ως ενεργό μέλος του κοινωνικού συνόλου, στην ευημερία του συνανθρώπου του και στο κοινό καλό. Ο εθελοντισμός αποτελεί δείκτη πολιτισμού καθώς και δείγμα ανθρώπινης ολοκλήρωσης.

Δράττομαι της ευκαιρίας να αναφέρω ότι στα σχολεία μας, τόσο φέτος που ο εθελοντισμός αποτέλεσε υπό έμφαση στόχο, αλλά και διαχρονικά, εκπαιδευτικοί και μαθητές προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε πολλούς συνανθρώπους μας αλλά και σε πολλούς τομείς, πολλές φορές αθέατα. Επιπλέον, οργανώνουν στις σχολικές τους μονάδες ή στην κοινότητά τους ποικίλες και ευφάνταστες εκδηλώσεις, συμβάλλοντας στην προώθηση του εθελοντισμού. Φέτος, το Υπουργείο μας θέλοντας να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για συνεργασία, προβληματισμό, εθελοντική προσφορά και δημιουργικότητα, προκήρυξε το Πρόγραμμα ΞΕΝΙΟΣ «Σχολικές δράσεις ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό. Σεβασμός - Ευθύνη - Αλληλεγγύη». Η συμμετοχή των μαθητών μας στο εν λόγω Πρόγραμμα ήταν πολύ μεγάλη, οι εργασίες και δράσεις τους καινοτόμες και ουσιαστικές.

Τελειώνοντας, συχαίρω θερμά όλους τους μαθητές, βραβευόμενους και μη, που αφιέρωσαν μέρος του ελεύθερου τους χρόνου για να εκφράσουν γραπτώς τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους στα πλαίσια του Διαγωνισμού Έκθεσης που προκήρυξε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, με θέμα «Η συμβολή του Εθελοντισμού στην καταπολέμηση της φτώχειας». Ευχαριστώ τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού για το δύσκολο έργο που κλήθηκαν να επιτελέσουν. Συχαίρω ακόμη τους διοργανωτές του Συνεδρίου και τους εύχομαι να συνεχίσουν την πολύμορφη και πολυσήμαντη προσφορά τους. Εμείς θα είμαστε πάντοτε αρωγοί στο έργο τους.

Χαιρετισμός από τον Υπουργό Υγείας κ. Χρίστο Πατσαλίδη



*Διαβάστηκε από το διοικητικό
λειτουργό του υπουργείου
κ. Κώστα Στίγκα*

Εκ μέρους του Υπουργού Υγείας Δρ Χρίστου Πατσαλίδη, που δυστυχώς λόγω της απουσίας του στο συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Γενεύη δεν μπορεί να παραστεί στη σημερινή εκδήλωση, σας απευθύνω το χαιρετισμό του.

Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση που τιμά και υποστηρίζει το τόσο σημαντικό θέμα του εθελοντισμού.

Οι αρχές, οι αξίες και τα ιδεώδη του εθελοντισμού είναι τα στοιχεία που αναβαθμίζουν και προβάλλουν το ανθρώπινο πνεύμα, τον πολιτισμό, τη συνεργασία, την ομαδικότητα.

Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες, όπως η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συμμετοχή. Είναι μια πράξη που φανερώνει ενέργεια και καλοσύνη. Είναι μια συνεισφορά στον συνάνθρωπο, στον ίδιο μας τον εαυτό και πάνω απ' όλα στην πατρίδα μας. Είναι μια πράξη που γίνεται με γνώση, γενναιοδωρία και ανάγκη προσφοράς των καλύτερων στοιχείων που έχουμε και όχι αυτών που μας περισσεύουν.

Προβάλλει το συμφέρον του συνόλου έναντι του ατόμου, αναδεικνύει τους κοινούς στόχους και τα κοινά οράματα έναντι του προσωπικού συμφέροντος και προσθέτει έναν συγκεκριμένο σκοπό στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου.

Μέσα από την αφιλοκερδή προσφορά του, ο εθελοντής βοηθάει σε όποιον τομέα κι αν ασχοληθεί, καλλιεργεί δεξιότητες και αποκτά εμπειρίες που θα του χρησιμεύσουν σε ολόκληρη τη ζωή του, ενώ παράλληλα ευαισθητοποιείται για τα ιδιαίτερα προβλήματα της κοινωνίας. Μέσα από τις διαδικασίες αυτές, το άτομο ωριμάζει, λαμβάνει εσωτερική ικανοποίηση και πάνω απ' όλα κοινωνικοποιείται και αποκτά νέους φίλους.

Η ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος σήμερα, χρειάζεται μεθοδολογία και έχει ανάγκη τη συνεχή ενθάρρυνση και υποστήριξη, για να μπορέσει να αποδείξει και να διευκολύνει τη θέληση, την προσφορά και την αγάπη του κάθε ατόμου προς τον συνάνθρωπο του και προς τη φύση.

Η έννοια του εθελοντισμού και το έργο των εθελοντικών οργανώσεων όμως πολλές φορές δεν προβάλλεται σωστά και ενώ υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν, δεν γνωρίζουν που να απευθυνθούν και με ποιον τρόπο θα προσφέρουν. Γι' αυτό, χρειάζεται ο εθελοντισμός να μπει πραγματικά στη ζωή μας από τα πρώτα κιόλας βήματα. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας τις αρχές και τις αξίες του. Πιστεύω ότι πρέπει να προωθήσουμε τον εθελοντισμό κυρίως στα σχολεία και μάλιστα να υπάρχουν και συνεργασίες μεταξύ των φορέων. Θα μπορούσαν δηλαδή, μέσα από τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, να γίνεται ανταλλαγή επισκέψεων, είτε των παιδιών στους οργανισμούς αυτούς, όπου θα μαθαίνουν από κοντά πως λειτουργούν και πως μπορεί ο καθένας να προσφέρει και από την άλλη, στα πλαίσια των μαθημάτων, θα πρέπει να επισκέπτονται εθελοντές ή αρμόδιοι των οργανισμών, τα σχολεία και να μιλούν για την προσωπική τους εμπειρία.

Από την εμπειρία μου έχω καταλάβει ότι ο κόσμος έχει τη διάθεση να προσφέρει, αλλά όπως σας είπα δεν γνωρίζει το που θα πρέπει να απευθυνθεί. Γι' αυτό, θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις εθελοντικές οργανώσεις και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προσφέρουν. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, που μέσα από καμπάνιες και ενημερωτικές εκπομπές, θα προβάλουν τα υγιή πρότυπα του εθελοντισμού και τους τρόπους ή τις οργανώσεις στις οποίες μπορεί ο καθένας να συμμετέχει. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, έλεγε: «...Οι εθελοντές αφοσιώνονται σε ένα σκοπό, να βελτιώσουν τον κόσμο που ζούμε. Προσπαθούν να βοηθήσουν αυτούς που έχουν ανάγκη, να καταπολεμήσουν τις αντιξοότητες και τις αδυναμίες. Αποτελούν λοιπόν έμπνευση για το μέλλον όλων μας».

Τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις εθελοντισμού πράγμα που αποδεικνύεται και από

το γεγονός ότι το 2011 έχει ανακηρυχθεί ως έτος αφιερωμένο στον εθελοντισμό. Το έτος 2011 ορίζεται «ευρωπαϊκό έτος εθελοντικών δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη». Το ευρωπαϊκό έτος, θα συμβάλει στο να καταδειχθεί ότι ο εθελοντισμός αποτελεί μία από τις βασικές διαστάσεις της ενεργού συμμετοχής του πολίτη και της δημοκρατίας και προάγει τις ευρωπαϊκές αξίες όπως η αλληλεγγύη και η μη διάκριση, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην αρμονική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Οι εθελοντικές δραστηριότητες αποτελούν πολύτιμη εμπειρία μάθησης, επιτρέπουν την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και συμβάλλουν στην αλληλεγγύη. Οι δράσεις που αναλαμβάνουν οι εθελοντές κάθε ηλικίας έχουν αποφασιστική σημασία για την εμπάθυση της δημοκρατίας, μιας από τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εθελοντικές δραστηριότητες έχουν τη δυναμική να συμβάλουν στην ευημερία των ατόμων και την αρμονική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη - κυρίως μέσω ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών - των προσπαθειών που καταβάλλουν η κοινότητα, τα κράτη μέλη, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη δημιουργία συνθηκών στην κοινωνία των πολιτών που ευνοούν τον εθελοντισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και η ενίσχυση της προβολής των εθελοντικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εξ ορισμού, εθελοντισμός είναι και προϋποθέτει κατάθεση ψυχής. Εμπεριέχει αγάπη, τρυφερότητα και κυρίως στοργή. Η κοινωνική προσφορά στη χώρα μας είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αρκεί να δούμε το πώς όλοι οι πολίτες σπρίζουν - με τις μικρές, μεγάλες δυνάμεις τους - μαραθώνιους αγάπης, γεύματα σε άπορους, εθελοντική προσφορά σε ορφανά και άπορα παιδιά. Η προσπάθεια δεν σταματάει εδώ.

Τελειώνοντας θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες του Υπουργού Υγείας τόσο προς το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού όσο και προς το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λευκωσίας για το θεάρεστο κοινωνικό έργο που επιτελούν και τις ευχές του όπως όλοι μαζί, να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερο και να στηρίξουμε τον εθελοντισμό για να γίνει η χώρα μας πιο αισιόδοξη, πιο φιλική και πιο ανθρώπινη.

Χαιρετισμός από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομο Β΄



*Διαβάστηκε από τον εφημέριο
του Ιερού Ναού Αγίων Πάντων
Μακεδονίτισσας Πατέρα
Κωνσταντίνο*

Το σημερινό 20^ο Ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, με θέμα «εθελοντισμός στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία», *μας δίνει την ευκαιρία να τονίσουμε ότι ο χριστιανός δεν στέκεται - δεν πρέπει*

να στέκεται - στη φιλολογία της αγάπης. Αντίθετα, έχοντας υπόψη ότι «ή πίστευς, εάν μη έργα έχει, νεκρά έστι καθ' έαυτήν» (Ιακ. β', 17), επιδιώκει να εκφράσει τον εσωτερικό του εθελοντισμό κυρίως με έργα αγάπης. Και ως Χριστιανοί ξέρουμε καλά ότι ο πιο τέλειος Εθελοντής είναι ο «επί σταυρού κρεμάμενος» για χάρη όλης της ανθρωπότητας, Κύριος μας.

Η σημασία του θέματος του συνεδρίου γίνεται ακόμη πιο μεγάλη, ως αποτέλεσμα και της οικονομικής, και γενικότερα της πνευματικής κρίσης αρχών και αξιών, που υπάρχει στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία. Επισημαίνουμε χαρακτηριστικά ότι πολλοί είναι σήμερα οι ευρωπαίοι συμπολίτες μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και βιώνουν το φοβερό αίσθημα της μοναξιάς και της απομόνωσης. Αρκεί να αναφέρουμε ότι στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία είναι δυνατό στον ένα όροφο της πολυκατοικίας να γίνεται διασκέδαση και πάρτι και στον άλλο να υπάρχει πένθος και κηδεία! Δικαιολογημένα, έτσι, η εποχή μας

χαρακτηρίζεται για την αντιφατικότητα, την αλλοτρίωση και τον άκρατο καταναλωτισμό της. Ο φόβος του πολέμου, τα πυρηνικά, το άγχος, η ένταση, η ανασφάλεια, ο κουλιγκανισμός, η αναρχία, η τρομοκρατία, η ανομβρία, η πείνα, η εξαθλίωση, η δυστυχία, η μόλυνση και η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η λαθρομετανάστευση, η εκμετάλλευση – σεξουαλική και εργασιακή- ανθρώπου από άνθρωπο, το AIDS, τα ναρκωτικά και άλλα πολλά συνθέτουν και συναποτελούν τα γνωρίσματα των ημερών μας.

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, οι Ευρωπαίοι συμπολίτες μας ζουν στα απρόσωπα κτίρια και διαμερίσματα και κινούνται στην ανωνυμία. Καταντούν, έτσι, άγνωστοι μεταξύ τους, μοναχικοί και αβοήθητοι. Αναμφίβολα, υπάρχουν και σήμερα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία εκείνοι που λιμοκτονούν και έχουν ανάγκη λίγο ζεστό φαγητό. Συντριπτικά, όμως, περισσότεροι είναι εκείνοι που αναζητούν την ανθρώπινη επικοινωνία και ποθούν να συναντήσουν ένα συνάνθρωπο τους, που θα τους αγκαλιάσει με την αληθινή του αγάπη, αλλά και θα τους στηρίξει και θα τους ενισχύσει στις δυσκολίες και στα προβλήματα της καθημερινότητας.

Είναι φανερό ότι όλα αυτά καθιστούν τον εθελοντισμό στάση ζωής και όραμα ουσίας, προπάντων δε αναπόσπαστο μέρος των πνευματικών μας ανησυχιών και προβληματισμών για ένα καλύτερο και ευτυχέστερο κόσμο, τον οποίο θα χαρακτηρίζει η ανθρωπιά και η αγάπη. Και αν σήμερα ο εθελοντισμός αποτελεί ένα μεγάλο αίτημα της σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνίας, τότε αυξάνεται ακόμη περισσότερο το πνευματικό χρέος για εθελοντική προσφορά όλων, και μάλιστα όλων εκείνων, οι οποίοι έχουν ως πρότυπο και υπόδειγμα τους τον Κύριο.

Με αυτές τις σκέψεις, απευθύνουμε εγκάρδιο χαιρετισμό αγάπης και τιμής προς το 20^ο Ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού. Συγχαίρουμε, ακόμη, και ευλογοούμε όλους τους συντελεστές του και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες του. Ευχέτης προς Κύριον.

Χαιρετισμός και κήρυξη εργασιών του Συνεδρίου από την έντιμη Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Σωτηρούλα Χαραλάμπους



Είμαι με ιδιαίτερα αισθήματα χαράς και ευχαρίστησης που δέχτηκα την πρόσκληση του φίλου Προέδρου του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, κ. Σταύρου Ολύμπιου καθώς και του φίλου Προέδρου του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λευκωσίας κ. Ανδρέα Κιτρομπλίδη, για να θέσω υπό την αιγίδα μου, το 20^ο Ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο, με θέμα «εθελοντισμός στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία».

Το 2011 έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού», στοχεύοντας έτσι στην προβολή του έργου των εθελοντών και παροτρύνοντας και άλλους, να ακολουθήσουν το παράδειγμα τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο εθελοντισμός συνεισφέρει από 0.5% έως πάνω από 5% του ΑΕΠ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση μελέτη του ευρωβαρομέτρου του Μαΐου του 2010, 3 στους 10 Ευρωπαίους ισχυρίζονται ότι επιδίδονται σε κάποια εθελοντική δραστηριότητα. Στην Ευρώπη σήμερα υπάρχουν περίπου 100 εκατομμύρια εθελοντές, αν και τα ποσοστά διαφέρουν έντονα από χώρα σε χώρα.

Ο εθελοντισμός είναι πρώτα απ' όλα στάση ζωής. Το σύγχρονο εθελοντικό Κίνημα έχει αναπτύξει μια δυναμική, η οποία ξέφυγε από τις παραδοσιακές μορφές της «φιλανθρωπίας» και πέρασε στην εποχή της συμμετοχής, της έντονης κοινωνικής δράσης και αυτενέργειας. Το εθελοντικό κίνημα είναι ο χώρος των ενεργών πολιτών που εργάζονται συνειδητά για τη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, για καταπολέμηση των κοινωνικών προβλημάτων.

Η ανάδειξη της σημασίας του εθελοντισμού είναι σήμερα αναγκαία παρά ποτέ άλλοτε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η όξυνση των ανισοτήτων ανάμεσα στους πολίτες, η αύξηση της φτώχειας και της ανεργίας ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης αλλά και η συνεχής απομάκρυνση των πολιτών από τους θεσμούς και μηχανισμούς της Ένωσης επιβάλλουν σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο την καλύτερη σύνδεση του εθελοντικού κινήματος με τους θεσμούς και την κοινωνία.

Μια κοινωνία που στοχεύει στην ευημερία, δεν πρέπει να διαχωρίζει την ευημερία του ατόμου από την ευημερία του συνόλου της. Ο πόνος και η δυστυχία δεν έχουν ακόμη εξαλειφθεί, παρά την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη που παρατηρείται σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Το γεγονός αυτό επενθυμίζει σ' όλους μας πως οι όποιες κοινωνικές πολιτικές δεν μπορούν να είναι όσο θα έπρεπε αποτελεσματικές, αν δεν γίνει βίωμα σ' όλους τους πολίτες η σημασία της συμμετοχής τους στις προσπάθειες των κρατών και κυβερνήσεων για κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία. Θεωρούμε λοιπόν ότι, η πιο υπεύθυνη μορφή έκφρασης της κοινωνίας των πολιτών είναι όταν οι πολίτες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για από κοινού δράση για κοινό όφελος. Η άποψη αυτή γίνεται πράξη από εσάς τους εθελοντές, τους όπου γης εθελοντές, οι οποίοι είστε, αδιαμφισβήτητα, οι στυλοβάτες της προσπάθειας για μια κοινωνία με λιγότερα προβλήματα και δυστυχία.

Ο εθελοντισμός δεν έχει όρια και περιορισμούς, είναι ποικιλόμορφος και διαχρονικός. Είναι έκφραση αγάπης που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή, τη συνύπαρξη και προσδίδει περιεχόμενο στη ζωή μας. Ο εθελοντισμός είναι μια έννοια που μας αγγίζει όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας.

Στη χώρα μας ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι αξιόλογος και συμπληρώνει εκείνο του επίσημου κράτους. Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί πως, η εθελοντική κοινωνική πρόνοια στην Κύπρο, στο σημείο που έχει φτάσει σήμερα, συνιστά απαραίτητο συστατικό της πολιτείας στην αντιμετώπιση των

κοινωνικών αναγκών και προβλημάτων. Το δε Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού είναι βασικός συνεργάτης της Κυβέρνησης σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Έχοντας πλήρη επίγνωση της συνεισφοράς του εθελοντικού κινήματος στον κοινωνικό τομέα, η κυβέρνηση στηρίζει τις προσπάθειες των οργανωμένων εθελοντών. Στο πλαίσιο των προσπαθειών για κινητοποίηση της εθελοντικής πρωτοβουλίας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας λειτουργούν το Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών, μέσω του οποίου παρέχουν τεχνική και οικονομική βοήθεια σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, για ίδρυση, λειτουργία ή επέκταση προγραμμάτων στις κοινότητες. Στα πλαίσια του Σχεδίου αυτού παραχωρήθηκε φέτος ποσό ύψους €6.951.100 σε εθελοντικές οργανώσεις για τη λειτουργία προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας.

Δράττοντας την ευκαιρία που μου δίνεται, θα ήθελα να συγχαρώ και συνάμα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τα μέλη του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, καθώς και του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λευκωσίας, αλλά ιδιαίτερα θα ήθελα να συγχαρώ τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, το Σώμα Εθελοντών και όλους τους εθελοντές, που είναι άνθρωποι που επέλεξαν να μην παρακολουθούν παθητικά τις εξελίξεις γύρω τους στην κοινωνία, αλλά προσπαθούν και παλεύουν να είναι συνδιαμορφωτές της, με δημοκρατική αντίληψη για τη διαμόρφωση συλλογικής γνώμης. Εσείς, οι ενεργοί πολίτες της συμμετοχής και της εθελοντικής προσφοράς είστε για μας οι συνεργάτες και σύμμαχοι.

Σας διαβεβαιώ, ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων του οποίου προΐσταμαι, θα εξακολουθήσει να επιδεικνύει αμείωτο ενδιαφέρον προς τους εθελοντές και θα παρέχει στήριξη προς το έργο που επιτελούν, με στόχο την αποκέντρωση υπηρεσιών και τη δημιουργία σύγχρονων και ευέλικτων προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις τρέχουσες ανάγκες των πολιτών.

Με αυτές τις σκέψεις κηρύττω την έναρξη των εργασιών του σημερινού συνεδρίου και εύχομαι στους οργανωτές και στους συμμετέχοντες, καλή επιτυχία.

Επίδοση πλακετών στους μαθητές που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό Έκθεσης ιδεών που διοργάνωσε το ΠΣΣΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών στις 5 Δεκεμβρίου 2010 και είχε ως θέμα «η συμβολή του εθελοντισμού στην καταπολέμηση της φτώχειας».

Η έντιμη υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους και ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Σταύρο Ολύμπιο επέδωσαν τις τιμητικές πλακέτες ως ακολούθως:

Μεταξύ των γυμνασίων : 1^ο Βραβείο στην Άντρια Δημητρίου από το Γυμνάσιο Αποστόλου Ανδρέα Έμπας, 2^ο Βραβείο στην Μαρία Παναγιώτου από το Γυμνάσιο Ζακακίου, 3^ο Βραβείο στην Βασιλική Κωμοδίκη από το Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθερίας και Έπαινο στην Παντελίνα Χριστοδούλου από το Περιφερειακό Γυμνάσιο Λιβαδιών. **Μεταξύ των λυκείων:** 1^ο Βραβείο στη Μελανή Μασσάγκου από το Λύκειο Λατσιών, 2^ο Βραβείο στην Αθηνά Πατσαλίδου, από το Λύκειο Κύκκου, 3^ο Βραβείο στο Μιλτιάδη Ασπρομάλλη από το Παγκύπριο Γυμνάσιο και Έπαινο στη Μιχάλια Βουρή από το Λύκειο Αραδίππου.



2ο ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ



Εισήγηση κ. Ανδρέα Μολέσκη

Επικεφαλής της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε

Ο ρόλος που μπορεί η Γραμματεία να διαδραματίσει ως φορέας για την προαγωγή του εθελοντισμού

Ευχαριστώ, απολογούμαι στους συναδέλφους που παραβιάζω τη σειρά αλλά επιτρέψτε μου να κάνω την παρέμβαση μου και να αποχωρήσω λόγω ειλημμένης υποχρέωσης. Λαμβάνοντας την πρόσκληση του κ. Ολύμπιου, Προέδρου του ΠΣΣΕ για συμμετοχή της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 20^ο Παγκύπριο Συνέδριο της, σκεφτόμουν πως η εισήγησή μου δεν μπορεί παρά να βασιστεί στα λόγια μιας αμερικανίδας πρωτοπόρου του παγκόσμιου κινήματος εθελοντισμού, η οποία είχε πει κάποτε πως «Οι εθελοντές δεν πληρώνονται, όχι γιατί η δουλειά τους δεν αξίζει πληρωμής, αλλά γιατί πολύ απλά η δουλειά τους είναι ανεκτίμητης αξίας».

Οι ιδιοτελείς και αγνές πράξεις αποτελούν τις πιο λαμπρές σελίδες της ψυχής ενός ανθρώπου κι είναι ακριβώς πάνω σε αυτές τις αξίες και τα ιδανικά που προσδοκούμε, ως Κυπριακή Προεδρία, να στηριχθούμε με σκοπό να αναδείξουμε την Κύπρο μας παγκόσμια.

Κυρίες και κύριοι, όπως όλοι γνωρίζετε, η Κύπρος, πρόκειται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της τη 1^η Ιουλίου του 2012. Πρόκειται για ένα εγχείρημα ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό μέσα από το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία στοχεύει στην ανάδειξη της ως ισότιμου και αξιόπιστου κράτους μέλους της ΕΕ. Γι' αυτό το σκοπό, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας προχώρησε το 2009 στη σύσταση της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας, μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας της οποίας ο σκοπός είναι ακριβώς ο συντονισμός του όλου μηχανισμού προετοιμασίας και διεκπεραίωσης μιας επιτυχούς Προεδρίας.

Η Γραμματεία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αποτελείται από τρεις μονάδες: τη Μονάδα Προγράμματος και Συντονισμού

Πολιτικής, τη Μονάδα Οργανωτικών Θεμάτων και τη Μονάδα Επικοινωνίας και Πληροφόρησης. Κύρια αρμοδιότητα της Γραμματείας είναι ο συντονισμός και η εποπτεία της διεργασίας που επιτελείται από όλα τα υπουργεία και τις υπηρεσίες για την προετοιμασία, διαχείριση αλλά και επιτυχή διεκπεραίωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο σε ότι αφορά τα θέματα των πολιτικών προτεραιοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και της ταυτότητας της, την οργάνωση της Προεδρίας αυτής καθεαυτής αλλά και την προβολή της δημόσιας εικόνας της Κυπριακής Προεδρίας του 2012.

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το εύρος και όγκο των εργασιών που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και των άλλων τόσων που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την ανάληψη της Προεδρίας. Η Προεδρία αποτελεί χρέος και καθήκον όλων μας, όλοι μαζί πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να φέρουμε εις πέρας τα καθήκοντα και υποχρεώσεις μας ως προεδρεύουσα χώρα. Για έξι μήνες, από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου, η καρδιά της Ευρώπης θα κτυπά, εδώ, στο δικό μας νησί.

Η Προεδρία αποτελεί ένα έργο εθνικής σημασίας που για να μπορέσει η Κύπρος να το φέρει εις πέρας με επιτυχία, θα πρέπει να επιδιώξει την ευρύτερη συνεργασία όλων των φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, των κοινωνικών εταίρων καθώς και της κοινωνίας των πολιτών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της, ανακήρυξε το 2011, με απόφαση του Συμβουλίου της, ως «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών Δραστηριοτήτων που προωθούν την Ενεργό Συμμετοχή του Πολίτη». Οι στόχοι του έτους συνίστανται στη δημιουργία περιβάλλοντος κατάλληλου για τον εθελοντισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ενίσχυση των διοργανωτών εθελοντικών δραστηριοτήτων, στη βελτίωση της ποιότητας και αναγνώρισης των εθελοντικών δραστηριοτήτων αλλά και στην ευαισθητοποίηση σε ότι αφορά την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού.

Ενόψει αυτής της ανακήρυξης αλλά και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, τον Νοέμβριο του 2010 αποφασίστηκε από κοινού με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, η ενημέρωση των αρμοδίων υπουργείων για την αξιοποίηση του Συμβουλίου, των ανθρώπων και δομών του κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Έχει δε συσταθεί ειδικό κλιμάκιο στο ΠΣΣΕ, για χειρισμό των θεμάτων της Προεδρίας, γεγονός που μας ευχαριστεί ιδιαίτερα για σκοπούς καλής επικοινωνίας και συντονισμού με τη Γραμματεία.

Ταυτόχρονα έχει ήδη συσταθεί Ομάδα Εργασίας Λειτουργιών - Συνδέσμων (Liaison Officers) σε συνεργασία με το ΠΣΣΕ και φορείς ανώτατης εκπαίδευσης για αξιοποίηση εθελοντών στο ρόλο αυτό. Τα άτομα αυτά θα παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στις αποστολές των κρατών μελών. Μέσα από τη συνεχή τους παρουσία αναμένεται ότι θα διασφαλιστεί η ευρυθμία των διαδικασιών παραλαβής, μεταφοράς και φιλοξενίας των συμμετεχόντων στις συναντήσεις που προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Προεδρίας στη Κύπρο. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα κατά το τρέχον έτος.

Η Κύπρος στοχεύει μέσα από την Προεδρία της, να ενισχύσει τη συμμετοχή της στα ευρωπαϊκά δρώμενα, να αποδείξει την αποτελεσματικότητα του πολιτικού και διοικητικού δυναμικού της, να οικοδομήσει το κύρος της στις Βρυξέλλες αλλά και να προβληθεί ως επιχειρηματικό, τουριστικό, ακαδημαϊκό κέντρο και βάση - πρότυπο της ανάδειξης των φορέων εθελοντισμού και της υγιούς και παραγωγικής κοινωνίας των πολιτών της. Η Κύπρος μπορεί και πρέπει να αποτελέσει κοινωνικό πρότυπο για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων σας. Η Κύπρος μας χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας. Κανείς δεν μπορεί να τα κάνει όλα, αλλά όλοι μπορούμε να κάνουμε από κάτι.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την ευκαιρία που μου δόθηκε να απευθυνθώ προς εσάς αλλά και για τον χρόνο σας.

Εισήγηση κ. Γιώργου Ηλιόπουλου

Εκπρόσωπος Τύπου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο
(απομαγνητοφώνηση του προφορικού λόγου)

Επιτρέψτε μου στην αρχή κυρίες και κύριοι να σας ευχαριστήσω, ιδιαίτερα τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΣΕ για την τιμητική πρόσκληση. Εκ μέρους της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, και της επικεφαλής, κ. Καμινάρα, θεωρούμε ότι δεν είναι μόνο τιμή που παρευρισκόμαστε σ' αυτή την εκδήλωση, στο 20^ο συνέδριο, αλλά και μια ευκαιρία να περάσουμε κάποια μηνύματα για πιθανή συνεργασία με το ΠΣΣΕ και τους άλλους φορείς όχι μόνο το 2011 που είναι η χρονιά εθελοντισμού αλλά και τα επόμενα χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτηκε να κηρύξει αυτό το χρόνο σαν χρόνο εθελοντισμού με βασικό σύνθημα «Γίνε εθελοντής Κάνε τη διαφορά». Εμείς ως αντιπροσωπεία σκεφτόμαστε να οργανώσουμε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των ευρωπαίων κυπρίων πολιτών με θέμα τον εθελοντισμό όχι μόνο στην πρωτεύουσα αλλά και στις άλλες πόλεις της Κύπρου.

Το 2011, κηρύχθηκε από το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν έτος εθελοντισμού και έτσι αποτελεί μια ευκαιρία για τη δέσμευση εκατομμυρίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ήδη αφιερώνουν ανιδιοτελώς πολύ από τον ελεύθερο χρόνο τους σε εθελοντική εργασία προς όφελος είτε άλλων πολιτών είτε άλλων συγκροτημένων κοινωνικών συνόλων. Φυσικά ξέρετε ότι στη βόρεια Ευρώπη, στα παλιά κράτη μέλη, ο εθελοντισμός έχει μακρόχρονη παράδοση, αυτό δε σημαίνει ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει – το ξέρετε καλύτερα από εμένα, εσείς που είστε φορείς και σε προσωπικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο, του εθελοντισμού. Αυτό που θέλουμε και επιδιώκουμε να κάνουμε φέτος είναι να κινητοποιήσουμε τα οργανωμένα σύνολα που είναι περίπου εκατό εκατομμύρια πολίτες ευρωπαίοι εθελοντές, οργανωμένοι όλων των ηλικιών πολίτες, οι οποίοι επενδύουν κάθε χρόνο το ταλέντο τους, τις δεξιότητές τους αλλά και το προσωπικό τους όραμα και την προσωπική τους ενασχόληση σε συνεισφορά μ' αυτό το μήνυμα που είπε ο Πρόεδρος στο χαιρετισμό του, προτείνοντας μια ζώσα αγάπη - την κράτηση τη λέξη και τον όρο – και πολύ θα ήθελα να τη μεταφέρω στους συναδέλφους μου στις Βρυξέλλες, σ' αυτούς τους περιέργους καιρούς της οι-

κοινωνικής κρίσης, τη ζώσα αγάπη σαν αντιστάθμισμα κάποιων γραφειοκρατικών προσεγγίσεων στα κοινοτικά όργανα ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία εργάζομαι από το 1985.

Προσωπικά θεωρώ ότι ο εθελοντισμός είναι το αντιστάθμισμα μιας συστημικής κρίσης αξιών στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη. Εκεί που η οικονομική κρίση χτυπάει αλύπητα, εκεί που οι οργανωμένοι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να αντιδράσουν με μηχανισμούς στήριξης, εκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνδυασμό και σε κοινή απόφαση με τα κράτη μέλη προτείνει μια προστιθέμενη αξία ανθρωπιάς και αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Προτείνει μία καινοτομία σε σχέση με τη ροή των πραγμάτων απέναντι στην κρίση, προτείνει ένα μήνυμα αλληλεγγύης στην κοινωνική εμπροσθοφυλακή που είσαστε εσείς οι εθελοντές. Το σύνθημα: «Γίνε εθελοντής Κάνε τη διαφορά» αποσκοπεί κατ' αρχήν να ευαισθητοποιήσει τους απλούς πολίτες αλλά και τα οργανωμένα σύνολα, έτσι ώστε να περάσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς αλλά και την επόμενη χρονιά και πάρα πέρα, σε δράσεις που θα αναδείξουν – το είπε και η υπουργός πριν – μέσα από τις χορηγίες και από το κοινωνικό ταμείο και από το ταμείο συνοχής, συγκεκριμένες προτάσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, προτάσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, προτάσεις που μπορούν να αποδείξουν ότι σε εποχές κρίσης αξιών, οικονομικής κρίσης, η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που έχει να κάνει με τη συστημική απάντηση στην κρίση περνάει και μέσα από τον εθελοντισμό, δεν είναι μόνο οι αποφάσεις των κυβερνήσεων, δεν είναι μόνο οι αποφάσεις του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι και η κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, των εθελοντών.

Για την ευρωπαϊκή επιτροπή ο εθελοντισμός, τελικά ενισχύει τις ευρωπαϊκές αξίες, θα έλεγα, επιστρέφουμε σε βασικές αξίες. Αναφέρθηκε πριν, αξίες όπως η συμμετοχική δημοκρατία, η κοινωνική αλληλεγγύη. Τη δεκαετία του 1950 ορισμένοι ονειροπόλοι και πρωτοπόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκέφτηκαν και στήριξαν αυτή την πρότασή τους ακριβώς πάνω σ' αυτές τις αξίες. Ο εθελοντισμός προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες μάθησης. Η ανάμειξη σε εθελοντικές δραστηριότητες προσφέρει καινούριες ικανότητες που μπορούν να βελτιώσουν ακόμη και την απασχόληση ιδιαίτερα των νέων εθελοντών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρησιμοποιεί αυτή τη χρονιά, για να υλοποιήσει τέσσερις βασικούς στόχους:

- να δημιουργήσει ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τον εθελοντισμό γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27

- να ενδυναμώσει τους εθελοντικούς οργανισμούς και να βελτιώσει την ποιότητα του εθελοντισμού
- να ανταμείψει και να αναγνωρίσει εθελοντικές δραστηριότητες
- να αυξήσει, να πολλαπλασιάσει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού.

Σ' ότι αφορά την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο ήδη έχουμε αρχίσει τις δραστηριότητες σε συνεργασία με τον εθνικό συντονιστή που είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είτε με εκδηλώσεις που απευθύνονται στο πλατύ κοινό – γιόρτασαμε πρόσφατα την ημέρα της Ευρώπης στην Πάφο, σ' ένα διήμερο εκδηλώσεων πολύ πετυχημένο. Συνεχίζουμε στη Λάρνακα, με την παγκόσμια ημέρα μουσικής που θα έχει μήνυμα και για τον εθελοντισμό, πιστεύω στις 19 Ιουνίου στις Φοινικούδες και σίγουρα θα είμαστε πάλι στη Λάρνακα στις 25 Σεπτεμβρίου για την ημέρα – εβδομάδα κινητικότητας. Στο ενδιάμεσο, μέσα Ιουνίου, όπως σ' όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γιορτάσουμε την πράσινη εβδομάδα με εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον σ' όλη την Κύπρο. Ο ρόλος της αντιπροσωπείας λοιπόν είναι να ευαισθητοποιήσει οργανωμένα κοινωνικά σύνολα στην Κύπρο έτσι ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμα το γενικό για τον εθελοντισμό σε μια κοινωνία πιο πολυπολιτισμική και φυσικά με βάση το σεβασμό των αξιών της δημοκρατίας, του σεβασμού του άλλου.

Τις σχέσεις συνεργασίας που μπορούν να αναπτυχθούν ανάμεσα στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και την Αντιπροσωπεία, ελπίζουμε να είναι στο άμεσο μέλλον πολύ σημαντικές και είμαστε ανοιχτοί για προτάσεις, είτε αφορούν, οργάνωση κοινών εκδηλώσεων, είτε διευκόλυνση προσέγγισης σε κοινοτικά προγράμματα από το ταμείο συνοχής που αναφέρθηκε η υπουργός. Αυτή την τεχνογνωσία μπορούμε να την προσφέρουμε, αυτό είναι κομμάτι και της δουλειάς μας.

«Γίνε εθελοντής Κάνε τη διαφορά», «Συλλογική Κοινωνική Ευθύνη, Αλληλεγγύη». Προσωπικά θεωρώ ότι αυτά τα μηνύματα αφορούν όλους μας, ιδιαίτερα εσάς που είσατε θα έλεγα πολλαπλασιαστές της κοινής γνώμης, φορείς, πρόσβεις του μηνύματος της χρονιάς για τον εθελοντισμό και ελπίζω σ' αυτή την κοινωνία που ζει έντονους προεκλογικούς ρυθμούς και συνεχείς αυξητικές τάσεις κατανάλωσης, που δε διαφέρει από άλλες κοινωνίες, έτσι είναι τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρ' όλη την κρίση. Ελπίζω το μήνυμα της ευαισθητοποίησης να περάσει έτσι ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των κυπρίων ευρωπαίων πολιτών σ' αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ.

Εισήγηση δημάρχου Αγίου Δομετίου κ. Ανδρέα Χατζηλοΐζου

Εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου

Με ιδιαίτερη χαρά, χαιρετίζω το σημερινό συνέδριο που οργανώνεται από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, με θέμα τον εθελοντισμό στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία.

Οι ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών και των ανθρώπων είναι τόσο πολλές και περίπλοκες που κανένα κράτος δεν μπορεί να τις εκπληρώσει όλες από μόνο του. Αυτό το συμπλήρωμα έρχεται να προσφέρει ο εθελοντισμός.

Αλλά και αν υποθέσουμε ακόμη ότι κάποιο κράτος μπορεί να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες, πάλι θα αποτελούσε αδυναμία η ανυπαρξία του εθελοντισμού. Αλίμονο αν χαστεί από μια κοινωνία, η έννοια της προσφοράς, της αγάπης, του ενδιαφέροντος, της συμπόνιας, του αγγίγματος της ψυχής. Και ο εθελοντισμός δίνει καθημερινά και έμπρακτα, απτά παραδείγματα ανιδιοτελούς προσφοράς.

Κανένα κράτος δεν μπορεί να σου δώσει μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο, όπως ένας εθελοντής. Είναι γι' αυτό το λόγο που οι Δήμοι της Κύπρου συνεργάζονται στενά και αξιοποιούν όσο μπορούν τους εθελοντές.

Οι Δήμοι και ευρύτερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου, για δεκαετίες τώρα, θεωρεί τους εθελοντές στενούς συνεργάτες στην προώθηση δεκάδων προγραμμάτων, που έχουν στόχο την προώθηση κυρίως κοινωνικής και πολιτιστικής πολιτικής.

Στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ολοένα και γίνεται πιο καθοριστικός και σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, πολιτισμού, υγείας, άθλησης, παιδείας. Η ευρωπαϊκή κοινωνία και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, έχουν διαπιστώσει, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ότι χωρίς την ενεργό και ουσιαστική εμπλοκή της Τοπικής Κοινωνίας δεν μπορούν να επιλυθούν τα πολυσύνθετα σημερινά κοινωνικά προβλήματα.

Η Κύπρος φυσικά δεν αποτελεί εξαίρεση. Η μελέτη που έγινε το 2009 από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης της Ελλάδας για την Αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου, υποδεικνύει καθαρά την ανάγκη για απο-

κέντρωση εξουσιών και μεταφορά πολλών από αυτές από το κεντρικό κράτος στις Τοπικές Αρχές. Η ανάγκη αυτή έχει γίνει αποδεκτή από όλους τους εταίρους και κατά τη διάρκεια του δημόσιου διαλόγου που ακολούθησε κι ελπίζουμε μετά τις δημοτικές εκλογές του Δεκεμβρίου, να αρχίσει και η εφαρμογή, πλέον, της αναδιάρθρωσης.

Οι Τοπικές Αρχές μπορούν, αρκεί να τους δοθούν και οι αντίστοιχες αρμοδιότητες, να αφουγκραστούν, να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να προωθήσουν προς επίλυση όλα τα σύγχρονα και περίπλοκα κοινωνικά προβλήματα των πολιτών. Το παλιό συγκεντρωτικό μοντέλο με τη γραφειοκρατική κεντρική εξουσία, ολοκλήρωσε τον ιστορικό του ρόλο και ήρθε η ώρα να εκχωρήσει σημαντικές αρμοδιότητες στη Τοπική Αυτοδιοίκηση και στη Κύπρο, ώστε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα προς το συμφέρον της πολιτείας και της κοινωνίας ευρύτερα.

Όπως συμβαίνει και σε πολλούς άλλους τομείς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι πιο κοντά στον πολίτη και μπορεί να αφουγκράζεται τις ανάγκες του, πιο εύκολα, πιο άμεσα και πιο γρήγορα. Γι' αυτό μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματική στην επίλυση προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας, αρκεί να της δοθούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι, εθνικοί και κοινοτικοί.

Παράλληλα η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου, έμπρακτα για χρόνια τώρα, χωρίς πολλές αρμοδιότητες και οικονομικούς πόρους, συμβάλλει μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων, στην ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη του εθελοντισμού στο τόπο μας.

Σίγουρα με νέες αρμοδιότητες και νέους οικονομικούς πόρους, που θα πρέπει άμεσα το κεντρικό κράτος να εκχωρήσει, η Τοπική Αυτοδιοίκηση του τόπου μας, σε στενή συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις, θα είναι σε θέση να αξιολογήσει τις ανάγκες, να σχεδιάσει, να προωθήσει την επίλυση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων, γεννώντας νέες στρατιές εθελοντών που θα έχουν όραμα, σκοπό και συγκεκριμένους στόχους και σίγουρα πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

Ο ρόλος του κεντρικού κράτους, όσον αφορά την δημιουργία, λειτουργία και προώθηση κοινωνικών προγραμμάτων, θα πρέπει να μεταβιβαστεί θεσμικά στις τοπικές κυβερνήσεις, τους Δήμους και τα Κοινοτικά Συμβούλια και το ίδιο το κράτος να διατηρήσει μόνο το ρόλο του στρατηγικού σχεδιασμού.

Η θεσμική ουσιαστική εμπλοκή της Κυπριακής Τοπικής αυτοδιοίκησης στα κοινωνικά δρώμενα του τόπου μας θα έχει σαν αποτέλεσμα την επέκταση της συ-

νεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους εθελοντές, ενώ η επιτυχής και αποτελεσματική εκπλήρωση των κοινών στόχων, πέραν από την ποσοτική και ποιοτική αύξηση στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, θα συμβάλει και στον πολλαπλασιασμό των εθελοντών οι οποίοι θα νοιώθουν τις Τοπικές Αρχές σαν πραγματικό συνεργάτη και όχι σαν ένα μακρινό συντονιστή.

Οι Τοπικές Αρχές μπορούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά να προωθήσουν τα κοινωνικά προβλήματα των πολιτών. Οι εθελοντές, κάτω από την καθοδήγηση των Τοπικών Αρχών, θα έχουν καλύτερο συντονισμό και ουσιαστικότερη οικονομική στήριξη στην προώθηση συγκεκριμένων προγραμμάτων τα οποία από κοινού αξιολόγησαν ως προτεραιότητα τους προς εκπλήρωση. Ήδη αρκετοί Δήμοι της Κύπρου έχουν ικανοποιητικές υποδομές και τεχνογνωσία για μια πιο ενεργό συμμετοχή και προώθηση δράσεων και προγραμμάτων, στον κοινωνικό τομέα. Η όλη προσπάθεια απαιτεί όμως περισσότερους πόρους και οργάνωση. Οι Τοπικές Αρχές μπορούν, αφού υπάρξουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, να εμπλακούν ενεργότερα στην όλη διαδικασία και να συμβάλουν αποτελεσματικά στη συνολική προσπάθεια.

Η Ένωση Δήμων και η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου θα βρίσκεται πάντοτε δίπλα στο ΠΣΕΕ και τους εθελοντές.

Εισήγηση κ. Παναγιώτη Δαμιανού

Γραμματέας Ένωσης Κοινοτήτων

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω το 20^ο Παγκύπριο Συνέδριο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, το οποίο συνδιοργανώνεται με το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λευκωσίας. Σώματα που συστηματικά βρίσκονται δίπλα από τον συνάνθρωπο μας που έχει ανάγκη στήριξης.

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου έχει ιδιαίτερη μέριμνα για τους κατοίκους της υπαίθρου που υποφέρουν και έχουν ανάγκη υποστήριξης. Οι άνθρωποι δεν ζητούν μόνο την οικονομική στήριξη του κράτους. Πολύ περισσότερο έχουν ανάγκη την ανθρώπινη αγάπη, την ανιδιοτελή συμπαράσταση.

Οι εθελοντικές οργανώσεις επιτελούν αυτό το θεάρεστο έργο. Οι εθελοντές προσφέρουν τον εαυτό τους, το χρόνο τους, την ίδια την ψυχή τους στον συνάνθρωπο. Δεν είναι εύκολο μέσα στο σημερινό εγωιστικό και ατομικοκεντρικό κόσμο να βρίσκονται άνθρωποι που να θυσιάζουν χρόνο, τη δική τους ανάπαυση για να αναπαύσουν και να στηρίξουν ανθρώπους που δοκιμάζονται από ασθένειες και άλλες ατυχίες της ζωής.

Οι τοπικές αρχές έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τα ανθρώπινα προβλήματα. Επίκεντρο της πολιτικής μας, είναι ο άνθρωπος. Δεν περιοριζόμαστε στην δημιουργία υλικής υποδομής και στην άσκηση της διοίκησης.

Πρώτιστο μέλημα μας, είναι η ευημερία και η ευτυχία των ανθρώπων. Σήμερα, η κοινωνία μας αντιμετωπίζει μια σειρά από αυξημένα προβλήματα που μπορώ να τα κατατάξω σε τρεις ομάδες: πρώτη ομάδα είναι η αγωγή των νέων και η προστασία τους, η δεύτερη αφορά τους συνανθρώπους μας με σοβαρά προβλήματα υγείας και την στήριξη τους και τρίτη ομάδα προβλημάτων σχετίζεται με τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα όπως τα ναρκωτικά, τα οικογενειακά προβλήματα και η μετανάστευση.

Η αγωγή των νέων και η προστασία τους πρέπει να ενισχυθεί μέσω των αθλητικών συλλόγων και πολιτιστικών ομάδων και γενικά της υγιούς ενασχόλησής τους.

Ιδιαίτερα δύσκολος είναι ο χειρισμός των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων που φέρουν μεγάλο πόνο και θλίψη στο σημερινό άνθρωπο.

Συγχαίρουμε τις εθελοντικές οργανώσεις και τους εθελοντές που εκτελούν με περιορισμένους οικονομικούς πόρους ένα τεράστιο έργο. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε θέση να βρίσκεται πιο κοντά στους ανθρώπους, να γνωρίζει ποιοι έχουν ανάγκη στήριξης και να ζητά την αναγκαία βοήθεια από τις εθελοντικές οργανώσεις.

Είμαστε δίπλα σας, συνεργάτες και στήριγμα σας στο δύσκολο έργο σας. Σας ευχαριστούμε για όσα με προσωπικό κόστος και πόνο προσφέρετε στους συνανθρώπους μας. Με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και την Εκκλησία που είναι ένας άγνωστος στους πολλούς, εθελοντής. Στο ενοριακό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Μητροπόλεων, στηρίζονται χιλιάδες συμπολίτες μας. Η Εκκλησία ως μητέρα όλων, στηρίζει το έργο μας και την ευχαριστούμε.

Είμαστε έτοιμοι για στήριξη του έργου σας. Οι χώροι μας, οι υπηρεσίες μας, είναι στη διάθεση σας. Είμαστε έτοιμοι να βρούμε στους δικούς μας χώρους, εθελοντές να στηρίξουν την προσπάθεια στο τοπικό επίπεδο. Ο λαός διαθέτει μεγάλα αποθέματα ανθρωπιάς και είναι έτοιμος για θυσίες και προσφορά. Χρειάζεται απλά ένα έναυσμα, μια πρωτοβουλία για να κινητοποιηθούν.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου και να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω προσφορά στον συνάνθρωπο μας. Θερμά συγχαρητήρια σε κάθε εθελοντή, σε κάθε οργάνωση και ο Θεός να σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε.

Εισήγηση κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

Επίτροπος Περιβάλλοντος

(απομαγνητοφώνηση του προφορικού λόγου)

Νομίζω έχετε απόλυτο δίκαιο, φτάνει μόνο να κοιτάξει κάποιος το τι είχε συμβεί στην Ιαπωνία, το τι είχε συμβεί στο Τσερνομπίλ. Βλέπουμε το πόσο πολύ επηρεάζεται η ζωή μας από τις κλιματικές αλλαγές και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και είναι ακόμα ένας τομέας που πρέπει να προσθέσετε κ. Δαμιανού στον κατάλογο σας τη προσφορά στα περιβαλλοντικά θέματα.

Επιτρέψτε μου πρώτα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ένα από τα θέματα τα οποία μου είχαν ζητήσει να αναπτύξω ήταν το θέμα της σχέσης του περιβάλλοντος με τον εθελοντισμό, αλλά πριν φτάσω εκεί, θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό μόνο, να αναφέρω ορισμένες εμπειρίες που έχω, από τις πολύχρονες επαφές μου στην Ευρώπη με εθελοντικές οργανώσεις.

Είναι νομίζω, καιρός να προωθηθεί μία νομοθεσία στη Βουλή η οποία να θεσμοθετεί τον εθελοντισμό. Όχι απλά το Συμβούλιο, αλλά την προσφορά εθελοντικής εργασίας. Μέσα από αυτή τη νομοθεσία το επόμενο πράγμα το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί νομικά είναι και η πιστοποίηση της εθελοντικής εργασίας και μαζί με όλα αυτά, θα δείτε, όπως γίνεται και στις ευρωπαϊκές χώρες, όταν κάνεις αίτηση για δουλειά ιδιαίτερα στο δημόσιο ή σε υπηρεσίες του δημόσιου αναγράφεται ότι η προσφορά εθελοντικής εργασίας θεωρείται πλεονέκτημα και αυτό το πράγμα θα πρέπει να γίνει και στην Κύπρο γιατί έχουμε μείνει πίσω σε αυτό το τομέα. Παράλληλα με αυτό, να πω ότι υπάρχουν σε συνδυασμό με τούτο και ορισμένα πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις για παράδειγμα, θα δείτε ότι ιδιαίτερα για τη νεολαία, υπάρχουν υπηρεσίες εις το εξωτερικό η οποία λέει ότι θα σε προσλάβω με πιο απλές διαδικασίες αλλά απολύεσαι στα 28 σου. Με τούτο τον τρόπο δίνει εμπειρίες σε συνδυασμό με τον εθελοντισμό σε νέους ανθρώπους που είναι εξαιρετικά δύσκολο να τις αποκτήσουν και μπορούν έτσι να διεκδικήσουν πιο εύκολα δουλειές μετά.

Μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα θα δούμε και τον νέο τομέα ο οποίος άρχισε να εμφανίζεται έντονα στο εξωτερικό, είναι και οι εταιρείες κοινωνικής προσφοράς.

Στην Κύπρο σε συνεργασία, του επιτρόπου περιβάλλοντος με το ΚΕΒΕ, κάναμε μια εταιρεία την Χριστοφιλυδρίς, για την οποία το Συμβούλιο Εθελοντισμού γνωρίζει γιατί είχα κάνει μαζί τους συναντήσεις. Τέτοιες εταιρείες θα δείτε πάρα πολλές στο εξωτερικό και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάσετε σοβαρά. Έχω για παράδειγμα αυτή τη στιγμή μια εταιρεία η οποία λέει: «Δεν με νοιάζει πόσα θα στοιχίσει, αλλά θέλω να φυτέψω 1000 δέντρα», και να λέω ότι εγώ η εταιρεία τάδε εφύτεψα 1000 δέντρα. Έχω μίαν άλλη εταιρεία η οποία λέει ότι: «Εγώ θέλω να ισχυρίζομαι και να διαφημίζω ότι πρoσσί-νισα όλα τα σχολεία της Κύπρου», δηλαδή θέλει να αναλάβει όλα τα έξοδα για να φυτευτούν δέντρα σε όλα τα σχολεία της Κύπρου και τα εκπαιδευτήρια. Ποιος θα τα κάνει αυτά; Όταν εγώ επήρα το αυτοκίνητό μου για να μου το διορθώσουν, λέω: «Έσασα το αυτοκίνητό μου», αλλά δεν είναι εγώ που το έκαμα, εγώ πλήρωσα κάποιον και το έκανε, αλλά επειδή πλήρωσα έχουμε τη φράση: «Έσασα το αυτοκίνητό μου». Θέλει ο άλλος να λέει: «Εφύτεψα δέντρα». Για να μπορεί να το λέει τούτο, πρέπει να μπορεί να πληρώσει για να κάνει κάποιος τη δουλειά, για να μπορείς να διεκδικήσεις ότι εσύ το έκαμες, με πληρωμή φυσικά. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε σοβαρά για το πώς μπορούμε να συστήσουμε τέτοιες εταιρείες εις την Κύπρο.

Σας λέω ότι έχουν ήδη ξεκινήσει δύο εταιρείες, οι οποίες ετοιμάζονται να κάνουν ακριβώς τούτη τη δουλειά. Εμένα, σαν επίτροπο περιβάλλοντος, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κάνουμε αυτού του είδους τις εκτελέσεις έργων με αποτέλεσμα να μένουν και λεφτά στις εθελοντικές οργανώσεις. Όμως, να πω για παράδειγμα, ότι η εθελοντική προσφορά επεκτείνεται πέρα από την προσφορά προς τον συνάνθρωπο μ' έναν διαφορετικό τρόπο είναι και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες κάνουν 'μάχες' συνήθως με τα κράτη και τις εταιρείες. Υπάρχει και ειδική νομοθεσία την οποία παραγνωρίζουμε εις την Κύπρο και μας έγινε και παρατήρηση, η οποία λέει ότι πριν κάνεις οτιδήποτε πρέπει να έχεις κάνει δημόσια διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους. Πρέπει να δώσεις βήμα νομικό για να σε πάρουν δικαστήριο αν διαφωνούν με την απόφαση την οποία έχεις πάρει, και πρέπει να τους δώσεις και την ευκαιρία να πληροφορηθούν για το τι προτίθεσαι να κάνεις.

Πρόσβαση στην πληροφόρηση, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, τούτα είναι τρία πράγματα που προσφέρονται στις εθελοντικές οργανώσεις από το 2007.

Έχουμε και νόμους γι' αυτό, και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζονται κατά γράμμα. Προσπαθούν διάφοροι να το κρατήσουν λίγο

στα χαμηλά για να μην πάρει κανένας είδηση, αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχει ακριβώς το ίδιο να επεκταθεί και για τις εθελοντικές οργανώσεις οι οποίες κάνουν ένα αγώνα για το συνάνθρωπο σας. Έχω αναφέρει τα δέντρα σαν ένα από τα παραδείγματα προσφοράς εθελοντικής εργασίας που έχει σχέση με το περιβάλλον. Ένας άλλος τομέας ο οποίος, νέοι άνθρωποι συνήθως πρωτοστατούν, είναι οι καθαρισμοί. Υπάρχει οργάνωση στην Κύπρο που κάνει ειδικά καθαρισμούς. Είναι νεαροί οι οποίοι πηγαίνουν με τα ποδήλατα σε προκαθορισμένο χώρο, κανονίζουν από το facebook, να κάνουν μια ποδηλασία στον χώρο και έχουν μέσα ανθρώπους από μεγάλες εταιρείες εργοληπτικές με τους εκσκαφείς και τα φορτηγά και κάνουν τον καθαρισμό, μαζεύουν όλα τα σκουπίδια σ' ένα μεγάλο σωρό, τα φορτώνει η εταιρεία και τα παίρνει για καθάρισμα. Σε λίγες μέρες πάλι η νεολαία θα κάνει καθαρισμό στον ποταμό του Λιοπετρίου. Τέτοιες πρωτοβουλίες συχνά αναλαμβάνουν οι νέοι και είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά την κατάσταση με την ύπαιθρο, είναι τραγική και χρειαζόμαστε πάρα πολύ βοήθεια για να γίνουν τούτα τα πράγματα.

Ένας άλλος τομέας που ισχύει ήδη, λειτουργεί όσον αφορά το περιβάλλον και την εθελοντική εργασία, το κάνουν συνήθως οι περίοικοι, είναι η συντήρηση των πάρκων και των χώρων πρασίνου, είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε πάρα πολύ βοήθεια και οι τοπικές αρχές θα σας το πουν οι ίδιοι ότι έχουν και συστήματα, για παράδειγμα ξέρω ότι ίσως το καλύτερο σύστημα το έχει ο Δήμος Λευκωσίας, ο οποίος έχει θεσμοθετημένη διαδικασία υιοθέτησης χώρων πρασίνου και μπορεί να το κάνει κάποιος, αλλά μπορεί και να προσφέρει και πολλή εθελοντική εργασία μέσα σε τούτο το κομμάτι. Χρειαζόμαστε κόσμο ο οποίος εθελοντικά θα κάνει εκπαίδευση και θα προωθήσει για παράδειγμα θέματα όπως την κομποστοποίηση, θέματα όπως την ανακύκλωση, βοήθεια από μηχανικούς- ιδιαίτερα για υπηρεσίες, είτε μιλώ για ΜΚΟ που έχουν κτίρια τα οποία είναι ενεργοβόρα και χρειάζεται να μειώσουν τα έξοδά τους είτε σε ενέργεια, είτε για παράδειγμα στο νερό. Θα δούμε ότι ένα κομματάκι το οποίο πάλι λείπει από την κυπριακή κοινωνία είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε και φαίνεται η έλλειψή τους, οργανωμένους μηχανικούς χωρίς σύνορα. Ξέρετε για τους «γιατρούς χωρίς σύνορα», αλλά έχει και «δημοσιογράφους χωρίς σύνορα» και «μηχανικούς χωρίς σύνορα». Σε συνέδριο που έγινε στη Λάρνακα πριν δύο χρόνια, του παγκόσμιου κομματιού των «μηχανικών χωρίς σύνορα», είχα εντυπωσιαστεί και συγκινηθεί πολύ από την παρουσίαση που είχαν κάνει οι Έλληνες «μηχανικοί χωρίς σύνορα», οι οποίοι είχαν χρησιμοποιήσει τις εμπειρίες τους και κατασκεύασαν ένα χωμάτινο φράγμα κάπου σε μια χώρα της

Αφρικής και ένα μαιευτήριο κάπου στο βόρειο Πακιστάν. Τέτοιους «μηχανικούς χωρίς σύνορα» θα ήταν καλά να τους είχαμε να λειτουργούν και στην Κύπρο και ελπίζω ότι θα το έχουμε σύντομα. Φυσικά απ' όλα τα περιβαλλοντικά πράγματα τα οποία υπάρχουν, την καθημερινή προσφορά εθελοντικής εργασίας θα τη δείτε να συμβαίνει εις τα καταφύγια ζώων, όπου εκεί υπάρχει πολύ κόσμος ο οποίος προσφέρει πολύ χρόνο, πολύ χρήμα και πολύ ψυχολογικό φορτίο, γιατί δεν είναι εύκολο να φροντίζεις ζώα τα οποία μετά μαζεύονται σε καταφύγια και δεν μπορείς να τα χειριστείς, δεν έχεις λεφτά να τα φροντίσεις και πολλά ζώα καταλήγουν στην ευθανασία παρόλο την αγάπη που τρέφεις για αυτά. Ένα μεγάλο έλλειμμα της κυπριακής κοινωνίας για το οποίο θα πρέπει οι τοπικές αρχές να βοηθήσουν, επίσης χρειαζόμαστε τη συμβολή των εθελοντικών οργανώσεων και την προσφορά εθελοντικής εργασίας. Κλείνοντας θα ήθελα να σας συγχαρώ για την προσφορά, είναι συγκινητικό να είσαι μαζί με τις εθελοντικές οργανώσεις, και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προεκτείνουμε και τη συνεργασία μας στο μέλλον για περιβαλλοντικά θέματα.

Εισήγηση δρ Νίκος Καρτακούλλης

Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού

(απομαγνητοφώνηση του προφορικού λόγου)

Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το ΠΣΣΕ για την πρόσκληση για να καλύψω μιαν άλλη διάσταση της εθελοντικής προσφοράς, το κομμάτι που αφορά τον αθλητισμό. Έγινε μια πολύ καλή εισαγωγή νομίζω από την κ. Γεωργιάδου σ' ότι αφορά το εθελοντικό κομμάτι της προσφοράς στον αθλητισμό, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές ιδιομορφίες, όπως αντιλαμβάνεσθε, στο κομμάτι το δικό μας και σε πάρα πολλές περιπτώσεις όπως θα δείτε και στη συνέχεια στη σύντομη παρουσίαση μου, υποστηρίζω και επιμένω ότι ο εθελοντισμός στον αθλητισμό έχει 'μασκαρευθεί' και θα σας εξηγήσω τους λόγους. Πρώτον, να πω ότι εθελοντισμός, όπως το έχει αναφέρει προηγουμένως η κ. Γεωργιάδου, είναι στάση ζωής και ως στάση ζωής - επειδή είμαι και ακαδημαϊκός ασχολούμαι έτσι με την ανάλυση κάποιων συμπεριφορών - είναι ένα attitude όπως το λένε στα αγγλικά. Το attitude είναι μια αντίληψη. Τι περιλαμβάνει; Περιλαμβάνει τρία βασικά συστατικά, το ένα είναι το cognitive, το νοητικό, δηλαδή ξεκινά από το μυαλό, μεταφέρεται στο συναίσθημα που πρέπει να πάει στην καρδιά που είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνεις κάτι με αγάπη, το επόμενο. Το τρίτο το συστατικό είναι το κομμάτι που αφορά την ενέργεια, το action, δηλαδή αναλαμβάνω εγώ για παράδειγμα, να πωλήσω λαχνούς για να συλλογή χρημάτων για τον Αντιρευματικό Σύνδεσμο ή να βοηθήσω να καθαρίσουμε ένα πάρκο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσο αφορά τον αθλητισμό, το δεύτερο το συστατικό που αφορά την καρδιά και την αγάπη, νομίζω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις σήμερα, με τα λεφτά που έχουν μπει στον αθλητισμό, στη λειτουργία του αθλητικού συστήματος, έχει χαθεί. Ακριβώς γι' αυτό τονίζω ότι υπάρχει πολλή μεγάλη ιδιομορφία σ' ότι αφορά την εθελοντική προσφορά στον αθλητισμό. Να αναφέρω με συντομία κάποια στοιχεία που αφορούν τον εθελοντισμό και τον αθλητισμό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέμε ότι υπάρχουν 700.000 αθλητικές λέσχες και σωματεία, 85.000.000 πολίτες εμπλέκονται στον αθλητισμό, αθλούνται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε πολύ υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο ή στο πιο χαμηλό επίπεδο, αθλητές ενασχόλησης ή ψυχαγωγίας

όπως τους ονομάζουμε, και υπάρχουν και 10.000.000 εθελοντές. Αυτά ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Κύπρο, ολόκληρο το αθλητικό σύστημα, στηρίζεται πάνω στον εθελοντισμό και αν έχουμε φτάσει σε αξιοζήλευτα επίπεδα, σ' ότι αφορά τον αθλητισμό, αν αφήσουμε πίσω τα πολλά προβλήματα που έχουμε ν' αντιμετωπίσουμε ειδικά στο χώρο του ποδοσφαίρου, βία, στημένα παιχνίδια, χρήση απαγορευμένων ουσιών ή οτιδήποτε άλλο, είμαστε πράγματι ως μια μικρή χώρα σε αξιοζήλευτα επίπεδα και έχουμε αθλητές όπως ο Παγδατής, ο Κυριάκος Ιωάννου, ο Γιώργος Αχιλλέως, η Ελένη Αρτιματά και πολλοί άλλοι αθλητές. Πραγματικά αποδεικνύει ότι έχουμε μια σωστή ανάπτυξη και ακριβώς αυτή η ανάπτυξη, όπως έχω αναφέρει προηγουμένως, στηρίχτηκε για πάρα πάρα πολλά χρόνια στην εθελοντική προσφορά. Κάτι όμως που εντοπίζουμε, όπως έχω αναφέρει προηγουμένως είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια έχουμε εθελοντές οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους αθλητικούς οργανισμούς και παρατηρείται αυτό το φαινόμενο που δεν δίνουμε την ευκαιρία σε νέους να ενταχθούν σ' αυτό το σύστημα. Και ακριβώς εδώ είναι το μεγάλο το πρόβλημα, γιατί κάποιος να νοιώθουν μετά από προσφορά 15, 20, 25 ή 30 χρόνων που είναι πρόεδροι, μέλη διοικητικών συμβουλίων ή οτιδήποτε άλλο δεν μπορούν να παραχωρούν τη θέση τους ή να δώσουν ευκαιρίες σε νεότερους; Υπάρχουν χιλιάδες νέοι που μπορούν να προσφέρουν και έχουν την καλή διάθεση και θέληση να προσφέρουν. Και ακριβώς εντοπίζω ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στον εθελοντισμό. Για μένα εθελοντισμός ακριβώς όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως, είτε για το περιβάλλον είτε για την τοπική αυτοδιοίκηση ή για οτιδήποτε άλλο, είναι να κάνεις κάτι και να το κάνεις γιατί πραγματικά το νιώθεις και το αγαπάς χωρίς να περιμένεις στο τέλος της ημέρας ότι θα πάρεις αντάλλαγμα. Αλλά αν πάς σε μία εθνική ομοσπονδία σε οποιαδήποτε αθλητική ομοσπονδία για παράδειγμα, να προσφέρεις γιατί στο τέλος περιμένεις ότι θα έχεις κάποια επιστροφή; Στον αθλητικό χώρο δυστυχώς υπάρχουν πολλές και διαφορετικές μορφές επιστροφής. Υπάρχει προβολή, κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε άλλες μορφές εθελοντισμού. Για παράδειγμα, αν καθαρίσω κάποιο πάρκο ως Νίκος, κανένας δεν θα με βγάλει φωτογραφία ούτε θα το πει στο ραδιόφωνο, ούτε θα υπάρχει οποιαδήποτε προβολή ή αν πάω να πωλήσω λαχνούς για κάποιο σύνδεσμο. Αλλά αν πας να προσφέρεις υπηρεσίες στον αθλητισμό υπάρχει προβολή, πολλοί τσακώνονται τότε θα μπει η φωτογραφία τους ότι πρόσφεραν εθελοντικές υπηρεσίες δεξιά ή αριστερά σε κάποιο αθλητικό γεγονός. Πάρα πολλοί γονείς εμπλέκονται στη διοίκηση των ομοσπονδιών όχι για να προσφέρουν αλλά γιατί θέλουν να εξυπηρετήσουν το γιο τους ή την

κόρη τους για να πάει μian αποστολή στο εξωτερικό. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις τελειώνοντας η αθλητική καριέρα των παιδιών τους αποχωρούν από τις ομοσπονδίες και δεν ενδιαφέρονται, γι' αυτό πρέπει να είμαστε σωστοί και δίκαιοι όταν προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες. Αυτό ξεκάθαρα για μένα δεν είναι εθελοντισμός, γι' αυτό είπα στην εισαγωγή μου ότι το δεύτερο κομμάτι που αφορά την καρδιά στο αθλητικό κομμάτι της προσφοράς έχει χαθεί.

Τελειώνοντας να αναφέρω το θεσμό των επιτηρητών, ίσως κάποιοι που παρακολουθούν το ποδόσφαιρο και τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν να γνωρίζουν. Οι επιτηρητές είναι οι άνθρωποι που είναι μέσα στα γήπεδα για να κρατούν τη τάξη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, για να μην συμβαίνουν τα ρεζιλίκια που βλέπουμε συχνά να συμβαίνουν στη χώρα μας... Υπήρξε προσπάθεια επίσπευσης από κάποιους βουλευτές, ενόψει των εκλογών, της διαδικασίας να ψηφιστούν οι κανονισμοί για τους επιτηρητές. Στις πιο πολλές χώρες της Ευρώπης οι επιτηρητές είναι εθελοντές, υπάρχει το στοιχείο της αγάπης για την ομάδα μου, οποιανδήποτε ομάδα υποστηρίξω να πάω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου για τρεις ώρες στο γήπεδο για να συμβάλω και εγώ με το δικό μου τρόπο ως εθελοντής για να υπάρξει τάξη μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Στους κανονισμούς υπήρχε πρόνοια, ενώ μιλούσαν για εθελοντές/επιτηρητές, για πληρωμή των επιτηρητών από τον ΚΟΑ, από το κράτος, από εμάς όλους δηλαδή που καταβάλλουμε φόρους, γι' αυτό ο ΚΟΑ είχε έντονη αντιπαράθεση. Γι' αυτό λέμε ότι ο αθλητισμός ξέρετε ότι στηρίζεται πάνω στην προσφορά του καθενός μέσω των οφειλών μας στο κράτος.

Στον αθλητισμό υπάρχει λανθασμένη εντύπωση για το τι σημαίνει εθελοντική προσφορά, και ακριβώς εδώ χρειαζόμαστε εκπαίδευση για να καλλιεργήσουμε την πραγματική έννοια του εθελοντισμού στον αθλητισμό γιατί το τονίζω ξεκάθαρα, ότι σε πάρα πολλούς άλλους τομείς υπάρχει εθελοντική προσφορά και είμαστε τυχεροί που έχουμε ανθρώπους όπως όλους εσάς που πραγματικά προσφέρετε εθελοντικές υπηρεσίες, γιατί το νιώθετε όπως έχω αναφέρει προηγουμένως αλλά στο δικό μας το κομμάτι ακόμα χρειαζόμαστε εκπαίδευση για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε την αγνή διάσταση του αθλητισμού. Σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας.

Εισήγηση κ. Θεόδωρου Τζιοβάνη

Λειτουργός εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής πολιτικής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) χαιρετίζει την έναρξη του 20^{ου} παγκύπριου ετήσιου συνεδρίου που διοργανώνει το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού.

Ο εθελοντισμός, η οικειοθελής παροχή υπηρεσιών για κάποιον κοινωφελή σκοπό, είναι ένας πολυεπίπεδος τρόπος έκφρασης των καλύτερων μας χαρακτηριστικών ως ανθρώπινο είδος. Την συμπόνια προς τον συνάνθρωπο, την αλληλεγγύη, την αλληλοσυμπάρσταση, την αλληλοβοήθεια, την αγάπη μας για το περιβάλλον. Η αξία του εθελοντισμού έγκειται ακριβώς στον οικειοθελή του χαρακτήρα. Χωρίς εξαναγκασμό ή νομική υποχρέωση ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει στο σύνολο.

Οι Κυπριακές επιχειρήσεις είναι και αυτές εθελοντές. Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις οι οποίες συστηματικά προσφέρουν στα κοινά είτε με συνδρομές σε εράνους, προσφορές προς την εθνική φρουρά ή στηρίζοντας αθλητικές διοργανώσεις. Να αναφέρω επίσης τις υποτροφίες, την ίδρυση ιατρικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και άλλων ιδρυμάτων τα οποία προσέφεραν τα μέγιστα σε χιλιάδες συμπολίτες μας για δεκαετίες και που ακόμη έχουν πολλά να προσφέρουν. Δεν είναι επίσης λίγες οι εταιρείες οι οποίες ενεργά συνδράμουν και συμμετέχουν σε δεντροφυτεύσεις, αιμοδοσίες ή πολλές άλλες πρωτοβουλίες.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων, θέλοντας να ενθαρρύνει και να προωθήσει βέλτιστες κοινωνικές πρακτικές έχει καθιερώσει το Κυπριακό Βραβείο Κοινωνικής Αξίας με το οποίο αναγνωρίζει εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνουν θετικές πρωτοβουλίες και συνδράμουν στο κοινωνικό σύνολο.

Οι εθελοντικές ή φιλανθρωπικές ενέργειες των επιχειρήσεων συνήθως εντάσσονται μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ή οποιασδήποτε άλλης επιχειρησιακής στρατηγικής αλλά αυτό δεν αναιρεί το ελάχιστο από τον οικειοθελή τους χαρακτήρα, το αγνό των προθέσεών τους ή τη σημασία και το αποτέλεσμα της συνδρομής τους. Η δε προβολή αυτών των εθελοντικών πρωτοβουλιών για εμάς θεωρείται επιβεβλημένη αφού τα καλά πα-

ραδείγματα και πρακτικές πρέπει να διαχέονται και να προβάλλονται στην κοινωνία ώστε να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως οι επιχειρήσεις προσέφεραν πολλά στον τόπο μας και πως έχουν ακόμη πολλά να προσφέρουν. Η ΟΕΒ, ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες σε ότι αφορά την κοινωνική διάσταση του επιχειρείν και είναι προσηλωμένη στην προώθηση της καλλιέργειας κουλτούρας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στους συντελεστές του 20^{ου} συνεδρίου καθώς και στις κυπριακές εθελοντικές οργανώσεις και εθελοντές, ευχόμαστε κάθε επιτυχία και καλή συνέχεια.

3ο ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗ



Με τη λήξη των εισηγήσεων ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συνέδρων

(η συζήτηση που ακολουθεί είναι απομαγνητοφώνηση του προφορικού λόγου)

Α. Γεωργιάδου, δημοσιογράφος/συντονίστρια: Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις παρεμβάσεις τους. Όλοι στον τομέα τους έχουν ανοίξει θα έλεγα ένα καινούριο κεφάλαιο για το πώς μπορεί να στηριχθεί ο εθελοντισμός, πώς μπορεί να διευρυνθεί, πώς μπορεί να επιλύσει σύγχρονα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα.

Θα ήθελα τις παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή σχόλια που μπορεί να έχουν δημιουργήσει αυτές οι εισηγήσεις. Θα ήθελε κάποιος να σχολιάσει, να δώσει το δικό του στίγμα; Παρακαλώ να λέτε το όνομά σας και το φορέα που εκπροσωπείτε, εάν εκπροσωπείτε κάποιο φορέα.

Α. Διονυσίου : Με χαρά στην αρχή είδαμε ότι η αίθουσα είχε γεμίσει με κόσμο, τώρα βλέπουμε ότι είναι άδεια. Οι φορείς που θα έπρεπε να είχαμε εδώ δυστυχώς λίγοι. Ξεκινούμε με το ΠΣΣΕ καταλήγουμε με το ΠΣΣΕ... Δυστυχώς μόνοι μας είμαστε... Επίσης θέλω να πω για τον εθελοντισμό, όπως πολύ καλά είπε ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, σαν εθελόντρια θέλω να ξέρω τα καθήκοντά μου, τις ευθύνες μου αλλά και τα δικαιώματά μου. Επιτρέψτε μου να το πω, δυστυχώς δεν είστε έτοιμοι ως φορείς να τοποθετηθείτε και να μας πείτε ποια είναι τα δικαιώματα των εθελοντών. Η υπουργός έχει πει ότι στηρίζονται στους εθελοντές, μα γιατί; Ίσως γιατί δώσαμε και εμείς την ευκαιρία και το δικαίωμα να βασίζονται στους εθελοντές; Επίσης για την καλλιέργεια της εκπαίδευσης... Εκεί σίγουρα είναι το εργαλείο που χρειάζονται περισσότερο οι μαθητές. Η καθοδήγηση... Αυτό λέει πάρα πολλά, είναι στόχοι που πρέπει να έχουν οι μαθητές για να μπορούν να ενταχθούν στον εθελοντισμό, και χρειάζεται και η προβολή σίγουρα. Αυτός είναι ο στόχος. Ευχαριστώ.

Α. Γεωργιάδου: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρουμε και άλλες ερωτήσεις και μετά να προχωρήσουμε στο σχολιασμό...

Χ. Πιερίδης: Κατ' αρχήν θα συμφωνήσω απόλυτα με την τοποθέτηση του δημάρχου κ. Χατζηλοϊζου σε σχέση με την αποκέντρωση εξουσιών από την κεν-

τρική κυβέρνηση που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Χρειάζεται να συμβάλλουν πιστεύω όλοι στη δημιουργία ενός μοντέλου διοίκησης με τις τοπικές αρχές διότι είναι αυτές οι οποίες βρίσκονται στα καθημερινά προβλήματα του δημότη, ανθρώπου, πολίτη, και είναι ο σύνδεσμος η τοπική αρχή, η άμεσα άρχουσα στα ζητήματα που αφορούν τον πολίτη. Συνεπώς, χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο. Θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα... Το πόσο χρονοβόρες διαδικασίες ασκούνται σήμερα στο να επιλύσουμε ένα πρόβλημα σ' ένα σχολείο γιατί έχουμε να κάνουμε με μια διαδικασία και μια γραφειοκρατία, η οποία περνά μέσω της κυπριακής κυβέρνησης, ενώ σ' ένα μοντέλο σχολείου όπως είναι δοκιμασμένο στην Ευρώπη, όπου υπάρχει κοινό συμβούλιο καθηγητών, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών και της τοπικής αρχής με εξουσίες, λύνονται τα καθημερινά προβλήματα με πιο εύκολο τρόπο και προς όφελος των παιδιών. Εμείς σαν σύνδεσμοι γονέων έχουμε να κάνουμε με τα προβλήματα τα οποία εκπροσωπείτε και αναφέρατε προηγουμένως όλοι. Τα εκπαιδευτικά, τα κτιριακά, τα λειτουργικά, τα αθλητικά, τα προβλήματα υγείας, ευημερίας αλλά και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αναφέρονται σε κάθε τοπική κοινωνία. Το ερώτημα το οποίο απευθύνεται σε όλους. Πως συλλογικά όλοι μπορούμε να κάνουμε τα λόγια πράξη; Πρέπει νομίζω όλοι να βάλουμε απλώς το μυαλό μας και να δούμε πως μπορούμε στην πράξη να επιλύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Ευχαριστώ πολύ.

Η. Δημητρίου: Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κ. Χατζηλοΐζου σαν εκπρόσωπο της ένωσης δήμων και κοινοτήτων. Στην ομιλία σας κ. Χατζηλοΐζου έχετε πει ότι δεν πρέπει να περάσει η εποπτεία, η διοίκηση, αν έχω αντιληφθεί σωστά αν δεν έχω αντιληφθεί σωστά περιμένω να μας το πείτε, κάτω από την εποπτεία της τοπικής αυτοδιοίκησης το οποίο μπαίνει στο πλαίσιο του εθελοντισμού και της δράσης που γίνεται με το κράτος. Να αντιληφθώ σε επίπεδο συνεργασίας ή να μείνω σε εκείνο το οποίο πιθανόν να έχω καταλάβει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να ελέγχει και να επιτηρεί τις εθελοντικές οργανώσεις μέσα από αυτό το οποίο η υπουργός το είπε αλλά δεν τόνισε ότι το εθελοντικό κίνημα συνεισφέρει στην κυπριακή κοινωνία πέραν των € 8.000.000 εργατοώρες σε προσφορά;

Α. Σεργίου: Θέλω να σταθώ σ' εκείνο το οποίο εισηγήθηκε ο κ. Θεοπέμπτου για πιστοποίηση της εθελοντικής προσφοράς. Θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι το ΠΣΣΕ τα τελευταία χρόνια ασχολείται με πολύ επαγγελματισμό, τα δε στελέχη του και το προσωπικό του είναι αξιόλογα ώστε άρχισαν επιτέλους να αξιοποιούνται κονδύλια ευρωπαϊκά ή άλλα ώστε να εκπονούνται οι κατάλληλες μελέτες που θα δώσουν αυτές τις μετρήσεις για τις πιστοποιήσεις. Πρό-

σφατα το Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, άρχισε τις διαδικασίες ούτως ώστε να εκπονηθεί μια μελέτη η οποία θα πιστοποιήσει και θα αξιολογήσει την ποιότητα των προγραμμάτων που παρέχονται από τις εθελοντικές οργανώσεις ώστε να γίνονται και οι κατάλληλες πιστοποιήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες στη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε. Ευχαριστώ.

Ν. Επιστηθίου: Καλημέρα σας. Εκπροσωπώ τη Συντεχνία Εργατοϋπαλλήλων Κύπρου. Θέλω να συγχαρώ όλο το πάνελ, κάτι όμως το οποίο λείπει από το συνέδριο είναι η νεολαία. Η δική μου οργάνωση τουλάχιστον προσφέρει αρκετά για αξιοποίηση της νεολαίας. Είμαστε η πιο παλιά οργάνωση στην Κύπρο, κλείνουμε 100 χρόνια ζωής και μπορώ να πω ότι έχουμε και τον πιο καλό μηχανισμό εκπαίδευσης. Το μεγάλο πρόβλημα της σημερινής εποχής με τις ανάγκες που υπάρχουν είναι να ξεύρεις στελέχη τα οποία θα μπορέσουν να συσπειρώσουν τους νέους και να τους προσφέρουν την αγωγή. Όσα έχουν αναφερθεί από τους ομιλητές στο βήμα είναι μέσα στο φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι η αναγνώριση της εθελοντικής προσφοράς. Δεν χρειάζεται οι εθελοντές να πληρωθούν, αλλά αυτό που κάνουν να αναγνωρίζεται από την κοινωνία, δηλαδή οι τοπικές αρχές μπορεί να έχουν 5-10 ανθρώπους ενώ έχουν τη δουλειά τους, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα ανά πάσα στιγμή έρχονται να απασχολήσουν τη νεολαία, αυτή η προσφορά πρέπει να αναγνωρίζεται. Απ' ότι ξέρω σε ξένες χώρες μέχρι και από τη στρατιωτική θητεία πιάνουν βαθμούς ή πιάνουν μονάδες, για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία δεν στηρίζονται ούτε στην κυβέρνηση ούτε στις αρχές και μπορούν να εφαρμοστούν και στην Κύπρο. Θα ήθελα να αναφέρω ότι εδώ και αρκετά χρόνια αρχίσαμε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικό με σκοπό η νεολαία όχι να πρασινίσει τόπους αλλά να γίνει ένα σημείο επαφής των νέων με τη φύση να μάθουν να περιποιούνται, να καθαρίζουν, να βλέπουν την ανάπτυξη, τα προβλήματα γενικά τα περιβαλλοντικά. Ευχαριστώ.

Ανώνυμη εθελόντρια: Θα συμφωνήσω με τον κ. Καρτακούλλη ότι κάπου ο εθελοντισμός πάει να χάσει τον πραγματικό του χαρακτήρα. Μένει η αγάπη, δηλαδή προσφέρω χωρίς να περιμένω κάποιο αντάλλαγμα, αν θέλουμε πραγματικά να διατηρηθεί ο χαρακτήρας του εθελοντισμού, θα πρέπει οι εθελοντές να επιλέγονται με βάση κάποια συγκεκριμένα κριτήρια και να αξιολογούνται, έτσι ώστε το σώμα εθελοντών να είναι χαρά, ένα αμιγές σώμα από αγάπη, έτσι ώστε να επιλυθούν προβλήματα στο μέλλον. Ευχαριστώ.

Α. Γεωργιάδου: Λοιπόν, έχουμε τον κ. Ταπακούδη και νομίζω να κλείσουμε τον κύκλο των ερωτήσεων για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις.

Μ. Ταπακούδης: Καλημέρα, αν και εκπροσωπώ την κοινωνική αστυνόμευση, δεν θα μιλήσω σαν αστυνομικός, θα μιλήσω σαν ιδιώτης. Ο πατέρας μου είναι από τους πρωτεργάτες της εθελοντικής αιμοδοσίας. Εγώ σαν αθλητής στίβου που ήμουν πιο νέος, ο στίβος, γνωρίζει ο κ. Καρτακούλλης ότι βασίζεται εντελώς σε εθελοντική εργασία, στο 80% και έπειτα σαν αστυνομικός της γειτονιάς που είμαι στην Αγγλαντζιά και προηγουμένως στο Στρόβολο, μπορώ να σας πω ότι ο κόσμος δεν αδιαφορεί, ενδιαφέρεται πάρα πολύ να προσφέρει αλλά δυστυχώς λόγω έλλειψης προβολής που κάνετε όλοι οι φορείς που ασχολείστε με τον εθελοντισμό, έχει καλλιεργηθεί επίσης μια αδιαφορία στον κόσμο για το ότι γιατί εγώ να πάω να ψάξω να βρω που μπορώ να προσφέρω τη στιγμή που δεν βλέπω να υπάρχει κάτι γύρω μου, και όμως το έργο σας είναι πολύ μεγάλο και δύσκολο τους φαίνεται, δεν προκαλούνται ιδιαίτερα, και αυτό σας το λέω το μεταφέρω από τον κόσμο που μιλούμε καθημερινά διότι πώς να βελτιώσουμε την κατάσταση γύρω μας αφού όλοι γύρω μας αδιαφορούν άρα αδιαφορούμε και εμείς. Όπως είπε και ο κ. Επιστηθίου για την απουσία της νεολαίας... Η νεολαία ψάχνει πάρα πολύ να βρει τρόπους είτε να καταναλώσει την ενέργειά της είτε να ασχοληθεί με κοινωφελή έργα, αλλά δυστυχώς καμιά φορά δυσκολεύεται να βρει δίοδο σε κοινωφελείς σκοπούς. Ευχαριστώ.

Α. Γεωργιάδου: Λοιπόν, έχουμε μια τελευταία ερώτηση.

Σ. Γιάγκου: είμαι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΠΣΣΕ καθώς και εθελοντής σε διάφορους άλλους συνδέσμους. Είναι καθήκον όλων μας, όλων των κοινωνικών εταίρων να πάρουμε μέτρα ώστε , τον εθελοντισμό στην Κύπρο να τον ανεβάσουμε σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε να τον καλλιεργούμε αν είναι δυνατόν από το νηπιαγωγείο. Θέλω να συμφωνήσω απόλυτα με όσα ο Πρόεδρος του ΚΟΑ κ. Καρτακούλλης έχει πει όσον αφορά τους εθελοντές. Αν ο εθελοντής ο οποίος προσφέρει και προσφέρει δωρεάν επιδιώκει το χρήμα να πάει σπίτι του - και κυριολεκτώ σ' αυτό το θέμα. Ο εθελοντής για να μπορέσει να προσφέρει είναι ανάγκη να έχει στήριξη και υποστήριξη. Ο εθελοντής, ο εθελοντισμός γενικά είναι το δεξί χέρι του κράτους. Το κράτος πρέπει να ενσκήψει, να ενθαρρύνει, να βοηθήσει και όλοι οι κοινωνικοί εταίροι να συνδράμουν και να βοηθήσουν ποικιλοτρόπως αν θέλουμε τον εθελοντισμό να κάνει το έργο που πρέπει να κάνει, και το

οποίο έργο σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες χώρες τα κράτη πληρώνουν πολλά λεφτά για να μπορέσει να το υλοποιήσει. Πρέπει να συγχαρούμε τους εθελοντές, πρέπει να τους δώσουμε θάρρος, ο εθελοντής που θέλει να κάνει προβολή πάλι λέω να πάει σπίτι του. Ο εθελοντής εκείνο που προσφέρει πρέπει να το νιώθει και να το προσφέρει σαν υπηρεσία με εσωτερική ικανοποίηση και όχι προβολή, γιατί αν θέλουμε την προβολή τότε αποτύχαμε.

Α. Γεωργιάδου: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Τέθηκαν νομίζω αρκετά ποι-κίλα και σημαντικά ζητήματα, στα οποία είναι καλά να δώσουμε κάποιες απαν-τήσεις. Εκείνο που έχω συγκρατήσει σαν μια γενικότερη αίσθηση είναι ότι «τί παίρνουμε εμείς οι εθελοντές;» μίλησε η πρώτη κυρία, «φθίνει ο εθελοντι-σμός;», δεν προβάλλεται το έργο του εθελοντή - του εθελοντισμού, ίσως κά-που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό το ζήτημα, γιατί τι εννοούμε: «τι παίρνουμε εμείς οι εθελοντές;». Εάν είναι να πάρουμε αντάλλαγμα δεν είναι εθελοντι-σμός. Αν όμως είναι πώς στηρίζουμε, πώς μπορώ να είμαι εθελοντής σ' ένα περιβάλλον το οποίο στηρίζει αυτή τη δουλειά που κάνω, αυτή την προσφορά μάλλον που κάνω, αυτό ναι πρέπει να το συζητήσουμε. Νομίζω ότι είναι καλά και ο κ. Ηλιόπουλος να μας πει για το τι προωθεί το ευρωπαϊκό έτος εθελον-τισμού πρακτικά. Πώς μπορεί ακριβώς να στηρίξει τον εθελοντή ώστε να μην φθίνει ο εθελοντισμός, απεναντίας να πάρει μια νέα ώθηση. Ο εθελοντής να αισθάνεται, ότι προσφέρει μέσα σ' ένα δόκιμο, σ' ένα περιβάλλον που ευνοεί αυτό το οποίο κάνει και έχει ένα αποτέλεσμα.

Γ. Ηλιόπουλος: Ο κ. Θεοπέμπτου αναφέρθηκε σχετικά με την ανάγκη να υπάρξει μια νομοθεσία, ένα θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε θεσμικά να ρυθμιστεί αυτό που αναφέρουμε και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέμα της πι-στοποίησης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι η κοινωνική ανταμοιβή του εθε-λοντή. Δεν πρόκειται για χρήματα ούτε πρόκειται για προδοσία στην αγάπη που ανέφερε η κυρία. Είναι αναγκαίο έτσι ώστε ο θεσμικός φορέας, που είναι το Κοινοβούλιο να αναγνωρίσει την εθελοντική εργασία είτε των μεμονωμέ-νων πολιτών είτε των οργανωμένων συνόλων. Σ' ότι αφορά το έτος, το έτος εθελοντισμού όπως όλα τα έτη, πέρυσι είχαμε τη χρονιά για την καταπολέ-μηση της φτώχειας την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, του χρόνου θα έχουμε τη χρονιά για τη στήριξη της έννοιας και της λειτουργίας του ευρω-παίου πολίτη. Αυτά τα έτη έχουν το χαρακτήρα ενημέρωσης και ευαισθητο-ποίησης των ευρωπαίων πολιτών ελπίζοντας, και μιλάω σαν ευρωπαϊκή επι-τροπή τώρα, στο τέλος κάθε χρονιάς να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις

απ' τα κράτη μέλη, έτσι ώστε να περάσουμε σε μια φάση προετοιμασίας οδηγίων και κανονισμών από την ευρωπαϊκή επιτροπή σε συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για να φτάσουμε κάποια στιγμή να θεσπίσουμε κανόνες ευρωπαϊκού επιπέδου. Εγώ προσωπικά έχω να κάνω μια πρόταση. Στο τέλος του συνεδρίου, και πριν σίγουρα το τέλος της χρονιάς, με την καινούρια Βουλή που θα εκλεγεί σύντομα, σε μια βδομάδα, το Παγκύπριο Συντονιστικό συμβούλιο Εθελοντισμού να κάνει μία συγκεκριμένη πρόταση, καταγράφοντας όλα αυτά τα προβλήματα που ακούστηκαν είτε αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα είτε αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της, είτε αφορούν τους μεμονωμένους εθελοντές. Αυτό που μπορεί να καταγραφεί έχει να κάνει με τη γνώση που εσείς κατέχετε. Εμείς σαν τεχνοκράτες δεν την ξέρουμε, και το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού έχει να διαδραματίσει ρόλο. Σαν αντιπροσωπεία της ευρωπαϊκής επιτροπής το περιμένουμε αυτό το μήνυμα, όχι μόνο για δική μας ενημέρωση αλλά για να το περάσουμε και στις Βρυξέλλες. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει σημασία είναι το ίδιο το μήνυμα να σταλεί και στους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Είπα πριν στην ομιλία μου ότι ο εθνικός συντονιστής στην Κύπρο είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το τρίτο που έχει σημασία είναι πριν το τέλος της χρονιάς, προς το φθινόπωρο, εγώ μπορώ να περάσω το μήνυμα στους προϊσταμένους μου στις Βρυξέλλες, να κοιτάξουμε να διευρύνουμε λίγο αυτή την εκδήλωση, να μην είναι ένα τυπικό συνέδριο, να είναι μια μεγάλη συνέλευση όλων των φορέων, έρχονται εκλογές, υπάρχουν άλλες προτεραιότητες τα έχω ζηήσει και σε άλλες χώρες, όμως καλό θα ήταν μετά το Σεπτέμβριο και σε συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, να οργανωθεί ένα μεγάλο συνέδριο με θέμα τον εθελοντισμό, το μέλλον του εθελοντισμού και εν όψει της προεδρίας που αναφέρθηκε πριν. Δε φτάνει μόνο να έχουμε νέους εθελοντές, νεολαία που θα βοηθήσει την προεδρία σε διάφορους τομείς, φτάνει αυτή η διαδικασία, όπως είπε και ο κ. Θεοπέμπτου, να θεσμοθετηθεί πρώτα και μετά να περάσουμε σε μια μεσοπρόθεσμη - μακροπρόθεσμη διαδικασία και δράση και αναγνώριση του εθελοντικού έργου, και φυσικά δεν μπορώ να ξεχάσω και τις συνδικαλιστικές ενώσεις, τον ΟΕΒ και τις άλλες ενώσεις που έχουν να διαδραματίσουν και αυτές σημαντικό κοινωνικό ρόλο. Ευχαριστώ.

Α. Γεωργιάδου: Για όλα τα θέματα που αφορούν το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού θα απαντήσει ο αντιπρόεδρος του ο κ. Ηλίας Δημητρίου, αλλά νομίζω να καλύψουμε και τα άλλα θέματα... Περνάω στην το-

πική αυτοδιοίκηση για την οποία τέθηκαν όντως πολύ σημαντικά ζητήματα για νέο μοντέλο διοίκησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση από τη φύση της, από το χαρακτήρα της είναι πιο κοντά στον πολίτη και μπορεί να λύσει πιο ευέλικτα τα ζητήματα. Επιτρέψτε μου κ. Χατζηλοϊζου, ως πολίτης να αναφερθώ στους υπό κατασκευή δρόμους στη Λευκωσία και ιδιαίτερα στο δήμο σας. Θυμάστε ότι είχαν γίνει και απειλές, για να τελειώσει επιτέλους αυτός ο δρόμος και ακριβώς επειδή εμπλέκονται το Υπουργείο Συγκοινωνιών, ο Δήμος ή και άλλη υπηρεσία, τι εισηγήστε για να είναι πιο αποτελεσματική η τοπική αυτοδιοίκηση και στον τομέα του εθελοντισμού.

Α. Χατζηλοϊζου: Για τη θεσμοθέτηση της πιστοποίησης της εθελοντικής προσφοράς που εισηγείται ο κ. Θεοπέμπτου, φαντάζομαι ότι σε μια τέτοια περίπτωση η κυβέρνηση θα ζητήσει την άποψη των εθελοντών και θα υπάρξει διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκόμενων. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι δυνατό ο εθελοντισμός να ενταχθεί μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση σαν ένα κομμάτι, εκείνο το οποίο φαντάζομαι είναι αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα, η συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντών. Στον Άγιο Δομέτιο γίνεται αστυνόμευση για την ασφάλεια της περιοχής. Από η ώρα οκτώ λοιπόν μέχρι η ώρα δώδεκα τα μεσάνυκτα, μέσα στο ειδικό αυτοκίνητο που αστυνομεύει την περιοχή, εκτός από τους ανθρώπους του Δήμου υπάρχει πότε πότε και ένας εθελοντής. Το πολυδύναμο μας κέντρο, το οποίο κάθε χρόνο έχει ένα έλλειμμα της τάξεως των €50.000-60.000, διοργανώνει φιλανθρωπικό δείπνο και υπάρχουν δεκάδες εθελοντές οι οποίοι ακριβώς στηρίζουν την προσπάθεια. Επίσης οι εθελοντές βοηθούν στην προσφορά προγεύματος στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και βοηθούν στη περισυλλογή των μικρών παιδιών η ώρα μια το μεσημέρι από τα σχολεία. Στον Άγιο Δομέτιο, και σε άλλους δήμους κ. Θεοπέμπτου, όλα τα σχολεία έχουν τη σφραγίδα κάποιας εταιρείας, κάποιας τράπεζας μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι νιώθω τα τελευταία χρόνια, τη ενεργό και ουσιαστική εμπλοκή της τοπικής διοίκησης εντονότερη και τα διάφορα πολυσύνθετα προβλήματα των δημοτών να επιλύονται ευκολότερα. Πιστεύω ότι δίδοντας η κυβέρνηση οικονομική και οποιαδήποτε άλλη εξουσία στους δήμους, η συνεργασία μας με τις εθελοντικές οργανώσεις θα γίνει πολύ καλύτερη. Επομένως, ξεκαθαρίζεται το θέμα.

Όσον αφορά τους υπό κατασκευή δρόμους στη Λευκωσία, η ταλαιπωρία είναι προσωρινή το έργο όμως θα παραμείνει. Αρχίσαμε τη κατασκευή των διάφορων δρόμων, πράγματι με μεγάλες ταλαιπωρίες, οι οποίες επισκίασαν την

οικονομική κατάσταση του 90% των εμπορικών καταστημάτων της περιοχής. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε; Για να τελειώσει το έργο εργάζονται και το βράδυ, δουλεύουν τη μισή μεριά του δρόμου ώστε η άλλη μισή μεριά να είναι προσβάσιμη από τον κόσμο. Πάντα υπάρχουν διάφορες λύσεις και οτιδήποτε άλλο ακόμη κατά τη γνώμη μας μπορεί να γίνει εμείς θα πιέζουμε την κυβέρνηση. Βέβαια είναι και το οικονομικό θέμα ...

Α. Γεωργιάδου: Ακριβώς είναι τα κονδύλια. Λοιπόν, για να μην χρονοτριβούμε να περάσουμε σ' ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που τέθηκε και αφορά την εκπαίδευση, τη νεολαία, τον προσκοπισμό, για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε, και σίγουρα ο εθελοντισμός είναι μια από τις πολλές αξίες τις οποίες καλλιεργούμε στα παιδιά μας από την παιδική ηλικία, από την κούνια, είναι θέμα οικογένειας και θέμα σχολείου βεβαίως και θέμα από εκεί και πέρα όλων αυτών των οργανισμών νεολαίας και προσκοπικών οργανώσεων. Προτού φύγουμε από τους δήμους, να θέσω και εγώ ένα ερώτημα για το περιβάλλον. Ο πολίτης είναι ευαισθητοποιημένος πια και θέλει να συμβάλει σ' αυτό το τεράστιο ζήτημα της ελάττωσης των σκουπιδιών. Όσον αφορά τους κάδους ανακύκλωσης, τόσο οι εργοδότες όσο και οι δήμοι θα μπορούσαν να έχουν σε περισσότερα σημεία κάδους ανακύκλωσης για όλα τα ανακυκλώσιμα είδη. Εγώ στην περιοχή μου δεν βρίσκω κάδο για ανακύκλωση γυάλινων δοχείων, το έθεσα επειδή ακριβώς θα μιλήσει ο Επίτροπος Περιβάλλοντος για τα θέματα της νεολαίας και για να σχολιάσει και αυτό.

Χ. Θεοπέμπτου: Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Έχει δυο - τρία πράγματα που θέλω να τονίσω. Πρώτον, όταν είχα μιλήσει για πιστοποίηση δεν ομιλούσα ειδικά πιστοποίηση των υπηρεσιών, ομιλούσα για πιστοποίηση των ανθρώπων που λαμβάνουν μέρος, μια πιστοποίηση ότι προσφέρουν εθελοντική εργασία. Μπορεί για εσάς αν είστε μεγάλοι στην ηλικία και με μόνιμη εργασία να μην σας φαντάζει και πολύ ενδιαφέρον. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο απόφοιτο πανεπιστημίου, ο οποίος θα κάνει την αίτηση του για να πιάσει δουλειά ή να σας το θέσω διαφορετικά... Αν κάποιος αξιολογεί άτομα για πρόσληψη προσωπικού, έχει μεγάλη σημασία αν κάποιος από τους υποψήφιους είναι εθελοντής, προσφέρει εθελοντική εργασία, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι θα γύρει η πλάστιγγα προς τούτο τον άνθρωπο και είναι γι' αυτό που είναι και σημαντικό να γίνεται τούτη η πιστοποίηση. Είναι σημαντικό να έχουμε τη σωστή νομοθεσία και τη σωστή πιστοποίηση κάτω από ορισμένους όρους, που να ρυθμίζει τη προσφορά της εθελοντικής ερ-

γασίας. Είμαι και εγώ εθελοντής του αθλητισμού, παλιά είχα προσφέρει τη μηχανογράφηση δώρο. Αλλά υπάρχει μεγάλος τομέας δράσης για τους ανθρώπους, τους μαθητές, τη νεολαία. Στα πανεπιστήμια του εξωτερικού εκτός από τα ακαδημαϊκά προσόντα λαμβάνεται υπόψη και τι είδους άνθρωπος είσαι και αν έχεις επιτελέσει εθελοντική εργασία. Άρα είναι ωφέλιμο για τη νεολαία να μπορεί να παρουσιάσει πιστοποιημένη την εθελοντική της προσφορά. Του γιού μου, για παράδειγμα, του ανέθεσε το σχολείο του να προσέχει μωρά σε ένα κοινοτικό νηπιαγωγείο. Μπορεί στην αρχή να μην τον ενδιέφερε και να το έκανε υπό πίεση, αργότερα αγωνιούσε τότε θα πάει... Γι' αυτό έχει σημασία τούτο το κομμάτι με τις πιστοποιήσεις και έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία και η προβολή, η οποία συνήθως εις το εξωτερικό γίνεται από τις τοπικές αρχές. Θα δείτε τα λεγόμενα φεστιβάλ εθελοντικών οργανώσεων που κάνουν οι πόλεις, που κλείνουν το κέντρο της πόλης, και σε συγκεκριμένο χώρο μπορεί κάθε περιβαλλοντική ή εθελοντική ή οποιαδήποτε άλλη οργάνωση να προβάλλει τη δουλειά της ώστε να μπορέσει να βρει εθελοντές και να βελτιώσει την προσφορά της. Τούτο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που μπορεί να προσφέρουν οι τοπικές αρχές εις τις εθελοντικές οργανώσεις της περιοχής τους.

A. Χατζηλοΐζου: Μια τελευταία παρατήρηση που μπορώ να κάνω είναι ότι δεν υπάρχει τόπος, δεν υπάρχει έκφανση στη ζωή μας που να μην υπάρχει εθελοντισμός. Θα πάρω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το είπε σήμερα ο φίλος μου ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, αλλά πολλές φορές μου το λέει, οι Άγγλοι λέει, παίζουν μάππαν και οι θεατές είναι ένα μέτρο μακριά από τους παίχτες. Είδατε κανέναν να χειροδικήσει σε κάποιο ή να κάνει οποιαδήποτε βιαιοπραγία;... Όχι. Είναι η κουλτούρα. Καταλήγοντας, αναφορικά με την περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Πώς άρχισαν; Αρχίσαμε με το τίποτε. Σιγά σιγά με τις ανακοινώσεις μας, με την εφημερίδα μας, με τους εργατές οι οποίοι γνωστοποιούν στους δημότες να ξεχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά, καλύτερεύει συνεχώς μήνα με το μήνα η περισυλλογή των ανακυκλώσιμων ειδών. Προσπαθούμε με την εκπαίδευση με τα μηνύματα να βελτιώσουμε τα πράγματα. Οι δήμοι ήδη κάνουν πολλά πράγματα... Είμαι σίγουρος ότι με τη συνεργασία μας, ανεξαρτήτως οικονομικών, σχεδόν όλοι οι δήμοι συνεργάζονται, μπορούμε ακριβώς να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε έκφανση της ζωής μας.

A. Γεωργιάδου: Εγώ ακριβώς έθεσα αυτό το θέμα ως θέμα προσφοράς εθελοντικής εργασίας από πλευράς δήμων και εργοδοτών, και οι εργοδότες μπο-

ρούν να βοηθήσουν σ' αυτό τον τομέα. Γιατί, ας μην περιορίζουμε τον εθελοντισμό στη συντροφιά σ' έναν άρρωστο ή την προσφορά σ' έναν ασθενή, σ' ένα γέροντα, σ' ένα παιδί... Εθελοντισμός είναι και αυτά τα μεγάλα ζητήματα της ζωής μας, το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, ο αθλητισμός όπως είπαμε προηγουμένως.

Θ. Τζοβάνη: Μπορώ να πάρω το λόγο; Σχολιάστηκε το κατά πόσο θα πρέπει να προβάλλεται όπως προβάλλεται κάποιες φορές η εθελοντική εργασία ή η φιλανθρωπία αν προτιμάτε ή όχι... Εγώ από τη συζήτηση που έχω ακούσει, έχω καταλάβει ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις στο κατά πόσο πρέπει να προβάλλεται ο εθελοντισμός. Από τη μια κάποιος να θέλει να είναι εθελοντής για χάρη του αγνού, του ανόθευτου εθελοντισμού ενώ κάποιες άλλες φορές κάποιος μπορεί να θέλει να το προβάλλει. Εγώ πιστεύω, αν κάποιος προβάλλει το έργο του όπως τον Φαρισαίο στην παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου, που στέκεται στη μέση του ναού και έλεγε εγώ δίνω το 1/10 των εισοδημάτων μου για φιλανθρωπία... Πιστεύω ο καθένας μας μπορεί να κρίνει κατά πόσο είναι κραυγαλέος ο εθελοντισμός, ο οποίος στο τέλος της ημέρας, είναι εθελοντισμός εντός εισαγωγικών. Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις τις οποίες εκπροσωπώ. Οι επιχειρήσεις είναι νομικά πρόσωπα δεν έχουν αισθήματα. Τις επιχειρήσεις τις διοικούν επιχειρηματίες και όπως όλοι μας είτε ιδιώτες υπάλληλοι είτε δημόσιοι υπάλληλοι είτε επιχειρηματίες, έχουν αισθήματα, και οι επιχειρηματίες είναι εθελοντές και θέλουν να προσφέρουν και μπορούμε να κρίνουμε εμείς κατά πόσο είναι αρκετά διακριτικό να έχουν μία ταμπέλα σε ένα πάρκο το οποίο επιμελείται μία επιχείρηση ή την ταμπέλα που υπάρχει πίσω μου να μας θυμίζει ότι βρισκόμαστε σε μια αίθουσα που έκτισε η ΣΥΤΑ. Εξαρτάται όμως από τη συνείδηση του καθενός να κρίνει πόσο κραυγαλέο ή όχι είναι η προβολή του εθελοντισμού. Εμείς θέλουμε να ενθαρρύνουμε συμπεριφορές. Θέλουμε να βλέπουν οι εταιρείες ότι υπάρχει εταιρική κοινωνική ευθύνη, ότι είναι μια κουλτούρα που πρέπει να καθιερωθεί. Μπορεί να γίνει αρκετά διακριτικά, έχω συνάδελφο αρχηγό του προσκοπίου και τα μισά παιδιά των συναδέλφων μου είναι και αυτοί πρόσκοποι διότι προσπαθεί, διακριτικά να προβάλλει το έργο του προσκοπισμού.

Έχουμε καθιερώσει το κυπριακό βραβείο κοινωνικής αξίας και μ' αυτό αναγνωρίζουμε οργανισμούς, επιχειρήσεις, οι οποίες διακρίνονται για την κοινωνική τους ευαισθησία. Δεν είναι μόνο, φυσικά για τον εθελοντισμό, λαμβάνονται και άλλοι παράγοντες υπόψη όπως η προώθηση της ισότητας στην απασχόληση και πολλά άλλα πράγματα. Όμως δεν είναι κακή η προβολή. Στο εξωτερικό χώρες

που έχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, πολυπολιτισμικές κοινωνίες, που έχουν προβλήματα ρατσιστικά, φυλετικά, σεξιστικά, θρησκευτικά, κάποιες εταιρείες θέλουν κάπου να βάλουν ότι είναι εργοδότες ίσων ευκαιριών, και δεν παίζει ρόλο, για παράδειγμα, αν είσαι άτομο με αναπηρία ή από εθνική ή θρησκευτική μειονότητα. Είναι κακό να προβάλλεται αυτό το πράγμα; Εγώ νομίζω όχι. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη προβολή για να καλλιεργηθεί εκείνη η συνείδηση ότι κάποια πράγματα είναι καλά και θεμιτά. Τώρα στο βαθμό που κάποιος θέλει να το προβάλλει... Ο καθένας μας ας το κρίνει.

Α. Γεωργιάδου: Πάντως κ. Τζιοβάνη πρέπει να πούμε ότι οι εργοδότες είναι οι καλύτεροι σ' αυτό τον τομέα δηλαδή στο πώς θα προβάλλουν, όχι μόνο την επιχείρησή τους αλλά και την κοινωνική προσφορά τους. Δεν το λέω με κακή έννοια, όμως συμφωνώ ότι, ακριβώς, πρέπει να οριοθετήσουμε τι σημαίνει προβολή του κοινωνικού έργου, της κοινωνικής προσφοράς.

Α. Διονυσίου, εθελόντρια: Με συγχωρείτε που κάνω παρέμβαση... Είμαστε εδώ γιατί είμαστε εθελοντές και όχι για να προβληθούμε. Άρα μην παρεξηγούμε και την έννοια της προβολής στο συγκεκριμένο θέμα. Η ουσία είναι να πείσουμε τους νέους μας να μας ακολουθήσουν, που λείπουν σήμερα, αυτό είναι η προβολή και όχι η προσωπική προβολή...

Α. Γεωργιάδου: Άρα, διδάσκουμε με το παράδειγμά μας...

Θ. Τζιοβάνη: Κ. Γεωργιάδου, εγώ την παρέμβαση της κ. Διονυσίου τη θεωρώ προσβολή για μένα διότι εμείς τι είμαστε... Νέοι δεν είμαστε κ. Διονυσίου; Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Α. Γεωργιάδου: Λοιπόν, νομίζω ότι καλύψαμε όσο μπορούμε... Δεν ξέρω αν ο κ. Καρτακούλλης αν έχει να κάνει κάποιες παρατηρήσεις... Πάντως υπάρχει ένα ευρύ πεδίο στον τομέα του αθλητισμού στο οποίο μπορούν να γίνουν πολλά ακόμα για να επανέλθει ο εθελοντισμός ως βασική παράμετρος. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις παρεμβάσεις τους. Ο κ. Δημητρίου ως αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού θέλει να κάνει κάποιες διευκρινίσεις.

Η. Δημητρίου: Εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΣΣΕ, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές για τις αξιόλογες, τόσο τοποθετήσεις τους όσο και απαντήσεις τις οποίες έχουν δώσει. Παράλληλα θα ήθελα να ευχα-

ριστήσω τη συντονίστρια την κ. Γεωργιάδου, η οποία είναι γνωστή για την προσφορά της στα εθελοντικά θέματα από την ιδιότητά της σαν λειτουργός των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Θέλω να τονίσω το εξής για την κ. Ανδρούλλα Γεωργιάδου, το οποίο νιώθω... όταν είχαμε αποφασίσει να της προτείνουμε να συντονίσει, της είχα τηλεφωνήσει στο κινητό της τηλεφωνο και βρισκόταν στις Βρυξέλλες και την είχα ξυπνήσει γιατί υπάρχει διαφορά ώρας. Εγώ πάω γραφείο από τις επτά το πρωί, δεν είχε δυσκολευτεί καθόλου να μου πει ότι βεβαίως είναι δίπλα μας να συντονίσει, να βοηθήσει σε τούτο το έργο το οποίο επιτελεί σαν εθελοντικό κίνημα. Θέλω παράλληλα να ευχαριστήσω τους συντονιστές του 20^{ου} ετήσιου συνεδρίου, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει για να έχουμε τούτη τη μεγάλη παρουσία, στο πρώτο μέρος του συνεδρίου... Σίγουρα, ως που περνά ο χρόνος και αν συνεχίσω να μιλώ, θα μείνουν πολύ λιγότεροι, γι' αυτό θα είμαι πολύ σύντομος. Επίσης να ευχαριστήσω τους λειτουργούς του ΠΣΣΕ και του ΕΣΣΕ αλλά θα ήμουν άδικος να μην ευχαριστούσα την Πρόεδρο της Επιτροπής Εκδηλώσεων την κ. Χρύσω Αργυρού και την κ. Γιαννούλα Κυριακίδου, για τη δουλειά την οποία βλέπουμε σήμερα εδώ. Όσον αφορά κάποια πράγματα τα οποία έχουν λεχθεί, θέλω να μου επιτρέψετε για δύο λεπτά να πω, για να μην φύγουμε με γκρίζες έτσι περιοχές στο μυαλό μας... Η νεολαία, οι φορείς της έχουν προσκληθεί, αλλά μετά λύπης μου, κ. Επιστηθίου, θα το πω γιατί καταγράφονται τα πρακτικά και θα κυκλοφορήσουν και τα πορίσματα, τα οποία θα σταλούν σε όλους οι οποίοι έχουν προσκληθεί και σ' όσους είμαστε εδώ πέρα, δεν είναι εδώ. Τώρα, όσον αφορά το θέμα νεολαία, θέλω να τονίσω ότι η νεολαία είναι κοντά στο εθελοντικό κίνημα. Υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία λειτουργούμε για τη νεολαία. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε αρχίσει εδώ και πέντε χρόνια είναι το πρόγραμμα «Νεολαία και Εθελοντισμός», όπου συμμετέχουν όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης, η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια, όπου αναλαμβάνουν να επιτελέσουν εθελοντική εργασία καθόλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και όχι μόνο. Για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα Εθελοντισμός, δεν είναι ο εθελοντισμός που ξέραμε όλοι το 1973 με τη νομοθεσία που ασχολείται μόνο με τις ευπαθείς ομάδες. Εθελοντισμός είναι με την ευρεία του έννοια, είναι εθελοντισμός που αφορά όλες τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις τις οποίες εμείς εκπροσωπούμε και το τονίζω αυτό το πράγμα στους αξιωματούχους εδώ πέρα και στον κάθε αξιωματούχο, ότι εμείς από το 1996 είμαστε το πλέον θεσμοθετημένο όργανο το οποίο έχει περάσει από την Κυπριακή Βουλή, για να εκπροσωπούμε το εθελοντικό κίνημα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Στο πρόγραμμα

‘Νεολαία και Εθελοντισμός’ συμμετέχουν πέραν των 80 σχολείων κάθε χρόνο με συγκεκριμένο πορτοφόλιο το οποίο μας στέλλουν και ασχολούνται με θέματα όπως: οι ευπαθείς ομάδες, το περιβάλλον, ο αθλητισμός, η υγεία, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η κοινωνική ανάπτυξη, η καταπολέμηση των διακρίσεων. Στις 5 Δεκέμβρη που είναι η διεθνής ημέρα εθελοντισμού γίνεται εκδήλωση στο προεδρικό μέγαρο και τιμούνται τα τρία πρώτα σχολεία με χρηματικά βραβεία από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επομένως, λέω ότι η νεολαία είναι εκεί. Η νεολαία στα σχολεία μέσω των κοινωνικών ομίλων ασχολείται με τον εθελοντισμό. Την περασμένη βδομάδα ήμουν στο συνέδριο του ΕΣΣΕ Λεμεσού όπου εκεί είχε πέραν των 250 παιδιών από τις εννέα το πρωί του Σαββάτου μέχρι τις μία το μεσημέρι, από τον ελεύθερό τους χρόνο, ναι, γιατί νιώθουν ότι πρέπει να προσφέρουν όσο μπορεί ο καθένας και με τον τρόπο που μπορεί να προσφέρει στον εθελοντισμό. Άρα, ας μην αδικούμε τη νεολαία, την καθαρoαίμη νεολαία. Τώρα αν κάποιοι αξιωματούχοι, αν κάποιοι από τα κόμματα που έχουν προσκληθεί, είχαν άλλες ασχολίες, αυτό είναι άλλο θέμα. Η Ευρώπη μέσα από το έτος εθελοντισμού θέλει να προωθήσει το θέμα της προβολής του εθελοντισμού με την έννοια όπως την έχει δώσει η κ. Γεωργιάδου. Η προβολή του έργου του εθελοντικού κινήματος... όχι εμένα απόψε να με δείξει η τηλεόραση, δεν είναι τούτο που εννοούμε προβολή... Η προβολή του εθελοντικού κινήματος, του έργου για να έρθουν και άλλοι να ακολουθήσουν τούτη την πορεία, γιατί ο εθελοντισμός είναι μία διαχρονική πορεία, δεν είναι σημερινή, ευρεθήκαμε εμείς εδώ, αύριο θα φύγουμε εμείς και θα τελειώσει, όχι, είναι μία συνέχεια όπως ήταν και η συνέχεια που βρήκαμε από τους προηγούμενους. Τέλος, θέλω να κλείσω με το θεσμικό πλαίσιο, κ. Επίτροπε, έχει πρόβλημα. Έχω παρευρεθεί στη Βουλή πολλές φορές με την ιδιότητά μου σαν νομικός και εκπροσωπώ το ΠΣΣΕ στην επιτροπή νομικών για να καταθέσουμε τις απόψεις μας, υπάρχουν τέσσερα νομοσχέδια τα οποία, θα ήμουν λαϊκιστής, αν δεν ήξερε κάποιος ότι τα ισοπεδώνουν, που έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Τι είναι εθελοντική οργάνωση, τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, τι είναι κερδοφόρος, τι είναι μη κερδοφόρος και ούτω κάθε εξής... Αναμένουμε το Σεπτέμβρη μια δέσμευση που είχε παρθεί στην αρμόδια επιτροπή να προχωρήσουν επιτέλους να καθοριστεί ένα πλαίσιο για τον εθελοντισμό γενικότερα. Όσον αφορά το βιογραφικό - CV- το οποίο ετοιμάζουν οι νέοι μας, εδώ να πω ότι οι εθελοντικές οργανώσεις μέλη μας και το ΠΣΣΕ, έχουν πολλά παιδιά που είναι εθελοντές και δίδονται εκθέσεις και διπλώματα τα οποία καταθέτουν στο προσωπικό τους πορτοφόλιο όταν τα στέλλουν στα πανεπι-

στήμια στο εξωτερικό αλλά και στην Κύπρο, γιατί και στην Κύπρο αρκετά πανεπιστήμια έχουν περάσει αυτή την κουλτούρα. Το ΠΣΣΕ, τα ΕΣΣΕ και οι οργανώσεις του το δίνουν στους εθελοντές. Τέλος να πω ότι τα πορίσματα, οι εισηγήσεις και οτιδήποτε εδώ θεωρηθεί ότι πρέπει, είναι αξιόλογο μέσα από τις απαντήσεις οι οποίες έχουν δοθεί, θα καταγραφεί σε πρακτικά, σε βιβλιάρια το οποίο θα κυκλοφορήσει για όλους, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και θα ανταποκριθούμε στην πρόσκληση του εκπροσώπου κ. Ηλιόπουλου, να του στείλουμε αυτά για να τα προωθήσει στην Ευρώπη και εύχομαι να τα προωθήσουν, να μην είναι λόγια τα οποία λέμε στα πάνελ... Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Α. Γεωργιάδου: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ γι' αυτό τον εποικοδομητικό διάλογο που είχαμε γύρω από τον εθελοντισμό. Υπάρχει δεξίωση έξω στην οποία μπορούμε να συνεχίσουμε να κουβεντιάζουμε.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σχεδιασμός και Εκτύπωση: **Theopress Ltd**
Λευκωσία

**ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ**

Ανδρέα Αβραμίδη 9, 3ος όροφος,
Διαμ. 301, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία

Τ.Θ.: 24649, 1302 Λευκωσία

Τηλ.: 22 514 786

Τηλεμοιότυπο: 22 514 788

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@volunteerism-cc.org.cy

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.volunteerism-cc.org.cy